

Nieuwsbrief
Aflevering 2024-4
9-10 maart 2024

In deze aflevering:

- Agenda komende periode.
- Verbinding.
- Goede Week en Pasen.
- Begraafplaatsen ondervinden problemen door de wateroverlast.
- De droom van ons familiepastoraat.
- Leden van het bestuur.
- Van de bestuurstafel.
- Even voorstellen.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?

In de nieuwsbrieven vindt u verdere informatie.

15-22/3	Vastensoep maaltijd, huiskamer Lucaskerk. 18.00 uur
11/3	Gespreksgroep, huiskamer Lucaskerk. 14.00 uur
13/3	De Verwondering, Duijnsberg. 10.00 uur
13/3	Online gespreksgroep. 19.30 uur
17/3	Dondersstenen, bovenzaal Lucaskerk. 11.00 uur
22/3	Solidariteitslunch, Montfortkerk. 12.30 uur
24/3	Palmpasen-stokken maken, Huize Padua, Paus Adriaanstraat 60. 10.00 uur
25 t/m 29/3	Goede Week-maaltijden, parochiecentrum Enschtsestraat. 17.30 uur/vieringen 19.00 uur

27/3	Gespreksmiddag, Huiscafé Amarant, Bredaseweg 375. 14.00 uur
29/3	Goede Vrijdag wake, Petrus Donderskerk. 19.00 uur
30/3	Paasfakkeltocht, Petrus Donderskerk, 17.45 uur
1/4	Paaslunch, gebouw SJB, Beneluxlaan 76. 13.30 uur
8/4	Synodegesprek, dagkapel Goirke. 19.30 uur
20/4	Kloosterdag Capucijnenklooster Velp. 8.30 uur- 16.30 uur

Verbinding.

Wanneer de wolken breken
 Er grond is onder je voeten
 De wapens zwijgen
 Branden gedoofd

Wanneer de luiken opengaan
 Er daglicht naar binnen stroomt
 Harten openspringen
 Leven gedeeld

Wanneer de uitnodiging op de mat vallen
 Afzender niet gekend
 De vraag om verbinding
 Hartstochtelijk

Staat daar al die boog aan de hemel
 Van wie of wat of waar
 Naar waar of wat of wie
 Te verbinden

Maakt het onzichtbare zichtbaar
 Scheppingskracht in wat ten onder
 dreigt te gaan
 Het onvoorstelbare voorstelbaar
 Ordening in zinloze chaos

De aarde heeft al ondertekend
 Nu onze handtekening nog
Hans Waegemakers, San Salvatorgemeenschap.



Gespreksgroep op maandag 11 maart over post-materialisme.



De moderne wetenschappelijke wereldvisie laat zich hoofdzakelijk leiden door aannames die nauw verbonden zijn met de klassieke natuurkunde. Materialisme—het idee dat materie de enige werkelijkheid is—is één van die aannames. Psychologische studies zouden hebben

aangetoond dat bewuste mentale activiteit gedrag oorzakelijk kan beïnvloeden. Zou het zo ook werken in ons bidden?

We hebben het er over in de gespreksgroep van maandagmiddag 11 maart om 14.00 uur in de huiskamer van de Lucaskerk. Voel je welkom!

Maar het mocht niet van mijn verstand...

De verwondering op woensdag 13 maart in de Duynsberg .(10.00 uur zevende verdieping)

Lloyd Haft is een van oorsprong Amerikaanse dichter, vertaler en sinoloog. Hij was decennialang verbonden aan Universiteit Leiden als docent Chinees. Als wetenschapper durfde hij jarenlang niet uit te komen voor zijn religieuze kant: ‘het mocht niet van mijn verstand.’

In 1981 liep Lloyd per toeval binnen bij een Russisch-Orthodoxe eredienst. Hij voelde zich er meteen thuis.

De eredienst was van begin tot einde gezongen en er was veel ruimte voor rituelen: ‘Het was een wijze van godsdienstbeleving die niet via het verstand verliep. De handelingen werken heel diep op mij in.’

Taal is voor Lloyd van levensbelang. Het liefst leest hij mystieke teksten in eeuwenoude vertalingen. Zo heeft Lloyd ook de Nederlandse mystica Hadewych ontdekt. De Amerikaan wijst ons op onze eigen schatten, en vindt dat iedereen haar teksten zou moeten. Voel je welkom om een keertje mee te doen!



Geluk is verlangen naar gerechtigheid: Online gespreksgroep op woensdagavond 13 maart 19.30 uur– 21.00 uur thuis achter je laptop.

Op 13 maart gaan we weer verder met het boek van Hein Stufkens getiteld: ‘de Grondwet voor geluk; de universele wijsheid van de Bergrede’.

We bespreken dan om te beginnen hoofdstuk vijf: over geluk dat je vindt als je verlangt naar gerechtigheid. Dat past prachtig bij deze vastentijd, waarin er allerlei acties zijn om Zimbabwe te helpen bij de pijn van de droogte als gevolg van de klimaatverandering. Of is onze inzet voor gerechtigheid eerder iets dat we 'moeten' en krijgen we er een schuldgevoel bij als we de ander niet helpen? Voor wie een keertje wil aanhaken: je hoeft het boek niet per se gelezen te hebben. Peter Derks stuurt je dan een linkje om in te loggen.

Gesprek na de vastensoep (rond 19.15 uur) op vrijdagavond 15 maart in de huiskamer van de Lucaskerk.

Op 15 maart gaat het na de vastenmaaltijd (die begint om 18.00 uur) in de huiskamer van de Lucaskerk over Voedselverspilling in Nederland. Op alle mogelijke manieren gaan wij heel slordig om met onze voedselbronnen. Daardoor wordt er heel veel eten verspild en weg gegooid. Daaraan doen winkels, tuindersbedrijven, maar ook heel veel individuele mee. Brood, vlees en vis, aardappels, groente en fruit, eieren, zuivel en andere gekoelde producten worden met tonnen weg gegooid. Wat kunnen wij daaraan doen? Hoe kunnen wij die patronen veranderen.



Inleider en gespreksleider: Pastor Marijn van de Laar.

Dondersstenen.



Ben jij weleens stiekem bang?
Soms doen kinderen heel stoer, maar zijn ze eigenlijk gewoon een beetje bang.
Woeste Willem doet ook superstoer, maar....

Kom je op zondag 17 maart ook luisteren naar het verhaal van Woeste Willem?

De Dondersstenen is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

We zitten van 11.00 uur – 12.00 uur in de bovenzaal van de Lucaskerk.



Goede Week en Pasen.

Palmpasestok maken:

Onze communicanten zijn uitgenodigd om op zondag 24 maart om 10.00 uur Palmpasestokken te komen maken in woonzorgcentrum Padua (Paus Adriaanstraat 60 5014 LR) en daarna om 11.00 uur de viering mee te maken in de Petrus Donderskerk.

Doe je graag mee met onze communicanten, meld je dan aan -voor 18 maart- bij pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl. Toch hartstikke leuk om een opa of oma of iemand anders met zo'n mooie stok te verblijden?!?

Programma Goede Week, locatie de Vlaspit

De jarenlange traditie om in de Goede Week elke dag samen te komen om met elkaar te eten en te gedenken in een viering zetten we ook in 2024 voort. De maaltijden beginnen elke avond om 17.30 uur, de viering is om 19.00 uur.

<i>Dag</i>	<i>Menu</i>	<i>Viering</i>
Maandag 25 maart	Soep met broodjes	In de steek gelaten
Dinsdag 26 maart	Macaroni bolognese	Opstaan, verrijzen
Woensdag 27 maart	Surinaamse maaltijd	Gebedsdienst met Theo te Wierik
Donderdag 28 maart	Kip in romige champignonsaus en rijst	Laatste Avondmaal, samen aan tafel. Viering in Taizésfeer m.m.v. Cantiqua
Vrijdag 29 maart	Erwtjes/worteltjes, aardappeluree en vissticks	Goede Vrijdag wake onder leiding van Switch

Maaltijden en vieringen zijn ook apart te bezoeken. De bijdrage voor de maaltijd is € 7,50 p.p. waarbij de meeropbrengst voor de Vastenactie is. U kunt zich nog opgeven: thuisbijpeerke@hotmail.com. Telefonisch opgeven kan dagelijks na 16.00 uur via Ruud Vugs, telefoonnummer: 0646470995. Ook



liggen er lijsten in de Petrus Donderskerk en Padua.

De vieringen zijn met zorg samengesteld met beeldmeditatie, symbolen en muziek dan wel medewerking van een koor. Alles in het teken van de Goede Week: we trekken met Jezus mee in die laatste week van zijn leven. Wat doet het met ons?

Goede Vrijdag Wake:

Koor en tekstgroep Switch organiseert ook dit jaar weer een wake als voorbereiding op Pasen. Wij willen samen met jou stilstaan bij Goede Vrijdag door te bidden, te vieren, en stil te zijn. Na de viering doen we geen wake die de hele nacht duurt, maar we kijken samen de film "Johnny".

De film gaat over de opbloeiende vriendschap tussen de priester Johnny en gedetineerde Patryk; een crimineel die telkens weer in de bak belandt. Johnny nodigt hem uit om in zijn hospice te komen werken, misschien ook wel om een nederiger mens te worden. En natuurlijk met als doel om hem weer op het rechte pad te krijgen.



De film is gebaseerd op een waar verhaal over de in 2016 op 38-jarige leeftijd overleden priester Jan Kaczkowski, een Poolse volksheld. Hij stond onder meer bekend om het hospice dat hij oprichtte, waar hij mensen een waardige dood gunde. Ook had hij zijn eigen vlog. Johnny komt over als een bijzonder veerkrachtig mens. Hij werd namelijk al geboren met verschillende fysieke mankementen. Dat weerhield hem er dus niet van allerlei goede dingen te doen. -

BNNVARA

Je hoeft je niet aan te melden voor de film, maar mag gewoon blijven plakken na de viering.

De viering en wake zijn op vrijdagavond 29 maart, in de Petrus Donderskerk, Enschootsestraat 124 in Tilburg.

Het programma is als volgt:

19.00 uur Goede Vrijdagviering

20.30 uur Film "Johnny" en praten hierover

23.30 uur Bezinningsviering

00.00 uur Afsluiting en opruimen

Kom jij ook?

Meer informatie staat op koorswitch.tumblr.com en @koorswitch op facebook en instagram.

Met vragen kun je terecht bij koorswitch@hotmail.com



Paasfakkeltocht.



Op paaszaterdag 30 maart a.s. is de traditionele *paasfakkeltocht*.

We gaan het vuur van Pasen, het nieuwe licht, ontsteken en met fakkels naar de kerk dragen. Om 17.45 uur vertrekken wij vanaf de Petrus Donderskerk, Enschtotsestraat 124 naar de boerderij van de familie van Roestel aan de Bosscheweg. Daar krijgt ieder soep met brood en koffie/thee. Voor de kinderen is er ook soep en ranja met broodjes

knakworst.

I.v.m. de catering wel graag vooraf aanmelden wie en met hoeveel personen (volwassenen en kinderen) jullie meedoen, dat kan tot en met woensdag 27 maart. U kunt zich inschrijven via inschrijflijsten achter in de kerk/parochiecentrum Enschtotsestraat 124.

Of via devlaspit@parochiepeerkedonders.nl.

Paaslunch.

Tweede paasdag, 1 april vanaf 12.00 uur ben je welkom op onze paaslunch in SJB, in ons onderkomen van Stichting Jeugdbelangen aan de Beneluxlaan 76
Aanmelden: fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl tel. 013-2070127 (9.00 uur -12.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
of bel naar Hennie Belterman: 06-42448569

Save de date: synodegesprekken in onze parochie



Meedoen aan een synodegesprek in onze parochie -over de toekomst van de kerk- kan niet alleen op de avond van maandag 8 april in de dagkapel van het Goirke, maar ook op de middag van donderdag 4 april in de Lucaskerk.

Donderdag 11 april vredeszingen op het plein voor de Heuvelse kerk.

Het was op 24 februari precies twee jaar geleden dat Rusland haar buurland Oekraïne binnenviel. En nog meer oorlog begon op 7 oktober 2023 in Israël/Palestina.

Veel mensen voelen zich machteloos. Stoppen we maar met het bijhouden van het nieuws? En trekken we ons terug in onze eigen bubbel?

Of spreken we elkaar moed in: dat we geloven dat we samen wel blijven geloven in vrede?

Zingen we elkaar moed in?

Raad van Kerken nodigt je uit om eens per maand samen te zingen voor vrede. Doe gewoon lekker mee!

We zijn begonnen op donderdag 7 maart. De eerstvolgende keer dat we nu zingen is op donderdag 11 april. Tijd: 18.30 uur – 19.15 uur.

Plaats: het plein voor de Jozefkerk op de Heuvel. Bij regen: in de kerk.



**Kloosterdag in het Emmausklooster in Velp (bij Grave)
i.s.m. Parochie Peerke Donders en de Chevalierstichting
Zaterdag 20 april 2024**

Het is het oudste Kapucijnerklooster in Nederland (1645) en is vernoemd naar de Bijbelse plaats Emmaus. Het is prachtig bewaard gebleven, zowel van buiten als van binnen.



Het thema is: 200 jaar Jules Chevalier.

Stichter van :* de Missionarissen van het H. Hart

* de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart

* de Iekentak (Samen de Chevalierfamilie genoemd)

Programma 20 april

(Er wordt een bijdrage van €20,-- gevraagd voor lunch en auto)

08.30 uur Vertrek

09.30 uur Aankomst

09.45 uur Welkom en inleiding door Gerard Stevelink en Theo te Wierik,
Gebedsmoment

10.00 uur Gesprek met korte inleiding:

‘Onze ongelukkige eeuw wordt aangetast door twee zieke plekken: onverschilligheid en zelfzucht. Er is een krachtig geneesmiddel nodig dat voor die beide kwalen gebruikt kan worden. Dat geneesmiddel is te vinden in het Hart van Jezus, die louter liefde is’ (Chevalier)

11.30 uur Stil moment in of buiten het klooster.

12.00 uur Broeder Christophorus vertelt over het klooster en de plannen voor de toekomst. Daarna lunch en vrije tijd.

14.00 uur Vervolg programma / Meditatie

15.00/15.30 uur: Vertrek

Aanmelden via Theo te Wierik of via Gerard Stevelink:

provinciaalmsc@misacor.nl

gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl

Volgende kloosterdag: 14 september in de Benedictinessenabdij in Oosterhout.

Begraafplaatsen ondervinden problemen door de vele regen.

Ook onze begraafplaatsen 't Goirke, Hasselt, Loven/Besterd en Gerswin kampen met wateroverlast. Het zand rond de graven wordt door het water weggespoeld en daardoor ontstaan kieren, gaten en verzakkingen.

Beheerders en vrijwilligers doen er alles aan om de overlast te beperken

Echter het verzakken van het grafmonument kunnen de beheerders niet oplossen. Dit is de taak en

verantwoordelijkheid van de rechthebbende. Die kan dit laten herstellen door een monumentbouwer in te schakelen. De kosten zijn voor de rechthebbende.

Er is zand aanwezig op de begraafplaatsen

Gaten die naast het grafmonument ontstaan, kunnen de nabestaanden vullen met zand.



De droom voor ons familiepastoraat.

Sinds begin november is het pastorale team met een aantal jonge bevlogen ouders op pad gegaan. Om samen na te denken hoe wij met elkaar de jonge gezinnen kunnen bereiken onder leiding van Manon vanuit ons bisdom den Bosch.

Op de eerste avond hebben wij gesproken over:

-Wat vind je mooi aan je geloof, waar krijg je energie van?

-Waar stukt de energiestroom?

-Waar verlang je naar?

Dit was een geweldig mooie avond met veel positieve energie. Heel persoonlijke en mooie gesprekken.

Op de tweede avond ging het over:

Hoe is de parochie opgebouwd en wat zijn de pijlers van de kerk.

-gemeenschap / saamhorigheid

-vrijwilligers, en mensen die consumeren maar niets brengen

-leren, balans tussen onze parochie en de wereldkerk

-vieren / liturgie / gebedsleven

Deze avond was een stuk zwaarder maar was nodig om bij onze droom uit te komen.

Toen kwam er het huiswerk, wat is je droom voor het familie pastoraat. Die losse dromen van de deelnemers werden in één droom verwerkt.

De derde avond:

Werd de droom besproken en bijgeschaafd en Charissa en Sabrina hebben deze droom aangepast.

Eind februari was de volgende bijeenkomst:

Op deze avond waren afgevaardigden uitgenodigd van de werkgroepen,:

doop, dondersstenen, eerste communie, de kinderkaravaan en het vormsel.

Dit overleg was er om te horen wat leeft er bij de werkgroepen en zij vertelden hoe zij werkten in hun eigen werkgroep. Wij wilden onze droom delen met hen zodat onze droom als een inktvlek zich zou verspreiden over onze parochie.

Familiepastoraat.

In verschillende kerken is er een kinderkaravaan en daarom hebben wij ons daarbij aangesloten Dit als een pilot op het familiepastoraat

De kinderkaravaan trekt rond in de parochie en legt bij iedere locatie aan om zo de kinderen voor te bereiden op de eerste communie. Maar ook om jonge gezinnen te betrekken bij de vieringen.

Tot zover de tussenbalans de droom zal in één van de komende nieuwsbrieven zeker met u gedeeld worden.

Alle goeds.

Pastoor Frank Lemmens.



Vormsel.

De werkgroep Vormselvoorbereiding is op 28 februari weer bij elkaar geweest om te overleggen over het vormsel in het nieuwe seizoen.

Besloten is dat we de vormselviering gaan verplaatsen van de maand november naar mei/juni.

Dat betekent dat de eerstvolgende vormselviering in de Parochie Peerke Donders er over ongeveer anderhalf jaar is. De informatieavond wordt gehouden op 9 oktober 2024.



Van de bestuurstafel.

Ook als bestuur op weg naar Pasen.



Inmiddels zijn wij al aardig op weg naar Pasen en ligt de uitbundigheid van carnaval al weer een paar weken achter ons. Deze tijd vind ik altijd een periode van reflectie. Terugkijken op de voorbije maanden en vooruit naar het licht van Pasen. Het waren voor mij zowel op persoonlijk vlak maar ook

bestuurlijk heel lastige en soms heftige maanden met grote veranderingen en enorme uitdagingen.

Ik kijk ook terug op wat wij als bestuur sedert het ontstaan van onze parochie in 2015 hebben bereikt en zeker ook op de manier waarop dat is gebeurd. Hierbij denk ik m.n. ook aan het wel en wee van onze locatie De Vlaspit. In januari van dit jaar is het nieuwe parochiecentrum in de Petrus Donderskerk geopend en is de pastorie aan de Hoefstraat verlaten. Door de grote inzet van onze pastoraal medewerker Gerard Stevelink, samen met een grote groep zéér betrokken vrijwilligers, door Gerard geïnspireerd en gemotiveerd, is deze enorme klus geklaard. Het oude parochiecentrum is leeg en Gerard is met zijn partner verhuisd naar hun nieuwe stek.

Heel veel dank aan Gerard en aan allen die aan deze grote operatie hebben meegewerkt. Hierbij noem ik m.n. Jan Spooren die heel veel werk heeft verzet. In organisatorisch opzicht was het een grote klus, maar zeker ook op bestuurlijk en persoonlijk vlak kostte het nogal wat inspanning om zover te komen. Niet zonder emotie hebben de parochianen van De Vlaspit afscheid genomen van hun thuis. Ik kijk terug op de weg die wij de afgelopen jaren als bestuur samen met de Vlaspitters hebben bewandeld. Die weg was er een met

vele hobbels maar samen hebben wij die tocht tot een goed einde weten te brengen. Ik heb ervaren, dat de onderlinge communicatie tijdens die tocht niet altijd even optimaal is geweest. In de parochievergadering van 24 oktober vorig jaar heb ik daarvoor, namens het voltallige bestuur, aan Gerard Stevelink en aan alle Vlaspitters ook onze oprechte excuses gemaakt en ik hecht eraan om dat in deze nieuwsbrief nog eens te herhalen.

Op Aswoensdag lazen wij een fragment uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van de Griekse stad Korinthe. Paulus roept de lezers en hoorders van de brief op om zich met God te verzoenen. Laten wij allen dat ook doen met elkaar en niet terugkijken op de hobbelige weg die Vlaspitters en bestuur met elkaar hebben afgelegd maar vooruit kijken naar een hopelijk mooie toekomst van De Vlaspit binnen Parochie Zalige Peerke Donders.

Theo de Kort, vicevoorzitter.

Leden van het bestuur.

Als beoogd penningmeester van het parochiebestuur wil ik mij graag aan u voorstellen.

Mijn naam is Jan-Pieter Schilderincx, 65 jaar oud. Ik woon inmiddels bijna 60 jaar in de parochie.

Sinds 1 augustus 2023 ben ik met pensioen en heb dus tijd om deze uitdagende functie aan te gaan.

Ik ben bedrijfseconoom. In mijn werkzame leven heb ik – na een kortstondige baan bij de belastingdienst – in het onderwijs gezeten, waarvan de laatste 32 jaar bij Avans Hogeschool. Daar gaf ik les aan de opleiding Accountancy.

Met mijn opleiding en ervaring heb ik voldoende kennis en capaciteiten om deze functie te vervullen.

Ik zie erg uit naar de samenwerking met de andere leden van het bestuur.

Besturen doe je bij uitstek als team. Maar ook hoop ik op mooie contacten met parochianen en vrijwilligers.

Jan-Pieter Schilderincx.





Mijn naam is Ruud Sormani.

Ik werk als vrijwilliger op het secretariaat bij locatie 't Goirke. Sinds kort ben ik toegevoegd aan het bestuur van de Parochie Peerke Donders.

De begraafplaatsen hebben hier vooral mijn aandacht. Ik neem deze portefeuille over van Theo Marcelis.

Wie ben ik?

Ik omschrijf mezelf als een vriendelijk en gevoelig mens, humoristisch, behulpzaam en attent voor

anderen. Ik ben daarnaast ook ongeduldig en ik zie graag resultaten. Ik zie snel mogelijkheden tot verbetering. Ik ben sterk in communicatie en product- en procesmanagement.

Ik streef naar het stap voor stap uniformeren van alle administraties van de begraafplaatsen en dat proces en communicatie richting rechthebbenden gelijk wordt.

Het overlijden van mijn partner heeft zijn tekenen achtergelaten

Nu heb ik weer zin om binnen mijn grenzen en mogelijkheden bezig te zijn. Ik heb ontdekt dat ik graag lokaal werk waarbij zingeving een belangrijke rol speelt. En waar kom je dan terecht? Bij Parochie Peerke Donders.

Ik ben bereikbaar via mail: begraafplaatsen@parochiepeerkedonders.nl

Ik ben op maandag- en vrijdagochtend aanwezig op 't Goirke.



Even voorstellen.

Al mijn gehele leven ga ik, Charissa, naar de kerk in wat nu de Parochie Peerke Donders is. Met opa en oma naar de kerk van het Goirke, waar ik ook gedoopt ben. Na de eerste H. Communie in de Sint-Theresiakerk deed ik uiteindelijk mijn vormsel in de Sint-Willibrorduskerk. Toen ik in 2015 trouwde met Peter waren we het laatste koppel dat trouwde in de Vredeskerk. Inmiddels hebben wij drie kinderen in de leeftijden 2, 4 en 6 jaar die gedoopt zijn in de H. Dionysiuskerk (Goirke).

We zijn dus echte nomaden te noemen binnen onze parochie en voelen ons overal wel thuis.

In mijn tienerjaren was ik actief in de parochie met de Mandala, lid van koren bij de Vlaspit en begeleiden van kindernevendiensten in de Petrus Donderskerk. Daarna is mijn betrokkenheid een tijdje minder geweest. Vanaf

de komst van de kinderen komen wij weer wat vaker in de kerk en voel ik me weer als vanouds thuis, waar ik ook naar de kerk ga.

In oktober 2023 kreeg ik de vraag om deel te gaan nemen aan een werkgroep voor het familiepastoraat. Deze werkgroep is actief bezig met het formuleren van een droom voor onze parochie als het gaat om het kunnen betrekken van jonge gezinnen. Inmiddels hebben we verschillende avonden met een diverse groep ouders en het pastorale team gesproken over ons geloof en de droom. Dat levert mooie gesprekken en inzichten op.

Zo zijn we er bijvoorbeeld achter dat onze parochie veel meer biedt dan je vaak als parochiaan door hebt. Sinds december ben ik daarom aangesloten bij het Regenboogkoor. Fantastisch met een jong gezin, geen avonden repetities, maar wel een leuke groep mensen die van zingen houdt. Mijn droom voor ons familiepastoraat is dus ook vooral dat we de gezinnen weten te bereiken met al die mooie dingen die we al doen. Dat we trots durven te zijn op ons geloof en onze gemeenschap en daarmee een positief geluid kunnen zijn in de samenleving. Afgelopen maandag hebben we als werkgroep voor het eerst verbinding gemaakt met leden van de werkgroepen doopvoorbereiding en dondersstenen. Ik vind het heel fijn dat we samen verder kunnen gaan kijken en houd jullie graag op de hoogte van de vorderingen van de werkgroep.



Vieringen in de komende periode.

Goirkesekerk:

- Zondag 10 maart 09.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 17 maart 09.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.

Goede Week en Pasen.			
24 maart Palmzondag	09.30 uur	Eucharistieviering	Frank Lemmens
28 maart: Witte Donderdag	19.00 uur	Eucharistieviering	Frank Lemmens

29 maart: Goede Vrijdag	19.00 uur	Goede vrijdag wake	Frank Lemmens
30 maart: Paaszaterdag	21.00 uur	Paaswake	Frank Lemmens
31 maart: Eerste Paasdag	09.30 uur	Eucharistieviering	Frank Lemmens
1 april: Tweede Paasdag	09.30 uur	Eucharistieviering	Frank Lemmens

- Zondag 7 april 09.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 14 april 09.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 21 april 09.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

Montfortkerk:

- Zondag 10 maart 09.30 uur woord- en communieviering
Anja Verbraak.
- Zondag 17 maart 09.30 uur eucharistieviering
Peter Denneman smm.

Goede Week en Pasen.			
24 maart Palmzondag	09.30 uur	Woord- en communieviering	Frans Maas
28 maart: Witte Donderdag	19.00 uur	Eucharistieviering	Peter Denneman smm.
29 maart: Goede Vrijdag	19.00 uur	Lijdensoverdenking	Frans Maas
30 maart: Paaszaterdag	19.00 uur	Paaswake	Peter Denneman smm.
31 maart: Eerste Paasdag	09.30 uur	Eucharistieviering	Peter Denneman smm.

- Zondag 7 april 09.30 uur eucharistieviering, Frank Lemmens
- Zondag 14 april 09.30 uur woord- en communieviering
Frans Maas.

- Zondag 21 april 09.30 uur eucharistieviering
Peter Denneman smm.

Padua:

- Zaterdag 9 maart 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 16 maart 16.00 uur woord- en communieviering
Jos Langenhoff en Joke van Kneegsel.

Goede Week en Pasen.			
23 maart Palmzaterdag	16.00 uur	Eucharistieviering	Frank Lemmens
30 maart: Paaszaterdag	16.00 uur	Paasviering	Frank Lemmens

- Zaterdag 6 april 16.00 uur woord- en communieviering.
- Zaterdag 13 april 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 20 april 16.00 uur woord en communieviering.

Parochiecentrum Enschootsestraat 124.

- Elke donderdag 09.00 uur viering.

Petrus Donderskerk:

- Zondag 10 maart 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik en Gerard Stevelink.
- Zondag 17 maart 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

Goede Week en Pasen.			
24 maart Palmzondag	11.00 uur	Eucharistieviering	Frank Lemmens
28 maart: Witte Donderdag	19.00 uur	Eucharistieviering	Theo te Wierik Gerard Stevelink
29 maart: Goede Vrijdag	15.00 uur	Kruisweg	Corrie Mutsears Theo Marcelis
	19.00 uur	Goede Vrijdag wake	Switch

30 maart: Paaszaterdag	17.45 uur	Paasfakkeltocht	Theo te Wierik Gerard Stevelink
	20.00 uur	Paaswake	Theo te Wierik Gerard Stevelink
31 maart: Eerste Paasdag	11.00 uur	Eucharistieviering	Theo te Wierik Gerard Stevelink
1 april: Tweede Paasdag	11.00 uur	Woord- en communieviering	Gerard Stevelink Ruud Vugs

- Zondag 7 april 11.00 uur woord- en communieviering.
- Zondag 14 april 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 10 maart 09.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 17 maart 09.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.

Goede Week en Pasen.			
24 maart Palmzondag	09.30 uur	Eucharistieviering	Marijn van de Laar
31 maart: Eerste Paasdag	09.30 uur	Paasviering	Marijn van de Laar

- Zondag 7 april februari 09.30 uur woord- en communieviering
Henny Spooren.
- Zondag 14 april 09.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 21 april 09.30 uur woord- en communieviering
VERVALT.

Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 9 maart 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 16 maart 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.

Goede Week en Pasen.			
24 maart Palmzaterdag	16.00 uur	Eucharistieviering	Marijn van de Laar

28 maart: Witte Donderdag	16.00 uur	Eucharistieviering	Marijn van de Laar
29 maart: Goede Vrijdag	16.00 uur	Goede Vrijdag wake	Peter Derks
30 maart: Paaszaterdag	16.00 uur	Paasviering	Marijn van de Laar

- Zaterdag 6 april 16.00 uur woord- en communieviering
Hennie Spooren.
- Zaterdag 13 april 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 20 april 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.

Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen:

www.parchiepeerkedonders.nl zie tab: *vieringen en bezinning, online kerkdienst.*

Of scan nevenstaande QR-code.

- Zondag 10 maart 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 17 maart 11.00 uur woord- en
communieviering
Peter Derks.



Goede Week en Pasen.			
24 maart Palmzondag	11.00 uur	Eucharistieviering	Marijn van de Laar
28 maart: Witte Donderdag	19.00 uur	Eucharistieviering	Marijn van de Laar Peter Derks
29 maart: Goede Vrijdag	14.30 uur	Kruisweg	Peter Derks
	19.00 uur	Goede Vrijdag wake	Marijn van de Laar Peter Derks
30 maart: Paaszaterdag	21.00 uur	Paaswake	Marijn van de Laar Peter Derks
31 maart: Eerste Paasdag	11.00 uur	Eucharistieviering	Marijn van de Laar

1 april: Tweede Paasdag	11.00 uur	Woord- en communieviering	Peter Derks
----------------------------	-----------	------------------------------	-------------

- Zondag 7 april 11.00 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 14 april 11.00 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zondag 21 april 11.00 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.

Hasseltse kapel.

- Maandag 8 april 10.00 uur Maria Boodschap Frank Lemmens.

Wil je deze veertigdagentijd vasten?

Volgens de woorden van Paus Fransiscus.

Vast van kwetsende woorden

En zeg vriendelijke woorden.

Vast van verdriet

En wees vervuld met dankbaarheid.

Vast van woede

En wees vervuld met geduld.

Vast van pessimisme

En wees vervuld van hoop.

Vast van zorgen

En vertrouw op God.

Vast van klachten

En overweeg in eenvoud.

Vast van drukte

En bid.

Vast van bitterheid

En vul je hart met vreugde.

Vast van egoïsme

En heb mededogen met anderen.

Vast van wrok

En verzoen.

Vast van woorden

En zwijg zodat je kunt luisteren.





Overleden parochianen:

24-02: Jos Weeterings, 87 jaar.

29-02: Henricus Smits, 90 jaar.

Algemene gegevens:

Website www.parchiepeerkedonders.nl
e-mail info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur)
06-5199 0105
Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

In het weekend van 23-24 maart komt een speciale nieuwsbrief uit in de vorm van een Paasboekje.

De eerstvolgende reguliere nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 20-21 april.

Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 12 april, 18.00 uur.
Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.

niewsbrief@parochiepeerkedonders.nl