

Nieuwsbrief
Aflevering 2024-6
20-21 april 2024

In deze aflevering:

- Agenda komende periode.
- Goirkese geheimen.
- Opbrengst vastenactie locatie Montfort.
- Gezocht: nieuwe begraafplaatsbeheerder(s)
- Leden van het bestuur.
- Vieringen in de komende weken..
- Dopelingen.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?

In de nieuwsbrieven vindt u verdere informatie.

20/4	Kloosterdag Capucijnenklooster Velp. 8.30 uur- 16.30 uur
21/4	Jubileummis Marijn van de Laar, Lucaskerk. 11.00 uur
4/5	Dodenherdenking, Petrus Donderskerk. 19.00 uur
9/5	Eerste Communie, Goirkesekerk
10/5	Seniorenpastoraat, parochiecentrum Enschotsestraat. 14.00 uur
16/5	Thuis bij Peerke, parochiecentrum Enschotsestraat. 17.30 uur
24/5	Lezing: Oog in oog met Paramaribo, parochiecentrum Enschotsstraat. 18.00 uur

Goirkese geheimen.

Wie weleens in Goirle wandelt treft daar bij monumenten vaak bordjes met 'Gôolse geheimen' erop. Er bestaat zelfs een website www.goolsegeheimen.nl

om geïnteresseerden te attenderen op de rijke natuur, historie en cultuur in de gemeente.

Vanuit de Tilburgse heemkundige kring loopt nu een project rond 'Goirkese geheimen' en over dit gebied valt eveneens veel te melden. Recent vond er een Vastensoepavond plaats op onze Goirkese locatie, aanwezig waren veertig heemkundigen. Met een mooie hoofdrol van rondleider Peter van Gestel werden aanwezigen meegenomen langs interessante objecten in en om onze Dionysiuskerk. De avond vormde ergens een startsein voor het aankomende project, ondergetekende zal hierin deelnemen.

Enkele geheimen betreffen zo het vroeger nabijgelegen kasteel en de schuurkerken die oorspronkelijk ter beschikking stonden van katholieke gelovigen. In de tijd van de Reformatie, na het 'Beleg van 's-Hertogenbosch' van 1629, was het voor katholieken lastig invulling te geven aan hun geloofsleven. Kerken kwamen in handen van protestanten en in die eerste jaren gingen katholieke gelovigen naar grenskerken. Zo waren er op Nieuwkerk gedurende enige jaren grenskerken voor zowel de Goirlenaren als Tilburgers. Voor de gelovigen uit de omgeving van Goirke-Hasselt-Heikant was dat wel een onderneming. Gelukkig bood familie Van Grobbendonck van het kasteel (clandestien) onderdak: vanaf de jaren '70 in de 17^e eeuw werden er Eucharistievieringen gehouden 'in de kerckelijke schuere' van het kasteel', pastoor was de Norbertijn Bruno IJzebout. In 1690 kwam er ook een bedehuis naast de dan protestantse kerk, de oude St. Dionysiuskerk in (thans) centrum Tilburg. Het katholieke geloofsleven bleef doorgaan op het kasteel, vanaf Nieuwjaarsdag 1716 werd tijdens het pastoraat van pastoor Fredericus Becanus een lemen schuurkerk aan 't Goirke in gebruik genomen. Rond 1718 wordt gebouwd een 'pastoreel huys tot Tilborg op 't Goorken', ofwel een pastorie van waaruit de lemen schuurkerk en de schuurkerk in het zuidelijk deel (Heike) worden bediend. De pastorie heeft tot 1927 dienst gedaan en hiervan resteert nog de Norbertijnenpoort.



Wanneer we een eeuw verder zijn (in de 'Franse Tijd') zal koning Lodewijk Napoleon besluiten dat alle religies gelijk zijn en geeft protestanten geld om eigen kerken te bouwen, opdat oorspronkelijke bezittingen van het katholieke deel makkelijker teruggegeven kunnen worden. In 1821 verklaarden pastoor en kerkregenten er, ten gunste van de restitutie van de oude parochiale kerk Tilburg, mee akkoord te gaan dat deze exclusief aan de (nieuwe) Heikese parochie St. Dionysius ter beschikking wordt gesteld. Ze gaven echter te kennen te rekenen op subsidies voor de verbouwing van de oude Iemen kerk op Goirke. En wat er nu volgt is wat men in de filmwereld wel een 'Cliffhanger' noemt, een plots einde. Ik zie uit naar ontdekkingen in het project 'Goirkese geheimen'; hoe e.e.a. 'wereldkundig' wordt gemaakt volgt nog wel...
Geert Eijsbouts.

Gouden priesterjubiläum van pastor Marijn.



Op zaterdag 20 april 2024 is het 50 jaar geleden dat Marijn van de Laar door Mgr. Jan Bluijssen tot priester is gewijd. Op zondag 21 april om 11.00 uur wordt die dag feestelijk herdacht tijdens de eucharistieviering in de Lucaskerk, waaraan een gelegenheidskoor zijn medewerking verleend.

Aansluitend is er gelegenheid de jubilaris te feliciteren tijdens een samenzijn, waarbij een hapje en een drankje wordt aangeboden.

Je bent van harte uitgenodigd om dit feest samen met Marijn mee te vieren. Weet dat je ook welkom bent om

-alleen- na de viering Marijn te feliciteren.

Aanwezigheid in de viering of tijdens het samenzijn vindt Marijn al fijn, maar wil je hem iets geven dan kan dat in een envelop of per bank (NL10 RABO 0169964051) t.a.v. M.W.M. van de Laar, inz. Goede Doelen. Al het geld gaat naar enkele goede doelen. We hopen dat alle locaties van Parochie Peerke Donders dit feest willen meevieren.

Dodenherdenking.

Op zaterdag 4 mei om 19.00 uur is in de Petrus Donderskerk de jaarlijkse Dodenherdenking. Wij willen in deze bijeenkomst alle doden herdenken, die in de wijken Groeseind, Hoefstraat, Loven en Besterd zijn gevallen in en ten gevolge van de oorlogsjaren 1940-1945.

Hun namen worden met respect genoemd. Voorgangers van locatie de Vlaspit leiden deze herdenkingsviering en koor Cantiqua verleent haar medewerking.

Vanuit de kerk gaan we naar het Sint Willebrordplein terwijl de klokken zullen luiden.

Bij het monument van René Klessens worden dan bloemen gelegd. Dit monument is geplaatst op initiatief van een werkgroep voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. René Klessens is één van de jongste slachtoffers van het oorlogsgeweld in Tilburg. We sluiten aan bij de Nationale Dodenherdenking met het signaal "last post" en houden twee minuten stilte, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus. Leven in vrijheid lijkt voor ons heel gewoon, maar heeft ontzettend veel gekost.



We merken nu dat het niet vanzelfsprekend is, zelfs nu niet in Europa en elders in de wereld.

We denken dan met name ook aan de mensen in de Gazastrook die alle ellende die een oorlog meebrengt dagelijks ondervinden.

Daarom herdenken wij.

Fijn als ook mensen van andere locaties aansluiten.

U mag zelf bloemen meebrengen om bij het monument te leggen.

Iedereen, van alle locaties, is van harte uitgenodigd.

Na afloop is er koffie/thee in het parochiecentrum in de Enschotsestraat.

Eerste Communie.

Op Hemelvaartsdag 9 mei is het zover, maar liefst 25 kinderen doen in onze parochie hun eerste communie. Al in de herfst begonnen we met de voorbereiding. We kiezen er tegenwoordig voor om de



bijeenkomsten met de kinderen op zondagochtend te houden, voor of na een gezinsviering. We willen niet alleen leren over Jezus, we willen ook samen bidden en vieren.

We gaan iedere keer naar een andere toren en zo maken we kennis met de verschillende kerken en gemeenschappen binnen onze parochie. Een loting heeft de plaats bepaald waar de communie dit jaar zal plaatsvinden. Dat is in het Goirke.

Woensdag 10 april hadden we de laatste bijeenkomst in Tilburg Noord bij het Peerke Donderspark. We liepen langs de kruiswegstaties, bezochten het huisje van Peerke en de bron en we brandden kaarsjes in het kerkje.

We hopen dat de eerste communie voor al deze kinderen een mooie start mag zijn van een levenslange verbinding met Jezus.

Groeten namens de werkgroep Eerste Communie.

Seniorenpastoraat vrijdag 10 mei, 14.00 uur.

In de meimaand staan we stil bij Maria. In een kapel, bij de Hasseltse kapel, maar ook in het parochiecentrum. Want wij hebben een paar mooie Mariabeelden. Die gaan we deze middag bekijken. Er is altijd wel iets te vertellen over beelden, ook over deze beelden.

Maria is als een moeder. Niet alleen die van Jezus, ook als een moeder voor de leerlingen na zijn Verrijzenis en Hemelvaart.

Een hele speciale rol, als vrouw in een kerk die uiteindelijk toch een mannenbolwerk lijkt geworden.

Wat betekent Maria voor ons, in deze tijd. Breng uw Mariabeeld mee, of een foto ervan en laten we elkaar vertellen over onze Maria's.

Van harte uitgenodigd. Koffie en thee staan klaar





Thuis bij Peerke

Voor een lekkere maaltijd en een gezellig
praatje. Iedereen is van harte welkom!

Heldere groentesoep

* * *

Gehaktballen met rode kool en aardappelen

* * *

Roomijs met vruchten

Wanneer	Donderdag 16 mei 2024
Tijd	17.30 uur (inloop vanaf 17.15 uur)
Waar	Zaal Petrus Donderskerk, Enschtsestraat 124
Kosten	€ 7,50

Opgeven kan via de aanmeldijst achter in de Petrus Donderskerk,
per e-mail (thuisbijpeerke@hotmail.com) of op werkdagen ná
16.00 uur telefonisch op 06-46470995.
Vanaf maandag 8 april t/m maandag 13 mei 2024.

Oog in oog met Paramaribo: een verhaal zoals nog nooit eerder verteld.



Vrijdag 24 mei 2024 houdt Eric Kastelein, de auteur van 'Oog in oog met Paramaribo' een lezing over zijn boek in de Petrus Donderskerk. De lezing is met ruim honderd foto's en een paar korte video's tevens een wandeling door het prachtige Paramaribo.

Aan de hand van boeiende en soms emotionele verhalen over ruim honderd cultuurhistorische gedenktekens in Paramaribo wordt de geschiedenis van Suriname op een bijzondere manier verteld.

Gruwelijke omstandigheden.

Historicus Eric Kastelein neemt je mee naar verschillende perioden van het land waarin diverse bevolkingsgroepen onder steeds andere omstandigheden, soms zelfs zeer gruwelijke, in het land kwamen en daar een leven leidden waarbij sommigen de dood vonden doordat ze voor anderen opkwamen. Zo is er het verhaal over de moord op 664 Afrikanen in 1738 aan boord van een slavenschip voor de kust van Suriname. Bij de onlusten op plantage Zorg en Hoop in 1884 wordt de jonge Brits-Indische contractarbeidster Janey Tetary in haar strijd voor rechtvaardigheid door Nederlandse militairen doodgeschoten.



Bijzondere prestaties.

Maar ook waren er personen die in de loop der tijd bijzondere prestaties hadden verricht voor hun medemens of het land. Bijvoorbeeld Johannes Helstone (1853-1927), een wereldberoemde componist die recentelijk weer in de belangstelling staat.

Locatie: Parochiecentrum Petrus Donderskerk, Enschtsestraat 124, Tilburg

Datum/Tijd: 24 mei 2024 van 18.00 uur tot 21.00 uur

Organisatie: Stichting comité 30 juni-1 juli Tilburg i.s.m. Parochie Peerke Donders

Toegang: Gratis / vrijwillige bijdrage mag

Aanmelding: devlaspit@parochiepeerkedonders.nl

Opbrengst vastenactie locatie de Montfort.

VASTENACTIE

Tijdens de Vastenperiode heeft locatie de Montfort (Montfortkerk) geld ingezameld voor het project "Leven in een veranderende

wereld" en met name in Masvingo, Zimbabwe.

In totaal brachten we 439,22 euro bij elkaar.

Hartelijk dank aan allen die hieraan een steentje hebben bijgedragen.

Parochie Peerke Donders heeft 4 begraafplaatsen en zoekt hiervoor nieuwe begraafplaatsbeheerders.

Een begraafplaatsbeheerder is onder andere verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de begraafplaats en heeft de leiding over de vrijwilligers op de begraafplaats.

De beheerder is gastheer en het visitekaartje voor de begraafplaats bij een begrafenis.



Dat betekent dat de beheerder om kan gaan met mensen en hun emoties. De beheerder adviseert nabestaanden als ze een graf komen uitzoeken.

Ook ontvangt de beheerder bezoekers, leveranciers en medewerkers.

De beheerder coördineert en stemt activiteiten af van uitvaartondernemers, grafdelvers, steenhouders en bedrijven. De beheerder is op de hoogte van wat er op de begraafplaats gebeurt, weet waar en wanneer er een ceremonie gehouden wordt en wanneer en hoe de graven verzorgd worden.

De beheerder is het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur

De beheerder is, samen met het bestuur, oplossingsgericht bij klachten.

Binnen Parochie Peerke Donders zijn de administratie en beheertaken gesplitst. De beheerder werkt dus ook nauw samen met de mensen van het secretariaat.

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd?

Mail dan naar begraafplaatsen@parochiepeerkedonders.nl. De rol van begraafplaatsbeheerder is vrijwillig. We werken niet met een vrijwilligersvergoeding.

Ruud Sormani

Bestuurslid begraafplaatsen, parochiesecretariaat

Leden van het bestuur

Een tweede voorstelling.....

Eerder heb ik me al een keer voorgesteld, maar ik wil graag nog een nieuwe kennismaking schrijven. Ik ben al een reeks van jaren welkom in de Montfortgemeenschap. Ik voel de omgeving als een warm bad, mede door de wijze waarop we elke zondag met elkaar om gaan. We heten elkaar welkom en delen lief en leed. In de loop der jaren is de wijk waarin de kerk staat veranderd. Er wonen steeds meer mensen van niet westerse afkomst, 120 nationaliteiten. Velen van hen zijn islamiet en bezoeken de moskee. Afgelopen week werd de ramadan afgesloten met een suikerfeest. Velen van ons hebben deelgenomen aan een Iftar. Een maaltijd na zonsondergang waarbij vrienden worden uitgenodigd. Je bent dan in de gelegenheid om met nieuwe bewoners te praten over wat hen beweegt. Daar kunnen we veel van leren.

Omdat in onze wijk geen dokter was gevestigd hebben we met behulp van de gemeente en het bestuur een deel van het parochiecentrum verbouwd en verhuurd aan een huisartsenpost. Dit is door mijn mede-parochianen ervaren als een positief gebaar naar alle bewoners in de wijk. Menigeen hoopt dan ook dat de dokterspost uit kan groeien tot een medisch centrum als de kerk moet gaan sluiten. We zullen op enig moment met spijt afscheid nemen van de kerk die ons, die mij lief is, maar in het besef dat we iets achterlaten dat invulling geeft aan een van de opdrachten van Jezus aan zijn leerlingen.



Joke Roovers.



Mijn naam is Evelien Zweekhorst. Sinds 2018 ben ik secretaris van het parochiebestuur. Ik probeer me binnen die functie in te zetten voor de gehele parochie, maar vooral ook met respect en aandacht voor de verscheidenheid die de locaties te bieden hebben. Het meedenken over de toekomst van de parochie hoort daar ook bij. Ik hou me daarnaast bezig met de ledenadministratie van de parochie. Mijn hart ligt vooral bij kinderen en jongeren. Ik vind het fijn me in te zetten voor de gezinskaravaan, in het bijzonder voor de gezinsvieringen, en de

Dondersstenen. Ik word er blij van dat er veel nieuwe initiatieven genomen worden om kinderen, jongeren en jonge gezinnen te betrekken bij onze parochie. Het is mooi om te zien hoeveel vrijwilligers en kerkgangers zich met zoveel energie inzetten voor onze parochie. De mensen maken de parochie en zorgen dat je er thuis voelt, voor mij geldt dat zeker.

Vieringen in de komende periode.

Goirkesekerk:

- Zondag 21 april 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 28 april 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 5 mei 9.30 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Hemelvaartsdag, 9 mei 9.30 uur Eerste Communieviering Frank Lemmens.
- Zondag 12 mei 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.



Montfortkerk:

- Zondag 21 april 9.30 uur eucharistieviering Peter Denneman smm.
- Zondag 28 april 9.30 uur woord- en communieviering Anja Verbraak.
- Zondag 5 mei 9.30 uur woord- en communieviering Frans Maas.
- Zondag 12 mei 9.30 uur woord- en communieviering Anja Verbraak.

Padua:

- Zaterdag 20 april 16.00 uur woord en communieviering Jos Langenhoff en Joke van Knegsel.
- Zaterdag 27 april 16.00 uur VERVALT.
- Zaterdag 4 mei 16.00 uur woord- en communieviering Jos Langenhoff en Theo Marcelis.
- Zaterdag 11 mei 16.00 uur eucharistieviering Frank Lemmens.

Parochiecentrum Enschootsestraat 124.

- Elke donderdag 09.00 uur viering.

Petrus Donderskerk:

- Zondag 21 april 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 28 april 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 4 mei 19.00 uur Dodenherdenking
Gerard Stevelink en Jos Langenhoff.
- Zondag 5 mei 11.00 uur woord- en communieviering
Theo Marcelis en Bert Jacobs.
- Hemelvaartsdag 9 mei woord- en communieviering
Theo Marcelis en Ruud Vugs.
- Zondag 12 mei 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 21 april 9.30 uur VERVALT.
- Zondag 28 april 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 5 mei februari 9.30 uur woord- en communieviering
Angéle Spijkers.
- Zondag 12 mei 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 20 april 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zaterdag 27 april 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 4 mei 16.00 uur woord- en communieviering
Angéle Spijkers.
- Zaterdag 12 mei 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.



Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen:

www.parchiepeerkedonders.nl zie tab: *vieringen en bezinning, online kerkdienst.*

Of scan nevenstaande QR-code.

- Zondag 21 april 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 28 april 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 5 mei 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Hemelvaartsdag 9 mei 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar
- Zondag 12 mei 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Hasseltse kapel.

- Woensdag 1 mei 8.00 uur Bedevaartsmis
Frank Lemmens.
- Zondag 5 mei 8.00 uur Bedevaartsmis
Marijn van de Laar.
- Hemelvaartsdag 9 mei 8.00 uur Bedevaartsmis
Frank Lemmens.
- Zondag 12 mei 11.00 uur Openlucht-mis
Frank Lemmens.



Dopelingen:

17-03: Dilana Konings.
Aivey Mast.

07-04: Lucas en Jonah van Doormaal.



Overleden parochiaan:

05-04: Ria Driessen-Ebbing. 89 jaar.



Algemene gegevens:

Website www.parchiepeerkedonders.nl
e-mail info@parchiepeerkedonders.nl
Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur)
06-5199 0105
Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 4-5 mei.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 26 april, 18.00 uur.
Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.

nieuwsbrief@parchiepeerkedonders.nl