

Nieuwsbrief

Aflevering 2024-14

28-29 september 2024

In deze aflevering:

- Agenda komende periode.
- DANK JE WEL.
- Proficiat allemaal.
- Experikoor vierde gouden feest.
- Van de bestuurstafel.
- Gezinsbedevaart.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie en daarbuiten te gebeuren?

In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie.

Elke 2^{de} zondag van de maand	Amnesty International, Sop en Zeeplank, fruitzondag, Lucaskerk. Voor en na de viering van 11.00 uur
5 oktober	Koor inspiratiedag, Opstandingskerk Prof. Cobbenhagenlaan 8. 10.00 uur - 16.30 uur
5 oktober	Switchviering, Petrus Donderskerk. 19.00 uur
7 oktober	Gespreksgroep, Lucaskerk. 14.00 uur.
7-14-21-28 oktober	Samen onderweg zijn in de bijbel, werkklooster Notre Dame, Oloflaan. 9.45 uur – 11.45 uur of 19.00 uur – 21.00 uur.
8 oktober	Online gespreksgroep vanaf je eigen laptop. 19.30 uur.

9 oktober	Gespreksgroep De Verwondering, Duynsberg. 10.00 uur.
14 oktober	Vormselvoorbereiding, Lucaskerk. 19.00 uur- 20.30 uur.
17 oktober	Vredeszingen, St. Jozefkerk. 18.30 uur.
26 oktober	Gospelconcert, Lucaskerk. 19.00 uur.
31 oktober	Start Alpha, Lucaskerk. 19.30 uur- 21.15 uur. Volgende bijeenkomsten: 14/11, 21/11, 12/12, 19/12, 23/1, 6/2, 20/2, 6/3.
15 t/m 24 mei 2025	Wandelreis Santiago de Compostella.

DANK JE WEL.



Afgelopen 8 september is een dag om nooit meer te vergeten. Wat was er een mooie en een fijne sfeer in de Lucaskerk. Vanuit alle locaties waren er zoveel mensen aanwezig om samen mijn koperen pastoorsfeest te vieren. De grote opkomst en de gezellige sfeer op de receptie, al die mensen die met elkaar in gesprek waren en genoten van het samenzijn.

Ik wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook hieraan meegewerkt heeft om mijn 12,5 jaar pastoorsjubileum te doen welslagen. Het organiserend comité, de bloemsiergroep, het koor, de lectoren, misdienaars, acolieten, koster, schoonmaaksters, team, het bestuur, de fotografe en livestream mensen, catering, onze Afrikaanse mensen voor het binnendragen van het evangelieboek en alle mensen die mee geluisterd, gebeden en gevierd hebben. Alle mensen die op welke manier eraan meegewerkt hebben om deze dag tot een onvergetelijke dag te maken. Maar ook dank aan u allen die door gebed, kaarten, cadeaus en felicitaties op deze dag het tot een echt Kerkfeest hebben gemaakt. Nogmaals bedankt.
Pastoor Frank Lemmens.

Proficiat allemaal!

Terugblik op het feest van het koperen jubileum van pastoor Frank.

Op zondag 8 september vierden we in een zeer goed bezette Lucaskerk het koperen pastoorsjubileum van Frank Lemmens.

Op de dag zelf en daarna nog vele dagen later spraken mensen lovende woorden over deze ochtend. Wat hadden we een prachtig koor!

Wat was het inspirerend om lectoren uit verschillende gemeenschappen op het priesterkoor te zien en om samen te bidden voor intenties uit de verschillende gemeenschappen.

Bij de mededelingen was te horen wat er op verschillende locaties de betreffende week op stapel stond. Ook dat was verbindend. En er waren collega's uit verschillende andere parochies die pastoor Frank kwamen feliciteren. Deed ook goed! Dit feest was een feest van ontmoeting en van verbinding over oude grenzen heen.

Maar, beste lezers, wat u waarschijnlijk niet heeft meegekregen is dat er al heel vroeg op de ochtend van 8 september mensen van de



koffieschenkgroep aanwezig waren.

In het zaaltje achter in de kerk smeerden zij broodjes, goed en gevarieerd belegd.

Ik maakte het vijf minuten voor aanvang van de viering mee dat er nog heel hard werd gewerkt. En ik hoorde later dat men tijdens de viering gewoon verder was gegaan met smeren.

Vervolgens werden koffie en broodjes gastvrij uitgeserveerd. Daarbij waren ook koffieschenkers uit andere locaties actief. Ook weer verbindend!

Twee dagen later -op dinsdag 10 september- kwam er een vijftiental mensen bij elkaar om zich te buigen over vragen als: willen we meer één parochie worden, of willen we -met vieringen- vooral ook blijven focussen op de locaties, dichtbij waar mensen wonen. (Zie elders in deze nieuwsbrief meer hierover.) Het zijn lastige vragen. Maar de sfeer van de verkenningavond was er wel één van openheid.

We hebben op 8 september ervaren dat een keer vaker samen vieren op één plek erg inspirerend kan zijn. We zitten toch niet zo vast aan stenen.

We zoeken samen God. We zoeken elkaar.

En we zoeken de mensen in ons Tilburg voor wie we zoveel kunnen betekenen. Om het met Huub Oosterhuis (een nieuw bruiloftslied) te zeggen: *om mens voor een mens te zijn wordt (toch) alleman geboren...?!?* Mede namens pastoor Frank, het parochiebestuur en het pastoresteam: iedereen heel erg bedankt voor je hartelijke aanwezigheid bij het koperen pastoorsjubileum. Dankjewel in het bijzonder: allen die voor *en achter* de schermen deze mooie ochtend mede mogelijk hebben gemaakt! Peter Derks En ook nog even dit: de spullen van de broodjes die over waren zijn naar de Inlooplunch gegaan. Dus ook daar weer verbinding!

Zin in Zingen



Op 5 oktober organiseert de stichting Zin in Zingen een Koorinspiratiedag. Aanvang 10.30 uur, in de Opstandingskerk Professor Cobbenhagenlaan 8. Thema van de dag is *Verborgene Schatten*. Er is een workshop over stemvorming, een rondetafelgesprek over het belang van kerkmuziek en een workshop *samenzang* aan de hand van hele bijzondere liederen. Om 16.00 uur is er een korte afsluitende oecumenische viering. Voor het ochtendgedeelte wordt een bijdrage gevraagd van 10 euro.

Aanmelden via: www.koorinspiratiedag.nl

Ook als je niet in een koor zingt ben je van harte welkom!

Experikoor vierde gouden feest!

Zondagmorgen, 15 september 2024 was het in de Montfortkerk al een drukte van belang. De feestcommissie smeerde broodjes en krentenbollen, diverse potten koffie en thee werden gezet, taartschalen stonden klaar en om 09.00 uur waren alle leden van het Experikoor aanwezig om oud-leden, genodigden en vaste kerkgangers welkom te heten. Zaterdag hadden mensen van de feestcommissie met een aantal vrijwilligers alles al klaar gezet voor ons feest. Audrey van Beers heeft voor de prachtige bloemversiering gezorgd. Super mooi. Dank je wel hiervoor.



Om 9.30 uur begon de feestelijke viering voorbereid door de liturgiegroep van het Experikoor en met als voorganger Peter Denneman, die 50 jaar geleden met enkele andere mensen het koor leven in heeft geblazen.

Het was een warme, goede inhoudelijke viering met liederen die gezamenlijk door alle koorleden waren uitgezocht. De viering werd afgesloten met een mooi woordje van Evelien Zweekhorst van het bestuur en Joke Roovers namens de Montfortgemeenschap.

Na afloop was er een gezellig samenzijn met koffie of thee en overheerlijke vlaai. Er hing een fijne sfeer. Fijn dat er zoveel mensen de moeite hadden genomen om dit feest met ons te vieren. Dank je wel hiervoor.

Ook dank je wel aan alle vrijwilligers die na afloop van ons feestje in de kerk alles weer hebben afgewassen en opgeruimd. Ik weet dat iedereen dat graag voor ons wilde doen, maar het blijft bijzonder en fijn.

Rond 12.00 uur vertrokken de koorleden naar streekpark Oisterwijk. Daar hebben we eerst een kleine picknick gehouden en daarna in teamverband rollerbal gespeeld. Het weer was ons gunstig gezind. Rond 13.45 uur zijn we verder gegaan naar de Belvertshoeve in Oisterwijk, waar een heerlijke high tea voor ons klaar stond.

Rond 18.00 uur ging iedereen weer moe, maar voldaan naar huis.

Een mooie dag voor ons allemaal. We willen dan ook het bestuur van de Parochie Peerke Donders bedanken voor de aanwezigheid in de viering, het mooie woordje en de financiële bijdrage. Dank je wel aan iedereen die voor ons deze dag tot een echte feestdag hebben gemaakt.

Namens het Experikoor: Marian Schipper.

Switchviering

Kun jij switchen tussen een bijbeltekst en je eigen leven?

Het thema van deze viering is

Best Friends Forever



In de bijbeltekst die we vandaag lezen, stellen streng gelovige Joden vragen aan Jezus waarbij ze denken dat hij moet kiezen tussen Gods liefde en de Joodse wet. Maar Jezus grijpt de vragen aan om te vertellen over dat Gods liefde zo sterk is, dat die niet stuk kan gaan. Deze viering gaat erover dat sommige vriendschappen zo sterk zijn dat die gewoon niet meer stuk gaan. Die zijn fantastisch goed, Goddelijk misschien...



Kom je mee vieren?

Wanneer: **Zaterdag 5 oktober om 19.00u**

Waar: Petrus Donderskerk,
Enschotsestraat 124, Tilburg

Gespreksgroep maandag 7 oktober over Bijbelse verhalen en verschijningsverhalen in het licht van Bijna Doodervaringen



Maandag 7 oktober spreken we in de Lucaskerk over een artikel dat de titel heeft: *Ik was in volmaakte vrede.*

Het is een bijdrage van de Belgische priester Paul Robbrecht. Hij schrijft daarin over zijn visie op de Nabij de Doodervaring.

Een citaat: 'Opmerkelijk is dat ik vanaf de eerste kennismaking met de Nabij de Doodervaring

raakpunten zag met religie in het algemeen en met het christelijk geloof in het bijzonder.'

'Wat is het verschil tussen verschijningen in het Evangelie en op bedevaartplaatsen (zoals Lourdes) en het verhaal van een vrouw die ons komt vertellen dat haar overleden moeder regelmatig 's nachts aan haar bed staat? Is dat ook geen verschijning?' Je bent welkom: maandag om 14.00 uur in het bovenzaaltje van de Lucaskerk

De kracht van onze geloofsgemeenschap, de kerk.

Op de avond van 4 september jongstleden kwam de online-gespreksgroep weer bij elkaar. We spraken over het vers van de Bergrede: 'Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk'.

Hein Stufkens onderscheidt drie soorten reacties op onrecht en onderdrukking en de pijn die daarmee gepaard gaat.

1. De eerste reactie is: *ontkennen en wegstoppen*. Liever kiezen voor het comfort van 'niet praten over moeilijke dingen' dan er mee in gesprek gaan.
2. De tweede reactie is: *vluchten*. Vooral vluchten in afleiding zoals amusement (/mobieltje), hard werken, drugs, enzovoorts.
3. De derde reactie is: *het lijden aankijken en zichtbaar maken en het waar mogelijk verlichten en verstoppert*.

De deelnemers zeiden in eerste instantie tegen elkaar: petje af voor wie het lijden aankijkt en wil verlichten.

Maar vervolgens vroegen ons af: doen we dat dan zelf zelden of nooit?

Nou, valt wel mee. Als je dochter 's avonds laat thuis komt, je bent zelf doodmoe, en ze komt nog met een ingewikkeld verhaal... dan kijken veel mensen dat lijden van hun dochter wel aan. En als je ziet dat een collega

onrecht wordt aangedaan, dan willen we daar ook graag wat van zeggen.

Maar als we zien dat ons milieu naar de knoppen gaat?

We vertelden elkaar dat we demonstreren best lastig vinden. Heeft dat wel zin? Een kleine groep wordt toch niet serieus genomen (?)

Liever dan te demonstreren pakken we onrecht met onze handen aan. Bijvoorbeeld door hulp te geven aan vluchtelingen die bij ons in de wijk komen te wonen, door te gaan helpen bij een voedselbank, enzovoorts.

Maar als je met een groep bent, is het aanpakken van onrecht wel minder lastig dan wanneer je het gevoel hebt dat je de enige bent die het onrecht ziet. Samen strijden tegen onrecht, dat houden we langer vol. Het geeft zin -levenszin- om voor anderen te kunnen opkomen. (We hadden het over Roze Maandag: met vele gedreven mensen die het droegen, hebben we mensen die zich vaak niet gezien voelen een hart onder de riem kunnen steken.) Als christenen hebben staan we voor een bepaald geloof: We houden van de naasten als van onszelf. Het is de kracht van een



geloofsgemeenschap die ergens voor staat.

Voor welke doelgroepen die te lijden hebben aan onrecht willen we ons de komende tijd het meest (blijven) inzetten?

De volgende bijeenkomst van de online gespreksgroep is op dinsdagavond 8 oktober om 19.30 uur.

Plaats van samenkomst: thuis achter je laptop.

Thema: De Bergrede als een spirituele revolutie; een tekst van Hein Stufkens.

Aanmelden:

pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Gespreksgroep De Verwondering op woensdag 9 oktober om 10.00 uur in De Duynsberg

Zangeres Karima el Fillali groeide op in twee werelden. Van haar wijze grootvader leerde ze de waarde van de christelijke Bijbelverhalen. Samen zongen ze psalmen. Haar Marokkaanse vader wilde Karima juist graag de islamitische cultuur bijbrengen.



Lange tijd keerde Karima zich af van haar islamitische wortels – deels vanwege de vooroordelen over de islam die via de media werden verspreid. Tot ze ontdekte dat deze wortels onlosmakelijk deel van haar uitmaken. Op 9 oktober kijken we naar Karima el Fillali en nemen we daarna de tijd om er met elkaar over te spreken wat haar bezieling bij ons oproept. Voel je welkom. Aanmelden is niet nodig.

Vormselvoorbereiding: eerste bijeenkomst op maandag 14 oktober

Op woensdag 18 september hebben we een goedbezochte vormselinformatieavond gehad. Nu gaan we echt van start met de vormselvoorbereiding. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 14 oktober: van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Lucaskerk. Tot die tijd kunnen vormelingen zich nog digitaal aanmelden met het formulier dat op onze website staat.



Gospel concert in Lucaskerk.



Zaterdag 26 oktober, 19:00 uur tot 21:00 uur De deur gaat om 18:30 open. Kaartjes kosten € 20,= en zijn verkrijgbaar via <https://konsierto.unitedvoicesofjoy.nl>. Via deze link ontvangt u via de mail het entreebewijs. U kunt ook een WA sturen naar 0631584481 of doordeweeks bellen op dit nummer na 17:00 uur. Dit concert wordt georganiseerd door "Komishon MIsa na Tilburg" en koor United Voices of Joy. "Komishon Misa na Tilburg" is een vrijwillige organisatie bestaande uit leden uit Aruba, Bonaire,

Curaçao en Nederland die 1x per maand vieringen organiseert in de Petrus & Pauluskerk met Pastoor Lemmens als voorganger.

Kor United Voices of Joy bestaat uit jongeren onder de 35 jaar.

Het concert wordt voornamelijk in het Papiaments gevoerd en de liederen worden in verschillende talen gezongen.

Tijdens de pauze worden lekkere Antilliaanse hapjes verkocht tegen een redelijke prijs. Iedereen is welkom. God houdt van u en wij ook.

Samen onderweg zijn in de bijbel,

nog steeds heb meest verkochte boek ter wereld.



Vier bijeenkomsten: 7-14-21-28 oktober.

Op maandagochtend van 9.45u tot 11.45u

of maandagavond 19.00u tot 21.00u

Maakt u een keuze tussen ochtend of avond of beide als dat voor u uitkomt, dit is gemakkelijk voor onze planning.

Iedereen van harte welkom, vooral ook voor degene

die wel eens willen weten wat er eigenlijk in die bijbel staat. Natuurlijk ken je een bijbel, misschien heb je er wel een in huis, misschien is het wel interessant om samen met andere dat boek te openen en te kijken wat je tegenkomt. Hoe is het ontstaan, hoe kunnen we de verhalen verstaan? Wat is waarheid, of is dat een verkeerde vraag? Is het alleen maar een oud boek of zegt het nog wat voor deze tijd? Of voor ons? Na een korte inleiding door mij gaan we samen op weg in 4000 jaar oude verhalen.

Dinsdag 12 november om 15.00 uur en in het voorjaar laten we een film zien waarin een passage uit de bijbel tot leven komt in filmbeelden.

Vriendelijke groet,

Jeanne Ketelaars, pastoraal werkster, klooster Notre Dame
St. Oloflaan 1D Tilburg.

Inschrijven via info@chevalierstichting.nl

Is de Alpha iets voor jou?

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is? Wil je ook luisteren naar hoe andere mensen geloven, bidden en God zoeken en daar samen over gaan praten?

Wil je leren geloof ook *vanuit je hart* te gaan ervaren? Vind je het moeilijk om over je geloof te praten met anderen, of met je (klein)kinderen? Wil je bijdragen aan *een toekomstbestendige geloofsgemeenschap*?

Overweeg dan om aan Alpha te gaan deelnemen.

De Alpha kent 10 bijeenkomsten.



We starten op 31 oktober van 19.30 tot 21.15 uur in de Lucaskerk (Lage Witsiebaan 91).

Daarna komen we bij elkaar op 14 november, 21 november, 12 december, 19 december, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari en 6 maart.

Aanmelden kan tot 14 oktober bij Peter Derks, pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Graag tot ziens!

Bert Simons en Peter Derks.



Vredeszingen maakt je blij van binnen uit!



Op 17 oktober om 18.30 uur is er weer Vredeszingen op het pleintje voor de Jozefkerk aan de Heuvelring. We merkten dat ook een lied als 'Brabant' van Guus Meeuwis mensen dichterbij elkaar brengt. Kerkplein en terras worden bijna één geheel. Dus ook als je wat minder thuis bent in het kerkelijk repertoire: kom een keertje meezingen! En geniet van de bruggen die we slaan.

Uitnodiging door de Chevalierstichting van klooster Notre Dame Tilburg

Gaat u ook mee op deze wandelreis? Pelgrimage naar Santiago de Compostella van 15 mei 2025 t/m 24 mei 2025 (10 dagen)

Santiago de Compostella:

één van de belangrijkste bedevaartsplaatsen van Europa? Velen gingen je voor. We vliegen naar Porto en starten de pelgrimage in Caminha, Portugal. Tijdens de route naar Santiago volgen we o.a. de prachtige kustroute, en de spirituele route. We lopen 8 dagen, gemiddeld zo'n 18-20 kilometer, verspreid over de ochtend en de middag.

We nemen zeker de tijd voor een koffie en lunchpauze. Einddoel is natuurlijk de stad met het graf van de apostel Jacobus, Santiago de Compostella. De prachtige wegen, waar je pelgrim met de pelgrims bent, voeren je door de natuur, langs verborgen heiligdommen en eeuwenoude



kerken. Stap voor stap onderweg in wat het 'hier en nu' laat zien en ervaren. Als voedsel voor de ziel' is er tijd voor stilte en bezinning. Een unieke en boeiende ervaring! En zoals je wellicht weet, is "het onderweg zijn" op deze beroemde Camino, net zo belangrijk als aankomen! We overnachten in comfortabele hotels met diner en ontbijt. De bagage wordt steeds naar de volgende accommodatie gebracht. Reisbureau DrieTour, reisleiding Jeanne Ketelaars. Geef deze uitnodiging gerust door aan andere belangstellende die je kent.

Voor meer informatie, het dagprogramma, de reiskosten, enz. even een vrijblijvend berichtje naar j.ketven@gmail.com Voor meer activiteiten o.a. onderweg in de Bijbel, maak kennis met de site van de Chevalierstichting www.chevalierstichting.nl

Van de bestuurstafel: bestuurswissels.



Deze maand hebben afgetreden, zittende en nieuwe bestuurders samen gegeten. Zo hebben we de bestuurswissels feestelijk gemarkeerd.

Dit jaar hebben we afscheid genomen van Theo de Kort en Stephan Horsten. Ook zal Theo Marcelis afscheid nemen per

oktober. Ze blijven wel betrokken of actief als adviseur of archivaris bijvoorbeeld. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet.

Naast mijzelf en Ruud Sormani is Frank de Krom toegetreden tot het bestuur dit jaar. Hij zal Ruud Sormani bijstaan in de omvangrijke portefeuille van onze begraafplaatsen. We zijn ook blij met onze nieuwe penningmeester Jan-Pieter Schilderincx en vice-voorzitter Kees van Bohemen. Zij zullen zich binnenkort aan u voorstellen. Het bestuur ziet er naar uit om samen met het pastoraal team en met alle parochianen een hoopvolle toekomst in te gaan, elkaar nabij. Het jaar 2025 is een Heilig Jubeljaar voor de wereldkerk met als thema *Pelgrims van Hoop*. Een mooi moment om meer samen te werken, ons geloof te vernieuwen en de zichtbaarheid van onze parochie te vergroten in Tilburg.

Benjamin Renique, bestuurslid Communicatie & Vrijwilligers

Gezinsbedevaart.

Op zaterdag 31 augustus jl. vond er een gezinsbedevaart plaats. Voor de 4e keer georganiseerd door het familiepastoraat van het bisdom van 's-Hertogenbosch.

Deze editie, met als thema: "Hoor je mij?", vond plaats in de Parochie



Heilige Willibrord te Waalre.

Tijdens deze gezellige dag zijn we door middel van een verhaal meer te weten gekomen

over het leven van Willibrord.

Ook waren er diverse workshops zoals; muziek maken, dansen, een quiz over paramenten, een toneelstukje, een rozenkrans maken, stoepkrijten, vaandel zwaaien en bidden in de oude Willibrorduskerk.

Als lunch kregen we friet met een snack die we in de zon op het grasveld voor de kerk hebben opgepeuzeld.

We eindigden met een springprocessie, zoals die ook elk jaar in Echternach (Luxemburg) wordt gehouden.

We sprongen zo de kerk binnen waar bisschop Gerard de Korte voorging in een eucharistieviering.

Na deze viering konden alle gezinnen nog een zegen krijgen van de aanwezige priesters. Toen was er nog een lekker ijsje en is deze inspirerende dag alweer afgelopen.



Het was een superleuke dag voor jong en oud, een echte aanrader!

Charissa, Peter, Noah, Thomas en Myrthe van den Aker, Marjolein, Chris, Emma, Daan en Thomas Salimans.

Vieringen in de komende periode.

Goirkese kerk:

- Zondag 29 september 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 6 oktober 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 13 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 20 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.



Montfortkerk:

- Zondag 29 september 9.30 uur woord- en communieviering
Anja Verbraak.
- Zondag 6 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 13 oktober 9.30 uur woord- en communieviering
Frans Maas.
- Zondag 20 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Peter Denneman smm.

Padua:

- Zaterdag 28 september GEEN VIERING.
- Zaterdag 5 oktober 16.00 uur woord- en communieviering
Rob Waijers en Theo Marcelis.
- Zaterdag 12 oktober 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 19 oktober 16.00 uur woord- en communieviering
Theo Marcelis en Joke van Knegsel.

Parochiecentrum Enschtotsestraat 124.

- Elke donderdag 9.00 uur viering.

Petrus Donderskerk:

- Zondag 29 september 11.00 uur woord- en communieviering

Rob Waijers en Bert Jacobs.

- Zaterdag 5 oktober 19.00 uur Switchviering
- Zondag 6 oktober 11.00 uur woord- en communieviering
Ruud Vugs en Rob Waijers.
- Zondag 13 oktober 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik.
- Zondag 20 oktober 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 29 september 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 6 oktober 9.30 uur woord- en communieviering
Henny Spooren
- Zondag 13 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 20 oktober 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.

Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 28 september 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zaterdag 5 oktober 16.00 uur woord- en communieviering,
Henny Spooren.
- Zaterdag 12 oktober 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 19 oktober 16.00 uur woord- en
communieviering
Peter Derks.



Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen:

www.parchiepeerkedonders.nl zie tab: **vieringen en bezinning, online kerkdienst.**

Of scan nevenstaande QR-code.

- Zondag 29 september 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 6 oktober 11.00 uur eucharistieviering

- Frank Lemmens.
- Zondag 13 oktober 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
 - Zondag 20 oktober 11.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.

Hasseltse Kapel:

- Maandag 7 oktober 10.00 uur eucharistieviering.
Maria O.L.V. van de Rozenkrans.
Frank Lemmens.

Overleden parochianen:

14 september: Rees van Hazendonk-van den Brink, 89 jaar.

16 september: Sjan Tuerlings-van den Brand, 88 jaar.



Algemene gegevens:

Website www.parchiepeerkedonders.nl

e-mail info@parochiepeerkedonders.nl

Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur)
06-5199 0105

Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 19-20 oktober.

Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 11 oktober, 18.00 uur.

Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.

Redactie via: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl