

Nieuwsbrief
Aflevering 2024-8
25-26 mei 2024

In deze aflevering:

- Agenda komende periode.
- De onzekerheid over het bestaan van God is ook in de kerk aanwezig.
- Concert gemengd koor Cantiqua.
- Van de bestuurstafel.
- Even voorstellen.....
- Dopelingen.
- Overleden parochianen.
- Vieringen in de komende weken.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?

In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie.

27/5	Gespreksgroep, huiskamer Lucaskerk. 14.00 uur.
30/5	Vergadering van de Parochie, Lucaskerk. 19.30 uur
1/6	Switchviering, Petrus Donderskerk. 19.00 uur.
2/6	Gezinskaravaan, Lucaskerk. 11.00 uur.
20/6	Thuis bij Peerke, Parochiecentrum Enschtsestraat. 17.30 uur.

De onzekerheid over het bestaan van God is ook in de kerk aanwezig.

Op vrijdag 26 april nam ik deel aan een bezinningsdag van het Dekenaat Tilburg. Onze bisschop hield er drie inleidingen: over christelijk geloof en bezit,



over christelijk geloof en Islam en over het godsgeheim ter sprake brengen als eerste taak van pastores.

Vooral die laatste inleiding raakte mij. De bisschop zei: De onzekerheid over het bestaan van God is ook in de kerk aanwezig.

Alles moet tegenwoordig beredeneerd en bewezen worden. Maar natuurlijk zijn er ook wetenschappers die

belijdend christen zijn. Bisschop de Korte noemde Heino Falcke, hoogleraar radioastronomie. Falcke vindt God in het heelal en in de stal (van Jezus) Misschien hebben wij wel een beetje verleerd om ons te verwonderen, vroeg de bisschop zich af. Misschien zouden we in ons geloven meer bij de Geest moeten beginnen dan bij God. Ons laten raken door de Geest, aanwezig in heel de schepping: in mens en natuur, de kosmos en alle ruimte daar tussen. Zelf laat ik me al veertig jaar raken door verhalen van mensen over hun Bijna-Dood-ervaring. (Dat legde ik de bisschop ook voor.) Op het moment dat er geen hersenenactiviteit meer was, werden velen van hen opgenomen in een heel bijzonder licht met prachtige muziek.

Voor bijna-dood-onderzoeker Pim van Lommel (cardioloog) is het duidelijk: er is Bewustzijn buiten ons lichaam. Hij zegt: onze hersenen zijn waarschijnlijk niet de producenten van het bewustzijn, maar de ontvangers van het oneindige bewustzijn.

Oneindige Bewustzijn, vul ik dan in (met twee hoofdletters). 'God', kan ik er bij denken. Licht en Liefde en Wijsheid waarin ook wij ons opgenomen kunnen weten op het moment dat wij ons met ons hart open stellen (en onze 'bovenkamer' wat rust geven).

Vrede en alle goeds!

Peter Derks.

Gespreksgroep op maandag 27 mei nog een keer over Bijna Dood-ervaring

Op 29 april werd er in de gespreksgroep in de huiskamer van de Lucaskerk gesproken over 'Na dit leven', over bijna-doodervaringen, aan de hand van een paar bladzijden van een boek van neurochirurg Eben Alexander. We raakten daar niet over



uitgesproken. Daarom is besloten om het op 27 mei wederom te hebben over de tekst van Alexander.

Ook als je nog niet eerder deelnam aan deze groep mag je je meer dan welkom voelen. We beginnen om 14.00 uur.

Switchviering

Kun jij switchen tussen een Bijbeltekst en je eigen leven?



Het thema van deze viering is 'Aan Tafel!'

De lezing van vandaag is die van het laatste avondmaal. Het verhaal van het Pasachmaal waarin Jezus brood en wijn deelde met zijn vrienden. En tijdens deze maaltijd gaf hij hen – en daarmee ons allemaal – de opdracht om sacrament te zijn, om hem zichtbaar te maken.

En wat is nu een betere plek om zulke ambitieuze plannen en verwachtingen uit te spreken dan aan tafel? Hoe fijn is het niet om samen te eten en te drinken? Daar ontstaan vaak de mooiste gesprekken en het zijn vaak juist die momenten waarin mensen dingen die hen bezighouden met elkaar delen.

Wat jouw verhaal en gedachte aan samen aan tafel gaan ook is, met wie je ook aan tafel zit... samen tafelen is een heel natuurlijk moment om stukjes van je leven met anderen te delen. Alleen zo kun je God laten gebeuren. Door je te richten op de mensen om je heen.

Kom je mee vieren?

Wanneer? Zaterdag 1 juni om 19u

Waar? Petrus Donderskerk

Enschotsestraat 124a



Gezinskaravaan op 2 juni om 11.00 uur in de Lucaskerk: om-nooit te vergeten.



Op 2 juni is er weer een gezinsviering in de Lucaskerk. Het thema is: 'Om nooit te vergeten'.

Centraal staat het Evangelie over het Laatste Avondmaal/de Eucharistie.

In veel landen is Sacramentsdag een vrije dag. Laten wij van deze dag ook een vrije dag

maken: een dag om Jezus te gedenken in een eucharistieviering maar ook om aan andere mensen te denken die wij missen... en die we ook nooit willen vergeten!

We hebben zo veel met elkaar te delen -en we blijven voor altijd met elkaar verbonden!

Voor deze viering worden speciaal uitgenodigd alle kinderen die op Hemelvaartsdag hun Eerste Communie hebben gedaan en nu ook wel hun Tweede Communie willen doen! Maar iedereen, jong en ouder: voel je welkom! Voorganger is pastoor Frank Lemmens, samen met Peter Derks. Het Regenboogkoor zingt weer haar mooiste liederen.

Thuis bij Peerke.

Voor een lekkere maaltijd en een gezellig praatje. Iedereen is van Harte welkom.



Fris rode bietenslaatje

* * *

Kipfilet in roomsaus, sperziebonen en pommes duchesse

* * *

Zomerfruittrifle

Wanneer	Donderdag 20 juni 2024
Tijd	17.30 uur (inloop vanaf 17.15 uur)
Waar	Zaal Petrus Donderskerk, Enschtsestraat 124
Kosten	€ 7,50

Opgeven kan via de aanmeldijst achter in de Petrus Donderskerk, per e-mail (thuisbijpeerke@hotmail.com) of op werkdagen ná 16.00 uur telefonisch op 06-46470995.

Vanaf zondag 19 mei t/m zondag 16 juni 2024.

Concert gemengd koor Cantiqua.

Gemengd Koor Cantiqua zal op zaterdag 15 juni een concert verzorgen in De Symfonie. Op het programma staan werken van Mendelssohn, Brahms, Rutter, Claesen en Withaker. Het is het eerste concert onder leiding van onze nieuwe dirigent Kaiyi Min. Zij is de opvolger van Arjan van Baest, die vorig jaar na 20 jaar afscheid nam van Cantiqua. De begeleiding is in de vertrouwde handen van Gabrielka Clout.

Zaterdag 15 juni De Symfonie, Eilenbergstraat Tilburg. Aanvang 16.00 uur. Toegangsprijs € 10,=



Van de bestuurstafel.

Het heeft Zijne Majesteit behaagd.....

Met deze zin heeft burgemeester Theo Weterings op 26 april weer 38 inwoners van de stad verrast met een lintje. 38 mensen die met hun vrijwillige inzet een bijdrage geleverd hebben aan het welzijn van hun medeburgers en daarmee het functioneren van de samenleving. Zij zijn voorgedragen door mensen die de inzet bewonderen en waarderen. Als je de motivaties leest zijn ze binnen allerlei sectoren actief.



Het parochiebestuur wil de gedecoreerden danken en haar waardering uitspreken.

Dat doen we wetende dat er nog honderden vrijwilligers zijn die even actief zijn. De samenleving zou immers niet zonder vrijwilligers kunnen. Denk alleen maar aan al die mensen die onze parochie mede dragen. Het bestuur draagt zelf geen kandidaten aan; we zijn dankbaar voor iedere inzet, hoe groot of klein ook. Wel ondersteunen we een voordracht die door een andere organisatie wordt gedaan, als deze ook de inzet voor de parochie noemt. De motivaties lezende kwamen we de volgende namen tegen:

Wilma Cuelenaere-Pessers. Zij zet zich in voor koor Switch, dat regelmatig zingt in vieringen in één van onze kerken. Ze verzorgt al 18 jaar de financiën. Mathieu Gardeniers was jarenlang lid van het bestuur van de Montfortkerk. Hij was ook pastoraal actief door de begeleiding van het jongerenkoor en een individuele inzet voor jongeren.

Namens de Peerke Dondersgemeenschap van harte gefeliciteerd.

Ontmoeten.

Na bijna 9,5 jaar neem ik afscheid als vicevoorzitter van onze parochie. Met veel ambitie ben ik per 1 januari 2015 aan deze uitdagende klus begonnen. Bij mijn aantreden heb ik gezegd dat ik het één termijn van 4 jaar zou doen met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 4 jaar. Omdat het lastig is om een opvolger voor mij te vinden (en die is er nu ook nog niet) ben ik uiteindelijk nog bijna 1,5 jaar langer gebleven. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn medebestuurders het schip ook zonder mij prima op koers kunnen houden en dat er snel een



nieuwe vicevoorzitter wordt gevonden. Maar voor mij is het nu toch echt tijd om het stokje over te dragen. Wij hebben een goed functionerend parochiebestuur met een aantal nieuwe mensen die met heel veel passie hun taak vervullen.

Ik heb mijn bestuursperiode ervaren als bijzonder waardevol en denk dat ik een behoorlijke bijdrage heb kunnen leveren aan de vervolmaking van het fusieproces en de realisatie van één parochie Zalige Peerke Donders. Dat heb ik uiteraard niet alleen kunnen doen maar heb dat samengedaan met mijn medebestuurders, het pastorale team en de vele vrijwilligers in onze parochie. Heel veel dank aan jullie allen.

Ik ben erg blij, dat ik zoveel betrokken parochianen en medewerkers in mijn bestuursperiode heb mogen ONTMOETEN. Het is hartverwarmend om te zien hoe iedereen zich op zijn eigen wijze inzet voor onze mooie parochie.

De afgelopen jaren waren voor mij erg hectisch en emotioneel, mede door de ziekte en het overlijden van mijn echtgenote Brigit, nu één jaar geleden. Ter afsluiting van deze periode vertrek ik op 27 mei a.s. per fiets naar Santiago de Compostela, een tocht van zo'n 2800 km. Tot Nevers (woonplaats van de Heilige Bernadette Soubirous) word ik vergezeld door mijn broer Paul en vanaf daar fiets ik alleen verder. Het motto van mijn pelgrimstocht is ONTMOETEN. Ik hoop op mijn tocht veel medepelgrims te mogen ontmoeten, maar bovenal wil ik mijzelf ONTMOETEN. Reflectie op mijn leven en inspiratie opdoen voor de toekomst.

De 6 weken die ik heb uitgetrokken voor mijn reis staan hopelijk ook borg voor het ONT-MOETEN. Ik heb erg veel behoefte aan een periode waarin niets meer MOET, met uitzondering van fietsen, eten, drinken en slapen. Ik heb er zin in en zal aan jullie denken en voor jullie bidden.

Theo de Kort.

Even voorstellen.....

Er werd mij gevraagd om me voor te stellen in deze nieuwsbrief.

Dat voelt eigenlijk best vreemd als je al vanaf 1973 actief bent in de Montfortkerk. Maar ik doe hierbij toch een poging,

Mijn naam is Marian Schipper, sinds 1 augustus 2023 met pensioen en sindsdien 2 ochtenden per week werkzaam in het Ronde Tafelhuis in Tilburg.

In april 1967 zijn wij in de Stokhasselt komen wonen.



Ik ging toen met mijn ouders elke zondag trouw mee naar de kerk. De kerk was toen nog slechts een bouwkeet die op zondag werd ingericht als kerk.

Maar niettemin daar is denk ik wel mijn basis gelegd.

In 1973 ben ik gaan zingen in het toenmalig tienerkoor. Daarna langer dan 25 jaar bij het jongerenkoor. Een supergezellige tijd. Het was eigenlijk een grote vriendengroep.

Vanaf 1978 ben ik betrokken geraakt bij de Kerst-In. 40 jaar lang iedere eerste Kerstdag, samen met een vaste vrijwilligersgroep een Kerst-in organiseren voor mensen die om wat voor reden dan ook niet thuis Kerstmis konden of wilden vieren.

Ook heb ik vele jaren samen met Liesbeth Eijsbroek en Joke Roovers de eerste communievieringen voorbereid en samengesteld in de Montfortkerk.

Tussendoor ben ik nog op vele manieren betrokken geweest bij het wel en wee van de Montfortkerk. Sinds de fusie zit ik in de toerengroep, voortaan locatiegroep geheten.

Op dit moment ben ik nog vrijwilligerscoördinator van de Montfortkerk. Ik typ de boekjes voor (bijna) alle vieringen en zing sinds 2013 ook in het Expérikoor.

Daarnaast ben ik af en toe ook nog betrokken bij projectgroepjes.

Genoeg te doen dus. Mijn droom voor de toekomst is om ondanks dat gebouwen mogelijk gaan verdwijnen toch op een of andere manier verbonden te blijven met de mensen die ik heb leren kennen en met wie ik een speciale band heb, nu in onze Montfortkerk.

Ook hoop ik dat er tijd komt waarin binnen de totale parochie Peerke Donders er echte verbondenheid te voelen is, want dat mis ik nog. Of misschien beter gezegd: Ik voel het persoonlijk nu nog niet.

Marian Schipper.

Vieringen in de komende periode.

Goirkesekerk:

- Zondag 26 mei 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 2 juni 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 9 juni 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 16 juni 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 23 juni 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.



Montfortkerk:

- Zondag 26 mei 9.30 uur woord- en communieviering
Frans Maas.
- Zondag 2 juni 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 9 juni 9.30 uur woord- en communieviering
Frans Maas.
- Zondag 16 juni 9.30 uur eucharistieviering
Peter Denneman smm.
- Zondag 23 juni 9.30 uur woord- en communieviering
Anja Verbraak.

Padua:

- Zaterdag 25 mei 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens
- Zaterdag 1 juni 16.00 uur woord- en communieviering
Joke van Kneysel en Gerard Stevelink.
- Zaterdag 8 juni 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 15 juni 16.00 uur woord- en communieviering
Gerard Stevelink en Theo Marcelis.
- Zaterdag 22 juni 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

Parochiecentrum Enschtsestraat 124.

- Elke donderdag 9.00 uur viering.

Petrus Donderskerk:

- Zondag 26 mei 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 1 juni 19.00 uur Switchviering.
- Zondag 2 juni 11.00 uur woord- en communieviering
Gerard Stevelink en Bert Jacobs.
- Zondag 9 juni 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik en Gerard Stevelink.
- Zondag 16 juni 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 23 juni 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 26 mei 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 2 juni 9.30 uur woord- en communieviering
Angéle Spijkers.
- Zondag 9 juni 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 16 juni 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 23 juni 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar

Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 25 mei 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 1 juni 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zaterdag 8 juni 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 15 juni 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.

- Zaterdag 22 juni 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen:

www.parchiepeerkedonders.nl zie tab: *vieringen en bezinning, online kerkdienst.*



Of scan nevenstaande QR-code.

- Zondag 26 mei 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 2 juni 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens en Peter Derks.
- Zondag 9 juni 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 16 juni 11.00 uur woord- en communiedienst
Peter Derks.
- Zondag 23 juni 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Hasseltse kapel.

- Vrijdag 31 mei 20.00 uur Afsluiting meimaand, woord- en
gebedsviering
Frank Lemmens.



Dopelingen:

13 april: Ruben Wagemakers.
14 april: Rafael van Laarhoven.
Michael Breszczak.
04 mei: Felicia Nzabada.
Sigha Nzabada.
Ebenizer Nzabada
Jackie Georgiadis.
11 mei: Frankie Melissant.

Overleden parochianen:

- 
- 15 april: Corry van Pelt-Schults, 87 jaar.
Gerrit Brouwers, 86 jaar.
17 april: Stan van den Akker, 91 jaar.
25 april: Krystyna Zdunczyk-Zienkowicz, 75 jaar.
04 mei: Margot van der Velden-Frings, 77 jaar.
08 mei: Toos Eras-van Rooij, 90 jaar.



Algemene gegevens:

Website	www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail	info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar	013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur) Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur) 06-5199 0105
Bank	Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 15-16 juni.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 7 juni, 18.00 uur.
Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.

niewsbrief@parochiepeerkedonders.nl