

Nieuwsbrief
Aflevering 2024-15
19-20 oktober 2024

In deze aflevering:

- Agenda komende periode.
- Tussenierendag en Allerzielen
- Van de bestuurstafel.
- Umoja: een nieuw Afrikaans koor in onze parochie.
- Mooie reacties op tentoonstelling.
- Een herinnering aan Open monumentendag.
- Laten we erover praten.
- Een interreligieuze fietstocht.
- Vieringen in de komende weken.
- Dopelingen
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie en daarbuiten te gebeuren?

In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie.

Elke 2^{de} zondag van de maand	Amnesty International, Sop en Zeeplank, Lucaskerk. Voor en na de viering van 11.00 uur
26 oktober	Gospelconcert, Lucaskerk. 19.00 uur.
27 oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Herdenkingsviering, Goirkesekerk. 9.30 uur - Film en lezing: Auschwitz, ons verhaal, Goirkesekerk. 19.00 uur.
28 oktober	Gespreksgroep, huiskamer Lucaskerk. 14.00 uur.
31 oktober	Start Alpha, Lucaskerk. 19.30 uur- 21.15 uur.

	Volgende bijeenkomsten: 14/11, 21/11, 12/12, 19/12, 23/1, 6/2, 20/2, 6/3.
3 november	Start 1^{ste} Communie en gezinskaravaan, Lucaskerk. 9.30 uur.
13 november	Online gespreksgroep, vanuit thuis. 20.00 uur.
21 november	Zing mee voor vrede, plein Heuvelsekerk. 18.30 uur
23 november	Concert Cantiqua Concert, Petrus Donderskerk. 14.30 uur.
18 en 19 december	Dansvoorstellingen en workshop in de Goirkese Kerk
15 t/m 24 mei 2025	Wandelreis Santiago de Compostella.

Tussen Dierendag en Allerzielen.

In een dierentuin overleed een olifant. De bewakers vonden hem 's ochtends.

Ze hadden dit sterven niet aan zien komen. Maar wat hen nog meer raakte was de reactie van de andere olifanten. De groep stond de hele dag rondom de gestorven olifant, het hoofd naar hem gericht. Ze bleven hun gestorven vriend met hun slurf maar betasten en besnuffelen.

Een vorm van rouwen zou je dat kunnen noemen.

Niet alleen mensen rouwen maar ook dieren (wordt steeds meer aangenomen).

Mensen en dieren die rouwen, hebben rituelen nodig.

Rituelen waarin een gevoel van samen-zijn en zich verbonden voelen uiting wordt gegeven en wordt versterkt.



Wij mensen zeggen dan dat het gevoel dat een groep oproept, meer is dan de som van het aantal individuen. We worden opgetild als we samen onze mooiste en ook onze moeilijkste periodes in ons leven met anderen delen: opgetild in de richting van de Eeuwige. We voelen ons deel van een Groter Geheel.

Met Dierendag hebben we onze verbondenheid met heel de schepping gevierd, in navolging van Franciscus van Assisi die daarover jubelde in zijn Zonnelied.

Met Allerzielen vieren we dat die verbondenheid

niet eindig is. We blijven niet met elkaar verbonden tot de dood ons scheidt maar we weten onze doden nabij ook voorbij hun sterven. We kunnen bloemen op hun graf leggen om uiting te geven aan onze verbondenheid. We steken kaarsen voor hen aan. We plaatsen ons leven in hun licht, Licht van de Eeuwige.

En we delen samen de pijn van ons gemis. We zitten aan tafel met een lege plek.

We worden er stil van....

In de Allerzielenvieringen in onze parochie noemen we opnieuw de namen van onze overledenen van de voorbije tijd om hen nog meer aanwezig te weten.

U kunt daarvoor op veel plaatsen terecht: om bij elkaar troost te vinden en samen ook troost te putten uit ons geloof. Voelt u zich welkom!

Peter Derks, pastoraal werker

Herdenkingsviering in de Goirkese kerk op zondagochtend 27 oktober 2024.

Op zondag 27 oktober aanstaande is het tachtig jaar geleden dat de stad Tilburg werd bevrijd. Tevens is dan ook de verjaardag van onze naamgever en inspirator, Peerke Donders; dat kan bijna geen toeval meer zijn.

Pater Donders werd op zijn geboortedag op 27 oktober 1809 meteen al gedoopt op het Goirke, in het doophuisje bij het Norbertijnerpoortje welke dit jaar 300 jaar geleden in gebruik werd genomen.

Op deze zondag is er op het gebruikelijke tijdstip van 09.30 uur een



speciale herdenkings-eucharistieviering in onze St. Dionysiuskerk aan de Goirkestraat. Gemengd Koor De Bron onder leiding van Harry Swinkels staat voor deze viering gepland en de bedoeling is om de speciale Missa Petrus Donders ten uitvoer te brengen. Voorgangers zijn onze pastoor Frank Lemmens en diaken Geert Eijsbouts.

Na afloop volgt nog een korte rondleiding op het kerkhof naast de kerk onder begeleiding van heemkundige Krelis

Swaans. Met name de oorlogsgraven zullen dan bezocht worden; bezoekers worden uitgenodigd om een bloemetje neer te leggen.

Het is de bedoeling om in de vieringtoren van de kerk de Nederlandse vlag te hissen, de toren was in de Tweede Wereldoorlog dé hoofduitkijkpost van de landelijke luchtbescherming voor Tilburg en omgeving.

Na afloop is er eveneens als vanouds koffiedrinken in het zuidertransept van de kerk. De Goirkese klokken zullen deze dag ook een paar keer luiden, te weten om 12.00 uur en om 21.00 uur, met dank aan werkgroep De Torenklok.



Film en lezing: Auschwitz, ons verhaal.



Naar aanleiding van 80 jaar bevrijding is er op zondagavond 27 oktober in de dagkapel van de kerk van het Goirke een film met lezing die als titel heeft "Auschwitz, ons verhaal" ...

De spreker is theoloog Herman Teerhöfer. Hij heeft gedurende 14 jaar, 91 (met name joodse) overlevenden van Auschwitz geïnterviewd.

De lezing & documentaire doen verslag van de

interviews.

Het zijn unieke getuigenissen van "survivors".

Ze staan voor de zoektocht naar krachtbronnen om weerstand te bieden aan gevangenschap, onderdrukking en traumatische herinneringen.

Entree: vrije gift ten behoeve van de Smolinski foundation om ondersteuning te geven aan oorlogsslachtoffers.

Aanvang 19.00 uur.

Om 21.00 uur gaan we de klokken luiden!

Over religie en over het Geheim van God in ons eigen leven – daarover gaat het in de gespreksgroep op 28 oktober.



De CDA-politicus had het er op zondag 29 september in een uitzending van Thijs van den Brink over dat hij zijn eigen protestantse geloof tamelijk rationeel vindt. Hij zelf ziet God vooral als mysterie (in alle tijden).

Hoe zou het kunnen bestaan dat de openbaring van God is gestopt nadat onze Bijbel haar eindredactie had gekregen? Zou God zich niet ook openbaren in ons leven, in religies van onze tijd, en ook buiten heersende religies?

Religies kunnen een prachtig instrument zijn om God op het spoor te komen!

Ze kunnen ons ontvankelijk maken voor het mysterie van God. Je kunt beginnen bij een prachtige tekst, een bijzonder lied of een aansprekend ritueel (waarin religieuze ervaringen van onze voorouders zijn opgeslagen) maar je kunt ook beginnen om je -deels nog vage- eigen religieuze ervaringen met anderen te delen met behulp van het 'vocabulaire' van je geleerde geloof.

Dat doen we in de huiskamer van de Lucaskerk op 28 oktober om 14.00 uur.

Kijk gewoon een keertje of het iets voor je is?!

Beste lezer, heb je nog twee minuten?



Zag u in de vorige Nieuwsbrief ook het berichtje over de Alphacursus?

Er werden ons vragen over gesteld: Wat is Alpha eigenlijk? Alpha is toch protestant? gaan jullie nu 'de waarheid' verkondigen? Enzovoorts.

Heb je heel even? Dan vertellen we je graag supersnel wat Alpha is!

Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je samen met anderen de waarde van het christelijk geloof ontdekt en hoe je geloof ook je dagelijks leven verrijkt.

Veel Alphacursussen beginnen met een maaltijd. Maar in de Parochie Peerke Donders houden we het wat korter. Na een welkom krijg je een videofilmje te zien als inleiding over een geloofsthema. De filmjes gaan over onderwerpen als 'Wie is Jezus?' tot 'Bidden: waarom en hoe?', enzovoorts.

Na het videofilmje gaan we met elkaar in gesprek. We vertellen elkaar niet de waarheid, maar horen wat ieder geraakt heeft. De kleine groep is de plek waar je alles mag delen.

Zoals ook met andere gespreksgroepen in onze parochie is de ervaring met Alpha dat mensen merken dat er veel meer is dat ons verbindt dan we ooit hadden gedacht.

We komen bij elkaar op donderdagen van 19.30 tot 21.15 uur.

Zodra er acht aanmeldingen zijn, starten we (als het kan: binnenkort).

Aanmelden kan bij pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Groeten van Bert Simons en Peter Derks.

Start Eerste Communie en Gezinskaravaan op zondag 3 november in de Lucaskerk.



Op zondag 3 november om 9.30 uur starten we in de Lucaskerk starten met de Eerste Communievoorbereiding. Dit jaar gebruiken we het project 'Blijft dit doen'. Het biedt de kinderen een full colour werkmap en de

begeleiders een boek met een variatie aan werkvormen.

Op 3 november gaat het over het volk van Israël dat als slaven werkte in Egypte. Het leven was te zwaar. Men zag het niet meer zitten. Dan openbaart God zich aan Mozes, in de eenzaamheid en de hitte, in een brandend braambos, in de woestijn. Op deze eenzame plek hoort Mozes God zeggen dat Hij-er-zal-zijn; God zal zijn volk bevrijden.

Zouden wij God ook kunnen horen op een moment dat we dachten alles kwijt te zijn?

We gaan onze ervaringen delen!

Het thema van de Eerste Communievoorbereiding sluit wel heel erg mooi aan bij de lezingen van de viering van zondag 3 november. Want ook daar gaat het over Mozes. Mozes die hoort dat God een belofte doet: Het goede zal sterker zijn dan al het kwade...

Iedereen is van harte welkom in de gezinsviering van zondag 11.00 uur in de Lucaskerk.

De zang wordt verzorgd door het Regenboogkoor.

Woensdagavond 13 november: Online Gespreksgroep over Spiritualiteit van beneden.



Op woensdag 13 november start er een Online Gespreksgroep over het boekje 'Spiritualiteit van beneden', van Anselm Grün en Meinrad Dufner. Met spiritualiteit van beneden wordt bedoeld dat God niet enkel in de Bijbel en door de Kerk tot ons spreekt, maar ook door onszelf, door onze gedachten en gevoelens, door ons lichaam, onze dromen en juist ook door onze verwondingen en

door wat wij aanzien voor onze zwakke plekken. Daar valt veel aan te ontdekken!

Op een dinsdag in oktober was er een laatste online-ontmoeting rondom de Bergrede, de belangrijkste toespraak van Jezus.

De Bergrede hebben we samengevat met de oproep om de weg te gaan van selfishness naar selflessness: van ik-gerichtheid naar ik-loosheid. Jezus belooft ons de mooiste toekomst als we in ons leven proberen die weg naar ik-loosheid te gaan: Maak je geen zorgen over je zelf maar richt je op God, dan zal al het andere je gegeven worden. Dat is wel iets dat in gaat tegen de huidige tijdsgeest, waarin we druk zijn met controle te houden over ons eigen leven en welzijn.

In het online-gesprek stelden we ons de vraag: hoe richten we ons dan op God?

Sommigen spreken liever over: gericht zijn op het Goede. Want als je zegt dat we ons op God richten, hebben we al snel het gevoel dat we onszelf overschreeuwen en anderen in ons eigen godsbeeld vastzetten.

Tegelijkertijd horen we God wel roepen in de noden van anderen: God als de Ander die roept in de ander. God ook, die het van mij overneemt als ik zelf aan mijn grens kom.

We spraken over naasten die geen geloof hebben. Sommigen stellen wel zeer hoge eisen aan hun eigen dienstbaarheid omdat ze niet kunnen geloven dat God het van hen zou overnemen. Overgave in vertrouwen, en los durven te laten, kan een hele uitdaging zijn. Als gelovigen oefenen we er bewust mee.

Doe ook een keertje mee en meld je aan bij pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl. Woensdagavond 13 november beginnen we om 20.00 uur.

Vredeszingen op 21 november.

We gaan door met het vredeszingen. Doet u ook een keertje drie kwartier mee?



De vaste zangers zouden het waarderen! Maar doet u het ook voor u zelf. Want zingen over vrede brengt vrede dichterbij: in u zelf en in onze wereld. Op 21 november staan we weer voor de Jozefkerk op de Heuvelring, van 18.30 – 19.15 uur. Aanmelden is niet nodig.

“Tilburg 80 jaar vrij” herdenken en vieren



Cantiqua Concert verzorgt op zaterdag 23 november een herdenkingsconcert in het kader van 80 jaar bevrijding. Het concert vindt plaats in de Petrus Donderskerk in de Enschtsestraat te Tilburg en begint om 14.30 uur. Dirigent is Kaiyi Min en organist is Maurick Reuser. Solisten zijn Kazue Goto (sopraan), Daniëlla Buijck (alt), Sjef v.d. Bersselaar (tenor) en Marcel van Dieren (bas). Met dit concert vieren we onze vrijheid en gedenken we allen die juist voor die vrijheid hun leven hebben gegeven. Op het programma staan twee werken: “Miserere in

c” van Johann Adolf Hasse en het beroemde “Requiem” van Gabriel Fauré. Hasse componeerde in het begin van zijn loopbaan veel kerkmuziek, waaronder dit verrassend fraaie Miserere. De tekst is een gedeelte uit Psalm 50, vaak gebruikt in de Goede Week. Het Requiem van Fauré werd gecomponeerd tussen 1887 en 1890. Zelf zegt hij over dit werk: "Het requiem is zo zachtmoedig als ikzelf." En ook: "Het is gezegd dat mijn Requiem niet de angst voor de dood uit, en iemand noemde het een slaapliedje voor de dood. Maar zo zie ik de dood, als een blijde overlevering en een streven naar de blijdschap hierboven, in plaats van een pijnvolle ervaring”.

Cantiqua Concert nodigt iedereen uit voor dit bijzondere herdenkingsconcert.

De toegangsprijs is € 10,= in de voorverkoop via

kaartverkoopcantiqua@gmail.com of via onze website. Aan de kerk kost een kaartje € 12,50. Jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang!

Bijzondere dansvoorstellingen en workshop in de Goirkese Kerk

Op woensdag 18 en donderdag 19 december 2024 treedt Corpo Máquina Society op in de Goirkese Kerk met de dansvoorstelling *Mondo Perfetto*. Ook is er voorafgaand aan de voorstellingen op dinsdag 17 december 2024 een workshop.

Bij deze nieuwsbrief zit een speciale bijlage.

Hierin leest u alle informatie over de voorstelling en hoe u hierbij aanwezig kunt zijn.

Ruud Sormani
Secretariaat





Van de bestuurstafel.

Twee nieuwe bestuursleden stellen zich aan u voor:

Ik ben Frank de Krom.

Ik ben geboren in de Besterd. Ik ben dus ook gedoopt in de martelarenkerk aan de koestraat. De overige sacramenten heb ik in diverse kerken in de huidige parochie mogen ontvangen. De meeste mensen kennen mij vanuit de tijd dat mijn moeder de winkel “de Gouw” op het Besterdplein had. Mijn vader was een meubelmaker uit de Veldstraat in het Goirke. Toen ik nog bij mijn ouders woonde heb ik gecollecteerd in de zondagavond vieringen in de Montfort, want we woonden in Noord. Na mijn trouwen en dat mijn kinderen op school zaten in de Besterd zijn we gaan kerken in de parochie de Vlaspit. Toen daar een collectant te weinig in de viering was zei ik, dat heb ik voeger ook gedaan. En een jaar later werd ik koster in de zondag vieringen om de beurt. Dat doe ik nog steeds. Ik heb in die hoedanigheid ook een draaiboek gemaakt van ceremonieel aspect van de vieringen met nadruk op uitvaarten. Een koster is namelijk een ceremoniemeester. Zoals in de bijbel verwoord wordt: Jezus zond 2 leerlingen vooruit om de zaal gereed te maken.



Afgelopen januari vroeg een aftredend parochie bestuurslid of ik aan wou sluiten bij het parochiebestuur. Hij had gehoord dat ik veel bestuurservaring heb. Ik ben secretaris van de Wijkorganisatie “de Ring”(Groeseind-Hoefstraat), ik zit in diverse besturen van de scouting, en als mantelzorger voorzitter van de cliëntenraad van “Villa Maria” een Steppingstone/Korian onderdeel. De laatste functie zal in november

vervallen. Aan de mantelzorg functie voor mijn ouders is een einde gekomen door hun overlijden.

In het kerkbestuur ga ik me voorlopig bezighouden met begraafplaatsen als buddy van Ruud. Dat wil zeggen dat Ruud de eerste aanpreekpunt is. Maar dat ik, mocht Ruud uitvallen, het kan overnemen.

Kees van Bohemen.



Sinds 1 oktober ben ik vicevoorzitter van het Parochiebestuur. Ik ben de opvolger van Theo de Kort die enkele maanden geleden zijn functie heeft neergelegd. Ik ben een van de vier bestuursleden die dit jaar zijn aangetreden. We maken wat dat betreft dus een flinke vernieuwing mee. Met dank aan onze voorgangers die een flink deel van hun ziel en zaligheid in het besturen van onze parochie hebben gelegd. We bouwen door op wat zij hebben gedaan. We zijn als parochie Peerke Donders aan een nieuwe fase toe. De samenleving verandert

voortdurend en de gemeenschap in onze directe omgeving, waar we onze wortels hebben, eveneens. Het bestuur wil van de parochie in alle opzichten een hecht geheel maken. Dat doen we op basis van de herformulering van het pastoraal plan en we willen de pastorale activiteiten tot een geheel maken met de organisatie van parochie. Er is al veel tot stand gebracht maar op het gebied van administratie en beheer moet nog een en ander gestroomlijnd worden. Verder verdient ons personeel, zowel beroepskrachten als vrijwilligers, de volle aandacht. Er is dus veel werk aan de kerkelijke winkel. Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen!

Umoja: een nieuw Afrikaans koor in onze parochie.

Het begon al voor de tijd van corona: dat een aantal Afrikaanse families die elke zondag in de Lucaskerk komen, de koppen bij elkaar staken om een eigen koor te vormen.

Maar corona strooide roet in het eten.

En daarna bleef het lange tijd stil....

Er was niemand die de Afrikaanse families aansprak: gaan jullie nog verder? Alsof er weinig waardering was geweest...

En dan, bijna van het ene op het andere moment, was de Geest er weer. Het vuur van het begin. Op het gouden feest van Marijn droeg het Afrikaanse Koor het Evangelieboek naar binnen, onder luid tromgeroffel en enthousiast gezang.

Daags voor het koperen pastoorsfeest van Frank Lemmens trad het koor op in Gemert. De parochie van Gemert had een vraag het bisdom ingeslingerd: wie kent er een koor dat een viering met onze Afrikaanse priesters wel kracht wil bij zetten.

Voor die viering op zaterdag 7 september werd er hard gerepeteerd. De viering zelf was een geweldig succes! (We hadden geluk dat één dag voor de viering een parochiaan haar djembe aan bood! De Voorzienigheid...)

Na afloop van die viering in Gemert vroeg het koor aan pastoor Frank: morgen ook op jouw jubileum? En dat optreden op 8 september was dus werkelijk voor iedereen een geweldig mooie verrassing!

Nu staat ons nieuwe koor er. En het heeft ook een naam gekregen: Umoja. Dat betekent: eenheid. De families die uit meerdere Afrikaanse landen komen, laten zich al zingend als een eenheid klinken. Afrika is één. En Afrika verbindt zich ook met Europa, met Tilburg, onze parochie.



Verbondenheid van culturen.

Verbondenheid in uitgezongen geloof.

Iedereen wordt enthousiast van zoveel vuur!

In een tijd waarin er vooral veel koren verdampen, ontstaat er in onze parochie een nieuw begin.

We kijken uit naar de volgende

viering waarin Umoja ons weer gaat verrassen!

Peter Derks, pastoraal werker.

Oh ja, als iemand een elektrische gitaar over heeft: die zoeken we nog.

Mooie reacties op de tentoonstelling: ‘Vertel me wie je bent’

In de maand september heeft er in de kerk van het Goirke de tentoonstelling gestaan ‘Vertel me wie je bent’. Mensen met een diversiteit aan achtergronden vertelden met een kunstwerk wat voor hen heilig is, wat hen drijft.

We delen graag enkele reactie uit het reactieboek met u:

Zoveel onbekenden, maar zoveel raakvlakken. Bedankt voor de inzichten en inspiratie.

Prachtige expositie. Zoveel mooie gedachten en gevoelens en ideeën.

Bijzonder om hier te mogen zijn en de mooie verhalen te lezen en de sfeer te voelen.

Mooi om te zien hoe een antwoord op een vraag zo veel verschillende vormen en maten kan hebben. Het heilige/goddelijke/spirituele of hoe je het wilt noemen, zit hem in de schoonheid van de kleine dingen die uiteindelijk, één geheel, één eenheid vormen.

Maar er waren ook mensen die het heel fijn vonden om gewoon even in onze sfeervolle Dionysiuskerk te zijn. Een reactie: *Waak over ons, bescherm ons en help ons alstublieft.*

Op deze plaats willen we de Levensboom uit Waspik bedanken dat deze

bijzondere expositie een maand in onze kerk heeft mogen staan.

Dankjewel ook onze gastheren-en vrouwen die één of meerdere dagdelen mensen hebben verwelkomd. En natuurlijk ook dank aan allen die deze expositie hebben bezocht!



Een dankbare herinnering aan Open Monumentendag op Goirke op zondag 15 september jl.

Op zondag 15 september bezochten ruim driehonderd personen onze monumentale St. Dionysiuskerk aan de Goirkestraat. Het weekend stond in teken van diverse rijksmonumenten in onze stad en omgeving, regionaal werd e.e.a. gecoördineerd door de bekende lokale historicus



Ronald Peeters.



In onze kerk konden bezoekers het kerkgebouw bezichtigen, tevens was er gelegenheid om het terrein en het kerkhof eromheen te verkennen onder leiding van heemkundige Krelis Swaans. Peter van Gestel ontving een viertal groepen beklimmers van de vieringtoren en het kleine museum boven de wenteltrap. Even na het middaguur kwam organist Ruud Verbunt het monumentale Smits-orgel bespelen. Al met al kan worden teruggekeken op een geweldige dag.

Ook burgemeester Theo Weterings bezocht de locatie en luidde boven de klokken, gelukkig niet de noodklok; hij ging daarna door naar Willem II. Pastor Peter Derks bezocht per fiets met een groep van de Tilburgse Raad van Kerken onze kerk, tevens werd de synagoge in de Willem II-straat en de moskee aan de Wandelboslaan aangedaan. Naast het totale monument was er nog de fototentoonstelling te bekijken.



Hartelijk dank aan de Werkgroep Open Monumentendag voor al hun inzet en gastvrijheid!

Geert Eijsbouts

(Foto's GE en Herman Fitters)

Laten we er over praten.

Op woensdagmiddag 25 september werd op de Tilburg School of Catholic Theology een synodaal gesprek georganiseerd over homoseksuele gelovigen in kerk en theologie, in samenwerking met het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores.

Het werd een historische middag. Wat die middag verteld en besproken is, was hartverwarmend. Tijdens de middag werden lezingen afgewisseld door ervaringsverhalen. Voor veel aanwezigen herkenbaar. Het was niet gemakkelijk om je geaardheid en geloof te combineren. Zeker niet als je dit naar buiten bracht. Dan was je ineens een



ander mens, mocht je niet meer meedoen.

Tijdens de lezingen van Dr. Anton ten Klooster, Prof. Dr. Anke Bisschops en Dr. Jos Moons kwamen nieuwe inzichten naar voren. Inzichten die bemoediging gaven. Dr. Anton ten Klooster gaf aan dat de Kerk wel kan veranderen, dat heeft het eerder ook gedaan met andere moeilijke onderwerpen. De verandering komt door het denkwerk van theologen. En, zei hij, hoe willen we Kerk zijn? De Kerk kan haar homoseksuele leden ethisch gezien niet in de steek laten.



Prof. Dr. Anke Bisschops bekeek het geheel vanuit psychologisch inzicht. Homoseksualiteit is al meer dan een halve eeuw géén ziekte meer, het is volkomen normaal. Zij zijn waardevolle mensen met dezelfde rechten. Anders is onethisch! Ook zij zijn kinderen van God. Haar oproep aan de Kerk is: ‘Laat toch in godsnaam die visie op homoseksualiteit los’.

Na de pauze is er nog een panelgesprek. Nadien geef ik onze bisschop De Korte nog een hand en bedank hem voor zijn aanwezigheid. Ik geef aan dat het me goed doet zoveel priesters, pastores en de

bisschop zelf te zien om in openheid naar de ervaringsverhalen / lezingen te luisteren ten aanzien van homoseksualiteit / LHBTIQ+. Ik heb het gevoel dat er verandering komt op hoger niveau in het normaliseren van homoseksualiteit binnen de Rooms-Katholieke kerk.

Dieudonné Jetten – de Klerk.

Een interreligieuze fietstocht.

Op zondag 15 september heb ik deelgenomen aan een fietstocht langs moskee, kerk en synagoge. In het kader van de Vredesweek was dit één van de activiteiten die vertegenwoordigers van de Tilburgse religies hadden georganiseerd onder het motto: *Kijken door de ogen van een ander.* Gelukkig was het mooi weer en dat werkt ook positief.

Wij werden hartelijk ontvangen in de Süleymaniye Moskee. Eerst je schoenen uit en dan in de grote gebedsruimte uitleg over de Ottomaanse architectuur en de religieuze functies van het interieur. Hoewel het een moskee is van de Turkse gemeenschap, komen hier ook moslims met een

andere achtergrond. De sfeer was open en gedurende een uur konden ook allerlei vragen worden gesteld over de Islam. De imam zong voor ons enige Koranverzen en ook de oproep tot gebed zoals dat 's middags vanaf de minaret bescheiden te horen is. Na afloop kreeg ieder een goodiebag mee met veel info over de moskee en de Islam. Voordat we op de fiets verder gingen, hebben we als gebaar van verbondenheid samen viooltjes geplant bij de ingang van het parkeerterrein. Nu maar hopen dat ze water krijgen als teken van blijvende dialoog.

Met ongeveer 25 deelnemers fietsten wij naar de kerk in de Goirkestraat van de Peerke Dondersparochie. Buiten werd ons verteld over de oorsprong van deze neogotische kerk. Tijdens de rondleiding binnen kregen wij veel te horen over Peerke Donders, de beelden, het altaar en het verdere interieur. In de dagkapel werden vragen beantwoord. Opmerkelijk hadden de moslims veel vragen over de ontkerkelijking hier. Het viel mij op dat de gesprekjes getuigden van interesse in elkaar en zo moet dialoog ook beginnen, zou ik denken.

Na een uur stapten wij weer op de fiets richting synagoge in de Willem II-straat van de Liberale Joodse Gemeente. Daar was het erg druk omdat het ook Open Monumentendag was en de ruimte daar beperkt is. Nadat we op de binnenplaats de geschiedenis van het neo-oriëntaalse gebouw en van de joodse gemeente hadden vernomen, kregen we binnen een kleurrijke uitleg over de betekenis van de joodse symbolen en gebruiken. Dat was wel opletten geblazen, want na afloop kregen we schriftelijke vragen voorgelegd. Maar voor een goede dialoog moet je ook wat kennis van elkaars tradities opdoen. Veel vragen gingen over het verschil in liberale en orthodoxe joden. Ook het rituele bad, de Mikwe, leende zich voor uitwisselingen.

Wij fietsen terug naar de moskee, schoenen uit en samen in de kring op het grote tapijt: we luisterden naar een voordracht over de grote overeenkomsten en waarden van onze drie religies. De betekenis die wij samen kunnen hebben voor onze samenleving is dan ook veel belangrijker dan alle verschillen die er ook (mogen) zijn. Bij het rondje vragen en wensen werd duidelijk dat deze interreligieuze activiteit vraagt om een structureel vervolg. De ontmoeting en samenwerking van de vele Tilburgse religieuze organisaties kunnen een positieve invloed hebben op onze gepolariseerde samenleving. En zoals ik wel vaker meemaak bij interreligieuze ontmoetingen is samen eten belangrijk. De moskee

toonde haar gastvrijheid met een lekkere maaltijd waarbij ongeveer 35 mensen aanwezig waren.

Zo hebben wij elkaar beter leren kennen in een hartelijke sfeer. Het was een waardig begin van de Vredesweek. Laten wij deze dialoogboom goed water geven...

Anton Smits.

Vieringen in de komende periode.

Goirkese kerk:

- Zondag 20 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 27 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Vrijdag 1 november 19.00 uur Allerheiligenviering.
LET OP: Dit is een viering voor onze gehele parochie.
- Zaterdag 2 november 19.00 uur Allerzielenviering
Frank Lemmens.
- Zondag 3 november 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 10 november 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 17 november 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

Montfortkerk:

- Zondag 20 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Peter Denneman smm.
- Zondag 27 oktober 9.30 uur woord- en communieviering
Anja Verbraak.
- Zondag 3 november 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 10 november 9.30 uur woord- en
communieviering
Frans Maas.
- Zondag 17 november 9.30 uur eucharistieviering
Peter Denneman smm.



Padua:

- Zaterdag 19 oktober 16.00 uur woord- en communieviering
Theo Marcelis en Joke van Knegsel.
- Zaterdag 26 oktober 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 2 november 16.00 uur woord- en communieviering
Jos Langenhoff en Bet Jacobs.
- Zaterdag 9 november 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 16 november 16.00 uur woord- en communieviering
Jos Langenhoff en Joke van Knegsel.

Parochiecentrum Enschtotsestraat 124.

- Elke donderdag 9.00 uur viering.

Petrus Donderskerk:

- Zondag 20 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 27 oktober 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 2 november 19.00 uur Allerzielenviering
Gerard Stevelink en Bert Jacobs.
- Zondag 3 november 11.00 uur woord- en communieviering
Ruud Vugs en Bert Jacobs.
- Zondag 10 november 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik en Gerard Stevelink.
- Zondag 17 november 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 20 oktober 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 27 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 3 november 9.30 uur woord- en communieviering
Angelé Spijkers
- Zondag 10 november 9.30 uur eucharistieviering

Marijn van de Laar.

- Zondag 17 november 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.



Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 19 oktober 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zaterdag 26 oktober 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 2 november 16.00 uur woord- en communieviering,
Angelé Spijkers.
- Zaterdag 9 november 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 16 november 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks

Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen:

www.parchiepeerkedonders.nl zie tab: **vieringen en bezinning, online kerkdienst.**

Of scan nevenstaande QR-code.

- Zondag 20 oktober 11.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 27 oktober 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 2 november 19.00 uur Allerzielenviering
- Zondag 3 november 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens en Peter derks
- Zondag 10 november 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 17 november 11.00 uur woord en communieviering
Peter Derks.



Dopelingen:

- 1 september: Jovano van den Hout.
6 oktober: Femke de Vreede.
Inaya-Maé van Berkel.

Overleden parochianen:

21 september: Rietje Kleintjes-Mutsaerts, 95 jaar

27 september: Jeanne de Bruin- de Leeuw, 89 jaar.

06 oktober : Leonie Berkvens-Joosten, 97 jaar.



Algemene gegevens:

Website www.parochiepeerkedonders.nl

e-mail info@parochiepeerkedonders.nl

Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur)
06-5199 0105

Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 8-9 november.

Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 1 november, 18.00 uur.

Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.

Redactie via: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

