

Nieuwsbrief
Aflevering 2024-12
17-18 augustus 2024

In deze aflevering:

- Agenda komende periode.
- Ruimte ervaren.
- Frank Lemmens 12,5 jaar pastoor in Tilburg.
- Zomerfestival.
- Overleden parochianen.
- Vieringen in de komende weken.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?

In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie.

Elke 2^{de} zondag van de maand	Amnesty International en Sop en Zeeplank, Lucaskerk. Voor en na de viering van 11.00 uur
Juli/augustus	Vakantievieringen Montfortkerk.
25/8	Buurtfeest gLoBe, wijken Loven Besterd. Vanaf 13.00 uur. (ook in Petrus Donderskerk)
29/8	Zingen voor vrede, Heuvelsekerk. 18.30 uur
4 t/m 21 /9	Expositie: Vertel me wie je bent, kerk Goirke.
8/9	Frank Lemmens 12,5 jaar pastoor in Tilburg, Lucaskerk. 10.30 uur.
14/9	Kloosterdag, Onze Lieve Vrouwe abdij, Oosterhout. 8.30 uur
15/9	Open monumentendag, kerk het Goirke. 11.00 uur-17.00 uur

15/9	50 jaar Experikoor, Montfortkerk. Vanaf 9.30 uur
15/9	Kijken door de ogen van een ander, fietstocht startpunt Süleymaniye Moskee: Wandelboslaan 2, 5042PD te Tilburg. 12.30 uur
15/9	Doop dankfeest, Petrus Donderskerk. 15.30 uur
18/9	Informatieavond Vormsel, Lucaskerk. 19.00 uur.

Ruimte ervaren.



Achter de pc in het kantoor in de Petrus Donderskerk, met uitzicht op de paaskaars en het Mariabeeld, en de geluiden van de jeu de boulesbaan buiten en het verkeer aan de andere kant valt mij de rust op in deze tijd.

Stilte binnen en iets meer rumoer buiten. Maar bovenal ruimte.

Een gewijde ruimte om mij heen. Met bekende beelden van de pastorie in de Hoefstraat, een mooie ets van Maria met kind en het kruisbeeld wat vanonder het stof vandaan is gehaald.

In de afgelopen weken heeft het beeld van het Lam Gods een grondige opknappbeurt

gehad en staat nu te pronken. Het beeld stond bovenaan de trap, voor iedereen die op de zolder van de kerk kwam zichtbaar, en toch vergeten. Dan dwalen mijn gedachten af naar de nieuwsberichten van dit moment. Het blauwtongvirus dat een slachting onder schapen maakt, een wolf die weer terug is in ons land, prachtig, maar tegelijk ook weer onderwerp van discussie. Hoe druk moet ik me maken? Wat is belangrijk? Eigenlijk is het vooral de ruimte die indruk maakt.

De prachtige ruimte die zichtbaar is vanaf de werkplek. Het licht van buiten, symbolen die een verhaal vertellen, stilte die sprekend nabij komt. Heb je meer nodig dan dat? Ik denk het niet. Heel even is dat voldoende om daarna weer verder te mijmeren over wat er nog allemaal af moet. Waar nog aandacht aan gegeven moet worden. Ruimte moet je elke keer opnieuw voor jezelf maken. En ruimte moet ruimte blijven. Daar leef je van, een ervaring rijker. Ik wens ieder die ruimte toe.

Gerard Stevelink.

Seniorenpastoraat vrijdag 23 augustus.



Deze vrijdag komen we om 14.00 uur weer bij elkaar.

Na een hele mooie bijeenkomst op de eerste vrijdag nu de tweede keer in deze maand.

Dit keer met een speciaal thema, namelijk brood.

In de zondagen is het de afgelopen weken

over “brood” gegaan.

Wat is de betekenis van brood in ons dagelijks leven.

Is brood meer dan brood alleen?

We luisteren met elkaar naar muziek, kijken en luisteren naar beelden en teksten.

En we delen brood en wat meer, omdat het nog zomervakantie is.

Van harte welkom!

We komen weer met wereldwinkel-producten in de Lucaskerk en het Kruispunt.



De verbouwing en verduurzaming van de Wereldwinkel aan de Nieuwlandstraat 39 heeft langer geduurd dan van te voren verwacht werd. Maar eind juli was het eindelijk zover. De winkel kon weer open. De officiële opening door de wethouder staat gepland voor 10 oktober, maar ondertussen is

de verkoop van start gegaan. Dat betekent ook dat we weer met een selectie van food- en non-foodproducten naar de Lucaskerk (elke 2e zondag van de maand) en het Kruispunt (1x per kwartaal) kunnen komen. U kunt bij ons ook een (maandelijkse) bestelling plaatsen voor bv. koffie of thee. Pinnen is mogelijk.

Komt u weer eens kijken bij onze kraam of kom naar de vernieuwde winkel.

Kloosterdag bij de zusters Benedictinessen in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout (NB)

i.s.m. Parochie Petrus Donders en de Chevalierstichting.

Zaterdag 14 september 2024.



Onze Lieve Vrouwe Abdij
Zandheuvel 90
4901 HX Oosterhout

U kunt zich nog opgeven via gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl

Feest in de Montfortkerk-Parochie Peerke Donders.

Zondag, 15 september 2024 bestaat het Experikoor van de Montfortkerk 50 jaar. We hebben het al eerder aangekondigd in de vorige nieuwsbrief: EXPERIKOOR MONTFORTKERK BESTAAT 50 JAAR.

Wilt u dit met ons vieren?

U bent van harte welkom!

Aanvang feestelijke viering met zang van het
Experikoor om 09.30 uur

in de Montfortkerk, Corellistraat 231.

Aansluitend feestelijke receptie tot 11.30 uur.

Wel graag even aanmelden per email voor 7
september: marian.schipper@ziggo.nl

Wij vinden het fijn als u erbij bent!

Feestcomité Experikoor Montfortkerk.



Kijken door de ogen van een ander.

Een fietstocht langs drie gebedshuizen in het kader van de Vredesweek

Op zondagmiddag 15 september organiseren de samenwerkende
gebedshuizen een fietstocht in het kader van de vredesweek

Door samen op pad te gaan en elkaars gebedshuizen te bezoeken willen
we begrip en respect voor elkaar vergroten als weg naar vrede.

Het is een unieke kans om in gesprek te gaan, vragen te stellen en de
diversiteit binnen onze gemeenschap te vieren.

Samen kunnen we onze band versterken en bijdragen aan een vreedzame
en harmonieuze samenleving.

We hopen dat je erbij bent om deze inspirerende dag met ons te beleven!

Datum: 15 september Tijd: 12.30 tot 18.30

Startlocatie Süleymaniye Moskee: Wandelboslaan 2, 5042PD te Tilburg

Route:

1. Moskee (Wandelboslaan 2, 5042PD Tilburg): Rondleiding en activiteit 12.30 - 13.30 uur
2. Kerk (Goirkestraat 68, 5046 GL Tilburg): Rondleiding en activiteit 14.00 - 15.00 uur
3. Synagoge (Willem II Straat 20, 5038 BG Tilburg): Rondleiding en activiteit 15.30 - 16.30 uur

4. Moskee (Wandelboslaan 2, 5042PD Tilburg) : afsluiting en maaltijd: 17.00 uur
We sluiten de fietstocht (of voor degenen die niet kunnen fietsen, de autotocht) af met een gezamenlijke maaltijd in de moskee.

We verzoeken je vriendelijk om je van tevoren aan te melden via de QR code op de flyer hiernaast

Voor vragen kun je contact opnemen met: pastor.peter.derks@parochiepeerke.donders.nl of nafican2010@live.nl



Uitnodiging doopdankfeest

Beste ouders en verzorgers,

Parochie Peerke Donders organiseert een doopdankfeest waarin we met jullie willen staan bij de doop van jullie kinderen. In de Petrus Donderskerk kunnen jullie als ouders en kinderen elkaar op een informele manier ontmoeten. Vanaf 15.30 uur zijn jullie van harte welkom. Speciaal voor de kinderen zijn er diverse spelletjes. Om 16.00 uur wordt een korte viering gehouden, waarin de doopschelp waarmee jullie kindje gedoopt is, uitgereikt wordt.

Wanneer: Zondag 15 september 2024 van 15.30 tot 17.15 uur
Waar: Petrus Donderskerk, Enschofsestraat 124, Tilburg
Aanmelden: Geef je voor 1 september op per mail doop@parochiepeerkedonders.nl onder vermelding van:

- naam en leeftijd van de dopeling
- namen en leeftijd van familieleden die meekomen
- naam van de doopkerk

We zien jullie graag!

Werkgroep doopvoorbereiding
en pastores Parochie Peerke Donders

Pastoor Frank Lemmens 12,5 jaar pastoor in Tilburg.



Op dinsdagavond 23 juli j.l hebben Geert Zweekhorst en Henny Spooren-Schaart pastoor Frank Lemmens geïnterviewd over '12,5 jaar pastoor in Tilburg'. De eerste parochie van Frank was de parochie in Liessel die later fuseerde met de parochies in Helenaveen en Neerkant. In 2002 werd hij benoemd in Hapert, Hoogeloon en Casteren en tien jaar later, in maart 2012, werd hij pastoor van de Vredeskerk, de Montfortkerk en de Petrus Donderskerk die in 2015 met de Lucaskerk en Het Kruispunt werden samengevoegd en om

met elkaar de parochie Peerke Donders te vormen.

Pastoor in dorp en stad

Over zijn tijd in de dorpen vertelt Frank: 'Ondanks al deze uitbreidingen waren het parochies met een dorpskarakter: iedereen kende elkaar, er was in elk dorp een bloeiend verenigingsleven waardoor de lijntjes kort waren en ook het pastoraat makkelijk vorm kreeg'.

In Tilburg was dat anders. 'Het was moeilijk om mijn weg te vinden als pastoor in de stad', zegt Frank. 'De parochies hier zijn echte stadsparochies. Er waren wel lijntjes, maar niet zo heel duidelijk en niet alleen ik moest erg wennen aan het werken in de stad, ook de parochianen moesten wennen aan een nieuwe pastoor. En toen in 2015 de parochie Peerke Donders tot stand kwam, waren de kaarten opnieuw geschud en moest ik weer overnieuw beginnen. Dat was geen gemakkelijke tijd'.

Gefuseerde parochie Peerke Donders

'Maar', zo vertelt Frank verder, 'door de jaren heen heb ik wel mijn plek gevonden en ben ik niet meer van plan weg te gaan uit Tilburg'. Hij is er trots op dat het beeld van de gefuseerde parochie Peerke Donders door de jaren heen is veranderd. 'Natuurlijk', vertelt hij, 'was niet iedereen blij met deze fusie en daarom zijn er ook mensen weggegaan. Aan de andere kant is er wel een groeiproces naar meer gemeenschappelijkheid gaande'. Hij haalt in dit verband aan dat diverse werkgroepen inmiddels boven-parochieel functioneren, zoals de doopwerkgroep, de werkgroep Eerste Communie en de vormselwerkgroep. Ook de actie kerkbalans wordt centraal voorbereid. Het zijn allemaal stapjes naar een geloofsgemeenschap waarvan de verschillende locaties met elk een eigen kleur en identiteit met elkaar zijn verbonden door allerlei lijntjes.

Frank vindt het belangrijk dat de individuele teamleden gekend worden in hun locatie. Zij hebben enerzijds ruimte om binnen 'hun' locatie het pastoraat vorm en inhoud te geven en anderzijds om te bouwen aan de levendige geloofsgemeenschap van de parochie Peerke Donders. Ontplooien, groeien en bloeien zijn woorden die hier op hun plaats zijn.

Kerksluitingen

Tijdens het gesprek komen we op de kerksluiting van de Vredeskerk enige jaren geleden en van de Montfortkerk waar de laatste viering zal plaatsvinden op de eerste zondag in de veertigdagentijd 2025. Frank vertelt dat in deze situaties 'zijn hoofd en hart met elkaar in gevecht zijn'. Deze besluiten doen hem pijn en maken hem verdrietig. Hij zegt: 'Mensen houden van hun kerk. Het is de plaats waar de geloofsgemeenschap samenkomt, waar ontmoetingen plaatsvinden tussen God en mensen en waar jarenlang lief en leed is gedeeld. Een kerkgebouw is dus veel meer dan de stenen waarvan het is gebouwd. Maar aan de andere kant snap ik ook dat het moet gebeuren. Het is het gevolg van het gebrek aan middelen, gelovigen en personeel'.

Priester en pastoor

We vragen Frank naar zijn roeping om priester te worden. Hoewel hij er toen nog geen woorden voor had, voelde hij al als klein jongetje dat hij priester wilde worden. Door omstandigheden thuis (zijn ouders hadden een varkensbedrijf) werd het de landbouwschool en heeft hij daarna één jaar op het bedrijf van zijn ouders gewerkt. In 1990 was het gelukkig toch mogelijk om naar het seminarie te gaan en hij kijkt met plezier terug op zijn jaren in het Sint Janscentrum in Den Bosch waar toen 55 studenten studeerden. 'Het was een mooie tijd, er was veel onderling contact en we trokken veel met elkaar op'.

Frank geeft aan dat er verschil is tussen pastoor en priester zijn. Zijn roeping betrof het priesterschap: het voorgaan in geloof, het vieren van de Eucharistie en het meelopen met mensen op hun levensweg. Als pastoor komt deze roeping soms in de knel omdat het managen van een grote parochie veel tijd en inspanning vraagt. Om dit goed te doen is het namelijk belangrijk alle ins en outs te kennen van de besluiten die moeten worden genomen.

Frank prijst zich daarom gelukkig met het parochiebestuur aan zijn zijde. Hoewel hij als voorzitter van het parochiebestuur uiteindelijk verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de parochie, heeft hij veel van zijn bevoegdheden aan de vicevoorzitter gedelegeerd, waardoor hij zijn

handen meer vrij heeft voor het pastoraat. Frank besluit dit thema als volgt: ‘mijn kleine jongensdroom om priester te worden ziet er anders uit dan toen, maar met vallen en opstaan heb ik mijn plek als priester maar ook als pastoor gevonden en is het nog altijd zeer de moeite waard’.

Toekomst van de kerk

Tot slot komt de toekomst van de kerk ter sprake. Frank is er zich bewust van de kerk nog verder zal krimpen, maar dat het belangrijk is en blijft om het evangelie te verkondigen, de werken van barmhartigheid te doen en actief te zijn in de diaconale projecten. De kerk heeft mensen nodig. Of beter gezegd: God heeft mensen nodig die de droom van een rijk van vrede en gerechtigheid waar willen maken.

Uitnodiging

We sluiten dit interview af met een persoonlijke uitnodiging van Frank: ‘Op 8 september ben ik 12,5 jaar pastoor in Tilburg van de nu prachtige parochie Peerke Donders. Ik vier dit in de Lucaskerk om 10.30 uur in een feestelijke eucharistieviering. Ik nodig u van harte uit om dit jubileum met mij te vieren. Met vriendelijke groet pastoor Frank Lemmens’.

Frank, dank je wel voor dit mooie gesprek! We wensen je voor de toekomst Gods zegen toe.

Geert Zweekhorst en Henny Spooren-Schaart.

Zomerfestival.



Het Zomerfestival, waarvan in de vorige nieuwsbrief al iets vermeld stond, is bijna teneinde en kan nu al als een geslaagd worden beschouwd. Bij de eerste bijeenkomst werden de deelnemers ontvangen in de Baselaer en getraakteerd op een goed verzorgde lunch. Het Afrika-koor bracht sfeer op deze middag en het was een enorm succes.

In Het Spoor vond de tweede bijeenkomst plaats. Geheel in het teken van de Tilburgse Kermis was er volop gezelligheid. Oliebollen, lekkere hapjes en kermis spellen maakte ook deze middag meer dan succesvol.

De busreis, die voor de derde dag op het programma stond, bracht de deelnemers naar het Edah-museum. Aldaar kon men eerst genieten van een overheerlijke lunch.

In het museum werd de groep o.l.v. een aantal gidsen rondgeleid. De stemming in de bus was goed en in het parochiecentrum aan de Enschtosestraat werd de dag afgesloten met een frietje met snack. Er werd toen ook een groepsfoto gemaakt.

Voldaan en bijzonder tevreden ging iedereen naar huis.

Op woensdag 21 augustus is alweer de laatste middag. In ons eigen parochiecentrum is er die middag volop muziek, tijd om na te praten, een borreltje en ter afsluiting het traditionele Chinese buffet.

Op naar de volgende editie in 2025.

Vieringen in de komende periode.

Goirkesekerk:

- Zondag 18 augustus 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 25 augustus 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 1 september 9.30 uur
woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 8 september GEEN VIERING.
- Zondag 15 september 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 22 september 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.



Montfortkerk:

- Zondag 18 augustus 9.30 uur eucharistieviering
Peter Denneman smm.
- Zondag 25 augustus 9.30 uur woord- en communieviering
Frans Maas.
- Zondag 1 september 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 8 september GEEN VIERING.

- Zondag 15 september 9.30 uur eucharistieviering
Peter Denneman smm.
- Zondag 22 september 9.30 uur woord- en communieviering
Frans Maas.

Padua:

- Zaterdag 17 augustus 16.00 uur woord- en communieviering
Jos Langenhoff en Theo Marcelis.
- Zaterdag 24 augustus 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 30 augustus 16.00 uur woord- en communieviering
Bert Jacobs en Ruud Vugs.
- Zaterdag 7 september 16.00 uur woord- en communieviering
Gerard Stevelink en Joke van Knegsel.
- Zaterdag 14 september 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 21 september 16.00 uur woord- en communieviering
Theo Marcelis en Jos Langenhoff.

Parochiecentrum Enschtsestraat 124.

- Elke donderdag 9.00 uur viering.

Petrus Donderskerk:

- Zondag 18 augustus 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 25 augustus 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 1 september 11.00 uur woord- en communieviering
Bert Jacobs en Ruud Vugs.
- Zondag 8 september GEEN VIERING
- Zondag 15 september 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 22 september 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 18 augustus 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 25 augustus 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 1 september 9.30 uur woord- en communieviering
Angéle Spijkers.
- Zondag 8 september GEEN VIERING
- Zondag 15 september 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 22 september 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 17 augustus 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zaterdag 24 augustus 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 30 augustus 16.00 uur woord- en communieviering,
Angéle Spijkers.
- Zaterdag 7 september 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 14 september 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zaterdag 21 september 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen:

www.parchiepeerkedonders.nl zie tab: ***vieringen en bezinning, online kerkdienst.***

Of scan nevenstaande QR-code.

- Zondag 18 augustus 11.00 uur woord- en
communieviering
Peter Derks.
- Zondag 25 augustus 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 1 september 11.00 uur eucharistieviering



- Frank Lemmens.
- Zondag 8 september **10.30 uur** feestelijke eucharistieviering Frank Lemmens.
 - Zondag 15 september 11.00 uur woord- en communieviering Peter Derks.
 - Zondag 22 september 11.00 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.

Overleden parochianen:

24 juli: Filomena Maduro, 76 jaar.
Marietje de Rooij, 94 jaar.

Algemene gegevens:

Website www.parchiepeerkedonders.nl
e-mail info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur)
06-5199 0105
Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 7-8 september.

Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 30 augustus, 18.00 uur.

Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.

Redactie via: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl