

Nieuwsbrief Aflevering 2026-04

14-15 maart 2026

In deze aflevering:

- Agenda komende periode.
- Samen op weg naar Pasen.
- Vastensoep goed van start!
- Interview met Guus Martis.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochiaan.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie en daarbuiten te gebeuren?
In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie.

Elke week	Doneren “WEG-GEEF-KAST”, voor en na de viering. Lucaskerk.
15-22-29 maart	Verkoop Vastensoep, voor en na de viering. Lucaskerk.
15 maart	Eerste Communie-voorbereiding en gezinsviering, 9,15 uur. Lucaskerk.
16 maart	Gespreksgroep, 14.00 uur. Huiskamer Lucaskerk.

19 maart (18-4 en 18-6)	Zingen voor vrede, 18.30 uur. Heuvelse kerk.
21 maart	Kloosterdag. Poels Hofje, Lambert de Wijsstraat.
22 maart	Meezing Jesus Christ Superstar, 15.00 uur. Lucaskerk.
30 – 31 maart	Goede Weekmaaltijden en aansluitend vieringen, 17.30 uur. Petrus Donderskerk.
1 april	Vastenmaaltijd Surinaamse gemeenschap, 17.30 uur. Petrus Donderskerk.
3 april	Goede Vrijdagviering en film, 19.00 uur. Petrus Donderskerk
5 april	Paaslunch, 13.00 uur. Goede Herderzaal, Isidorusstraat 6.
6-13-27 mei	Rondom Maria in de meimaand.
24 mei	Internationale mis, 11.30 uur. Heuvelse kerk
24/25 mei	Wandelen en bezinnen in omgeving Zevenaar.
22 juni	Parochievergadering.
28 juni	Eerste Communie, 9.30 uur. Goirkese kerk.
28 juni	Koren on stage, 13.00 uur. Kapel Bisschop Zwijssenstraat.
23 t/m 28 september	Pelgrimsreis Lourdes

Samen op weg naar Pasen: Zit Jezus te wachten op ons medelijden met zijn kruisdood?



Munther Isaac is pastor op de Westelijke Jordaanoever. Regelmatig komen er bij hem bobo's uit het Westen langs om met Palestijnse christenen te praten. Maar Munther is het zat om aan christelijke bobo's telkens maar te laten zien wat er op de Westelijke Jordaanoever gebeurt: Joodse kolonisten die Palestina belagen. Munther Isaac heeft mooie gesprekken met die medechristenen maar 'als ze eenmaal terug zijn in Europa,

verandert er niks', vertelde hij aan dagblad Trouw. 'Komen ze langs om echt naar ons te luisteren, of doen ze het alleen maar voor een goed gevoel over zichzelf – afvinken dat ze hun medechristenen hebben ontmoet? (...) De kerk is er niet om neutraal te zijn en gevoeligheden te vermijden. Het gaat hier om niets minder dan de waarheid. (...) Ze voelen met ons mee, zeggen ze, ervaren ons lijden, hebben medelijden met ons. Nou, we zitten niet te wachten op hun medeleven. (...) Kerken moeten hun regeringen ter verantwoording roepen en op sancties tegen Israël aandringen' (Trouw, maandag 2 maart).

En dan gaan wij op weg naar Pasen. Binnenkort vieren we de Goede Week. We staan stil bij Jezus' Kruisdood. En dan vraag ik me af -met Munther in gedachte-: zit Jezus te wachten op ons medelijden? Waar leidt dat medelijden dan toe? In hoeverre zetten wij ons in voor mensen die op dit moment op gruwelijke wijze vermoord worden?

Voor mij persoonlijk is dit ook een worsteling. Hoe geef ik mijn geloof handen en voeten?

In deze tijd kun je mee doen aan de Vastenactie, je kunt elke dag de aarde proberen te sparen door te werken aan een kleinere ecologische voetafdruk (CO2 uitstoot), je kunt deelnemen aan een demonstratie, je kunt tijd inplannen voor gebed en meditatie en vrede die je in jezelf vindt door geven. Dat is mooi! Maar...

Als kerkgemeenschap kunnen we meer. We steunen elkaar in het maken van duidelijke keuzes. Samen komen we verder.

We kunnen met elkaar in dialoog gaan over gedeelde zorgen. Kenmerkend van een dialoog is: dat we oprecht belangstelling hebben voor elkaars ervaringen en inzichten. Inlevingsvermogen is daarbij heel belangrijk. Een sfeer creëren van luisteren naar elkaar.

En zo samen de Goede Week in gaan. Want als we met al onze aandacht bij Jezus komen en de weg die hij is gegaan, kan dat ook een weg zijn naar inleven in mensen in onze tijd die een zwaar kruis te dragen hebben. En dan ook voor hen op te komen en ons meer uit te spreken.

Pasen. En God zegt: sta op!

PS: Zeg jij, ik heb wel ideeën (hoe bescheiden ook) over een goede (re)actie van onze parochie op wat er gebeurt in het Midden Oosten, stuur dan gerust een mailtje naar mij om een afspraak te maken:

pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Peter Derks.

Wat zie jij?

Eerste Communie en gezinsviering op 15 maart



Op 15 maart om 9.15 uur worden de kinderen weer verwacht voor de Eerste Communie.

Daarna is er in de Lucaskerk een gezinsviering die als thema heeft: Wat zie jij? De

Evangelielezing gaat dan over een blinde man die door Jezus genezen wordt. Maar zijn omstanders worden boos omdat Jezus op

sabbat de man genezen heeft. En de mensen kunnen het ook niet geloven: was deze mens wel echt blind geboren? Wie waren zijn ouders? Zien wij het wel goed, wat er hier gebeurt?

Wat zie jij, op het plaatje in dit bericht? Zie je een oudere vrouw en man? Of zie je ook twee mensen met een sombrero waarvan er eentje een gitaar in zijn hand heeft? (Wat zie je nog meer?)

In een verder verleden werd er vaker gezegd: bij geloven gaat het er 'gewoon' om dat je 'blind durft aan te nemen' dat iets waar is.

Tegenwoordig zeggen velen: bij geloven gaat het om zelf ook zien hoe God met mensen om gaat, het gaat om je durven te verwonderen, om open te staan wat niet vanzelfsprekend is. Dan kunnen we veel meer zien. En zo gaan we op weg naar Pasen: het feest waarmee we vieren dat God alle initiatief van ons mensen overneemt als wij komen aan onze eigen grens. De nieuwe lente na de lange dode winter is er een voorbode van!
Peter Derks

Vastensoep goed van start!

Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief uitkomt is het halfvasten en zijn we ook halverwege in het voor de Frater Andreas zo bekende Vastensoep-project, waarvoor de opbrengst voor de Vastenactie is.



Omdat er op 22 februari één viering voor de hele parochie in de Petrus Donderskerk was, zijn we daar met de soepverkoop van start gegaan. En ook daar gingen de bakjes soep grif van de hand. Er werd ons zelfs al gevraagd of we niet vaker konden komen.... of we niet ook naar het Goirke

konden komen..... Voor ons zit dat er niet in, maar het idee mag altijd overgenomen worden....!

Nog 3 weken te gaan, waarin we de volgende soepen in de Lucaskerk verkopen:

15 maart Potage d'Artois (bonensoep) en Kaasgroentesoep (vega)

22 maart Groente-kippensoep en Pastinaak-knolselderijsoep (vega)

29 maart Linzensoep (vega) en Tomatensoep

Heeft u interesse om op deze manier mee te doen aan de Vastenactie, dan kunt telkens tot de donderdag voorafgaande aan de zondag uw bestelling doorgeven op het parochiecentrum, tel. 207 01 27 of mail:

fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl

Na de eerste twee weken heeft de soepverkoop al zo'n € 479,40 aan contante betalingen opgeleverd, los van wat er via de QR-code is voldaan.

Gespreksgroep maandagmiddag 16 maart over Hendrik Marsman

Drie weken geleden ging het in de gespreksgroep van maandagmiddag over het gedicht 'Domweg in de Dapperstraat' van JC Bloem. Toen de eerste deelnemers die middag binnenkwamen, verzuchtten zij: wat een lastige tekst. We hebben er met een tafel vol deelnemers vervolgens anderhalf uur op gekauwd en gaandeweg het gesprek kwamen er steeds meer blikken van herkenning. Blikken ook van: zo'n ervaring als Bloem heeft meegemaakt, heb ik ook meegemaakt! De werkelijkheid anders zien, je niet alleen kunnen verwonderen over een mooi stukje natuur, maar ook over de regen die valt op een grauwe dag (ja, domweg in de Dapperstraat). Overall iets van God kunnen zien!



Op 16 maart laten we ons raken door de blik en inzichten van Hendrik Marsman. Marsman dacht eerst dat mystici ons willen meenemen naar een werkelijkheid buiten ons. Maar later ontdekte hij dat zij dat verborgen dimensies van de werkelijkheid juist ook in de mens zelf te vinden zijn. God kan soms even ontmoet worden als je jezelf bent kwijt geraakt en -kwetsbaar- dieper in jezelf toegankelijk bent geworden voor Wie verschijnt in de leegte. Een ervaring van volheid.

Laat Marsman onze levensbeschouwing maar verrijken! Je bent welkom op 16 maart, 14.00 uur in de huiskamer van de Lucaskerk. Aanmelden is niet nodig.

Peter Derks.

Goede Week-Pasen, locatie Petrus Donderskerk, Enschootsestraat 124



Op zondag 29 maart 11.00 uur: Palmzondagviering met palmwijding en uitreiking van palmtakjes.



In de Goede Week komen wij maandag 30 maart en dinsdag 31 maart om 17.30 uur samen om een eenvoudige maaltijd te gebruiken en we sluiten dan af met een indrukwekkend viermoment om 19.00 uur. De viering kunt u ook bijwonen als u niet komt eten. Voor de maaltijden kunt u zich opgeven via het emailadres thuisbijpeerke@hotmail.com of via de lijst die achter in de kerk ligt.

Op woensdag 1 april start de avond met een boeteviering om 17.30 uur en daarna is de Vastenmaaltijd van de Surinaamse Gemeenschap waarvoor u zich kunt opgeven via:

Op Witte Donderdag 2 april vieren wij aan een lange tafel om 19.00 uur het Laatste Avondmaal van Jezus met m.m.v. koor Cantiqua en voorgangers Theo te



Wierik en Gerard Stevelink.

We zingen in deze viering Taizé-liederen.

De communicanten van dit jaar worden speciaal uitgenodigd om zich ook hierbij aan te sluiten.

Op Goede Vrijdag 3 april herdenken wij om 15.00 uur de Kruisweg van Jezus.

In de avond heeft koor Switch haar Goede Vrijdag-wake om 19.00 uur met aansluitend een filmvoorstelling in de zaal van het parochiecentrum.



Op paaszaterdag 4 april begint om 17.30 uur de Paasfakkeltocht, we gaan vanaf de Enschootsestraat 124 het nieuwe vuur halen bij de boerderij van de familie van Roestel aan de Bosscheweg met aldaar soep en brood. Voor de kinderen is er aldaar iets speciaals georganiseerd. Aansluitend begint om

20.00 uur de Paaswake (geheel Nederlandstalig met wijding van het paasvuur, de paaskaars en op het eind van deze indrukwekkende viering de uitzending van iedereen met het brandende paasvuur om dat in de directe omgeving te verspreiden en zo de paasboodschap door te geven.

Graag opgeven voor de Paasfakkeltocht via

devlaspit@parochiepeerkedonders.nl met vermelding van het aantal volwassenen en het aantal kinderen.

Eerste Paasdag 5 april is de viering met besprenkeling om 11.00 uur met m.m.v. koor Cantiqua.

Tweede Paasdag 6 april een woord- en communieviering om 11.00 uur

Een Goede Goede Week!



Thuis bij Peerke

Dit jaar willen wij weer zorgen voor een Goede Goede Week! Wat houdt deze week ook alweer in? Op maandag, en dinsdag wordt er om 17.30 uur een eenvoudige maaltijd verzorgt, waarna om 19.00 uur een korte viering volgt. Op woensdag beginnen we met een

boeteviering om 17.30 uur en daarna is de vastenmaaltijd van de Surinaamse gemeenschap. De maaltijden en de vieringen zijn los van elkaar te bezoeken. De kosten voor de maaltijd bedragen €7,50 (meer mag natuurlijk). De opbrengst van de maaltijden komt ten goede van het Vastenactieproject van dit jaar; een project in Bolivia waarbij de Werken van Barmhartigheid centraal staan.

De opbrengst van de maaltijd van woensdag is voor een goed doel dat door de Surinaamse gemeenschap is gekozen.

De maaltijden en vieringen vinden plaats in het parochiecentrum aan de Enschtsestraat 124.

Aanmelden voor de Goede Goede Week kan tot uiterlijk vrijdag 27 maart a.s. door een mail te sturen naar thuisbijpeerke@hotmail.com, of in te schrijven op de lijst achter in de kerk.

Hieronder vindt u een overzicht met de data en het menu voor de Goede Goede Week.

Datum	Maaltijd (17.30 uur)	Viering (19.00 uur)
Maandag 30 maart	Groentesoep met broodjes	Parochiecentrum
Dinsdag 31 maart	Macaroni bolognese	Parochiecentrum
Woensdag 01 april	De maaltijd wordt verzorgd door de Surinaamse gemeenschap.	Parochiecentrum

Vastenmaaltijd Surinaamse gemeenschap.



Beste mensen,

Op woensdag 1 april, tijdens de Goede Week, wordt de Vastenmaaltijd verzorgd door de Surinaamse gemeenschap, de WCS.

De opbrengst van deze middag/avond worden wederom besteed aan het Internaat van de "Blauwe Zusters" in Suriname, waar kinderen uit het binnenland opgevangen worden voor hun studie in de stad Paramaribo.

Locatie: Parochieruimte achter in de Petrus

Donderskerk 17.00 uur: Inloop

17.30 uur: Boeteviering voorgegaan door Pastor Theo te Wierik en Gerard Stevelink

Aansluitend volgt de Vastenmaaltijd.

De kosten voor deze maaltijd bedragen €7,50 pp. Meer mag natuurlijk altijd!

Aanmelden via mail of persoonlijk;

Gretha Lonwijk: margaretha53@hotmail.com 06 3048 8374

Gerard Stevelink: gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl

Geef gul voor het goede doel en kom met velen.

Met vriendelijke groeten.

Gretha Lonwijk, Namens bestuur WCS

Witte Donderdag in de Goirkese kerk: "Als onder vrienden"

Toen kwam die avond, die anders is dan alle anderen.

Het is die nacht, die Jezus en zijn leerlingen

herdachten tijdens hun

Pesachmaaltijd.

Ze vierden hun bevrijding uit Egypte.

Jezus deelde die avond het brood.

“Het brood als onder vrienden” zingt Katharsis.

Betekent dat dat wij vrienden zijn? Van elkaar? Van iedereen?

Wie deelt er met ons mee? We delen nog steeds tot zijn gedachtenis.

Als vrienden, als tochtgenoten, als mensen onderweg, naar bevrijding.

Welkom om 19.00 uur in de Dionysiuskerk bij de Witte

Donderdagviering die inhoudelijk en muzikaal wordt verzorgd door Katharsis.



Goede Vrijdag wake, Koor Switch.

Koor en tekstgroep Switch organiseert ook dit

jaar weer een wake als voorbereiding op

Pasen. Wij willen samen met jou stilstaan bij

Goede Vrijdag door te bidden, te vieren, en

stil te zijn. Na de viering doen we geen wake

die de hele nacht duurt, maar we kijken

samen de film “Kapsalon Romy” en praten

~ 10 ~



daarover na. We eindigen met een viering waarin we de voorbedebriefjes uit de viering van 19.00uur verbranden.

Je hoeft je niet aan te melden voor de film, maar je mag gewoon blijven plakken na de viering.

De viering en wake zijn op vrijdagavond 3 april, in de Petrus Donderskerk, Enschtsestraat 124 in Tilburg.

Het programma is als volgt:

19.00 uur Goede Vrijdagviering

20.30 uur Film “Kapsalon Romy”

en praten hierover

23.15 uur Bezinningsviering

23.45 uur Afsluiting en opruimen

Kom jij ook?

Meer informatie staat

op koorswitch.tumblr.com en

@koorswitch op facebook en

instagram.

Met vragen kun je terecht

bij koorswitch@hotmail.com



Vrijheidsmaaltijd op dinsdag 5 mei.



In de Petrus Donderskerk houden we op dinsdag 5 mei vanaf 17.30 uur een vrijheidsmaaltijd.

Het 4-5 mei comité ondersteunt plaatselijke initiatieven om met elkaar te eten en ondertussen te spreken over wat vrijheid voor u betekent. In de volgende

nieuwsbrief leest u hier meer over.

Maar u kunt de datum alvast noteren.



Welkom

PAASLUNCH

Eerste Paasdag
5 april 2026

13.00—15.30 uur
Zaal open: 12.45 uur

Pubquiz 14.30 uur

Goede Herderzaal
Isidoriusstraat 6 Tilburg

Aanmelden: 06-51980650
Tot 25 maart 2026

Vrijwillige bijdrage



Protestantse Gemeente te
Tilburg en omstreken



algemeen • sacramentaliteit • verkeer



Uitnodiging tot deelname aan de Internationale Mis – noteer de datum



Met grote vreugde nodigen wij u en de leden van uw gemeenschap uit om actief betrokken te zijn bij onze aankomende Internationale Mis in Tilburg waarin wij samen de rijkdom van onze verschillende culturen, talen en tradities willen vieren binnen ons gezamenlijk geloof.

De Internationale Mis vindt plaats op zondag 24 mei, Pinksteren.

~ 12 ~

De viering vindt plaats in de Heuvelse kerk en begint om 11:30. Het zou fantastisch zijn als uw gemeenschap ook deel is van deze viering. Hoe mooi zou het zijn als we ondanks onze verschillen samen een viering organiseren. Wij zouden het zeer waarderen indien uw gemeenschap een bijdrage wil leveren aan de viering, bijvoorbeeld door:

- het verzorgen van een voorbede in de eigen taal,
- het zingend meelopen in een processie aan het begin van de viering met traditionele kleding,
- het meebrengen van traditionele eten,
- of op een andere passende manier die uw gemeenschap vertegenwoordigt

Door samen te werken aan deze viering maken wij van deze viering een moment van ontmoeting, wederzijds respect en spirituele verbondenheid. Zondag 8 maart willen wij in beeld brengen welke gemeenschappen belangstelling hebben om deel te nemen aan deze viering. Met de betrokken gemeenschappen gaan we verder de viering organiseren. Mocht u namens uw gemeenschap interesse hebben om deel te nemen aan deze viering dan wil ik u vragen om contact met mij op te nemen vóór vrijdag 6 maart. U kunt mij ook vrijblijvend dagelijks bellen of een WA bericht sturen, mocht u meer informatie willen of als u vragen heeft. Ik zou het fantastisch vinden als uw gemeenschap aanwezig is bij deze viering en ook deelneemt aan deze viering.

Ik wacht af op uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Steven Requena

Namens de werkgroep Internationale Mis 2026

sirbidornanditilburg@hotmail.com 0631584481

Wees op tijd met je aanmelding: In het Pinksterweekend drie dagen wandelen en bezinnen in de omgeving van Zevenaar op Buitengoed De Panhoven



De Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging is een weekend van wandelen en bezinnen, verdieping en ontmoeting, van vrijdagavond tot maandagmiddag.

De dagen starten met een viering en worden afgesloten met workshops en lezingen.

Dit jaar staat de Pinkstervoettocht

in het teken van 800 jaar Franciscus.

Na omzwervingen en een zoektocht naar de zin van zijn leven en de vraag hoe hij God het beste kon dienen, kreeg Franciscus aan de voet van een kruis een bijzondere opdracht. “Franciscus. Ga, en herstel mijn huis”, hoorde hij dat kruis spreken.

Eerst deed hij dat letterlijk. Hij herstelde het kerkje waarin dat kruis hing. Later kreeg die opdracht meer diepgang en symboliek.

Voor wie slecht ter been is, is er een 0 km-groep. Die groep blijft op locatie om zich daar in het thema te verdiepen. Daarnaast zijn er wandelgroepen voor 8 km, 16 km en 22 km. Weet je niet zeker of je een lange afstand aankunt, schrijf je dan in voor een kortere afstand.

De locatie kent meerdere grote en kleinere slaapkamers met stapelbedden. In franciscaanse eenvoud delen we die met elkaar. Er is beperkte mogelijkheid om te kamperen of in een camper te slapen.

Kosten: Leden van de Franciscaanse Beweging: € 165,- (gereduceerd tarief: € 88,-). Niet-leden: € 190,- (gereduceerd tarief: € 107,-). Kinderen tot 3 jaar mogen gratis deelnemen. Voor kinderen tot 18 jaar en studenten geldt het gereduceerde tarief. Met vragen of opmerkingen kun je terecht bij info@franciscaansebeweging.nl of bij Peter Derks voor ervaringsverhalen: (06-42710069)

Save the date.

Maandagavond 22 juni, vergadering van de parochie
Meer informatie over de locatie en het programma volgt
later, maar zet de datum alvast in uw agenda!



Pasen, gedicht van Ida Gerhardt.



PASEN

*Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daer stond zijn doopnaam, in sterrekers gezaaid.*

Ida Gerhardt

“Zegen” van boven.

Tijdens de gezamenlijke viering van 22 februari in de Petrus Donderskerk kwam de zegen letterlijk van boven.

Er was een lekkage in de kerk precies boven het koor. Zij stonden zich er niet aan en troffen zelf de nodige maatregelen.



Guus Martis: Sta je wel open voor die ander?



Op de ochtend van de parochiële viering word ik in de Petrus Donderskerk zeer hartelijk verwelkomd door Guus Martis. We maken een praatje en ik krijg zijn mobiele nummer. Tien dagen later bezoek ik hem: bij hem thuis op de Erasplaats, vlakbij de kerk van het Goirke. Zijn vrouw Lia schenkt gelijk goede zwarte koffie voor mij in...

Eerst hebben we het een tijd over de Antilliaanse wortels van Guus. Guus vertelt: ‘Ik breng graag zwart en wit met elkaar in gesprek. Dat doe ik met name in de Zebagroep. Er komen veel Nederlanders van voormalige koloniën maar mensen hebben weinig kennis van de kolonie. Wij zijn onderdeel van Nederland’. Veel mensen zeggen tegen Guus: ‘Jullie hebben... Nee, WIJ hebben! Dat heb ik zo al op school geleerd. In Curaçao leerde Guus over de Nederlandse geschiedenis (verbondenheid met Nederland). Topografie waar hij toen niets aan had. In oktober 1965 is Guus naar Nederland gekomen om hier te werken. ‘Maar waarom deed ik dat? Nederland was vergeten te zorgen om na de vrijlating van de slaven te zorgen voor Curaçao. Niets opgebouwd daar. Toen kwamen mensen van daar naar hier. De enige grotere werkgever was Shell. Toen Shell weg ging (1963), viel er een grote leegte. Alles leunde op olie-industrie.’

Guus: 'En ja, Peter, ik ben van het zwarte ras! Waarom voelen sommige zwarte mensen zich gediscrimineerd? Als je nadruk legt op zwart, raak je een diepere laag, de laag van de vernedering. Maar ik voel dat zo niet. De negatieve klank van zwart wordt nog steeds door zwarte mensen zelf overgedragen als een negatieve ervaring die nog niet verwerkt is. Ik praat daar gemakkelijk over, en met iedereen, omdat ik open ben.'

Guus is met een witte vrouw getrouwd. Daar krijgt hij vaak vragen over. 'Maar het gaat om mens-zijn. Maar ik kan mensen niet iets kwalijk nemen wat ze niet weten! Toen niet, nu niet, nooit niet.'

Guus, wat doe je in de kerk?

Guus: 'Iedere dinsdag de kaarsen bij houden en zorgen dat de houders gerecycled kunnen worden. Ook het terrein buiten de kerk schoonhouden. Je moet een beetje trots in je hebben, trots op je kerk.' Zondagochtend zijn Guus en Lia om 9.00 uur in de kerk om koffie te zetten. Als mensen binnen komen ontvangen ze ieder gastvrij. 'Dat staat ook in mijn vaandel. Mensen veranderen gelijk als je ze hartelijk verwelkomt! Dat je je ook echt welkom voelt.' In de Hoefstraat deed Guus trouwens ook de tuin. Ook op begraafplaatsen van de parochie heeft Guus veel tuinwerk gedaan, samen met Lia, op dinsdag en zaterdag. Dit stel, zwart en wit is al bijna 57 jaar heel graag samen, dankzij veel kunnen 'geven en nemen' van elkaar.

Wat vind je van de kerk van Peerke nu?

Guus: 'Het waren vier torens. Ik vind het jammer dat onze pastores niet verbindend zijn tussen de torens. Maar dat moet ook in je zitten. Je moet niet wachten op de ander. Ook als parochianen moeten we onszelf afvragen: sta ik wel open voor die ander? Maar ik mis ook transparantie van het bestuur. Bijvoorbeeld voor wat betreft ideeën over toekomstig gebruik van gebouwen. Dat gebrek aan transparantie draagt niet bij aan verbinding.'

Wat geeft jou hoop?

'Dat we altijd door gaan. Mensen die niet wegblijven als hen iets niet zint. Niet alles zelf invullen met je vooroordelen maar op mensen af stappen en vragen durven te stellen. En: zien wat ons verbindt als christenen!'

Guus, dankjewel!

Peter Derks.

Vieringen in de komende periode.

Goirkese kerk:

- Zondag 15 maart 9.30 uur eucharistieviering - Frank Lemmens.
- Zondag 22 maart 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.



Vieringen van Palmzondag t/m 2^{de} Paasdag, 29 maart t/m 6 april

Palmzondag	9.30 uur	Frank Lemmens.
Witte Donderdag	19.00 uur	Frank Lemmens
Goede Vrijdag	19.00 uur	Frank Lemmens
Paaszaterdag	21.00 uur	Frank Lemmens
1 ^{ste} Paasdag	9.30 uur	Frank Lemmens
2 ^{de} Paasdag	9.30 uur	Frank Lemmens

- Zondag 12 april 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 19 april 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.

Padua:

- Zaterdag 14 maart 16.00 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zaterdag 21 maart 16.00 uur woord- en communieviering
- Jos Langenhoff en Gerard Stevelink.

Palmpasen	28 maart, 16.00 uur	Frank Lemmens.
Paaszaterdag	4 april 16.00 uur	Frank Lemmens

- Zaterdag 11 april 16.00 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zaterdag 18 april 16.00 uur woord- en communieviering Werkgroep.

Parochiecentrum Enschootsestraat 124. (Elke donderdag 9.00 uur viering.)

Petrus Donderskerk:

- Zondag 15 maart 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 22 maart 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

Vieringen van Palmzondag t/m 2 ^{de} Paasdag , 29 maart t/m 6 april		
Palmzondag	11.00 uur	Rob Waijers en Ruud Vugs
Witte Donderdag	19.00 uur	Theo te Wierik en Gerard Stevelink
Goede Vrijdag: Kruisweg	15.00 uur	Corrie Mutsaers en Theo Marcelis
Goede Vrijdag Wake:	19.00 uur	Switch.
Paaszaterdag	20.00 uur	Theo te Wierik en Gerard Stevelink
1 ^{ste} Paasdag	11.00 uur	Theo te Wierik en Gerard Stevelink
2 ^{de} Paasdag	11.00 uur	Jos Langenhoff en Ruud Vugs

- Zaterdag 11 april 19.00 uur Switchviering.
- Zondag 12 april 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik.
- Zondag 19 april 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 15 maart 9.30 uur woord- en communieviering
Angéle Spijkers.
- Zondag 22 maart 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Vieringen van Palmzondag t/m 2 ^{de} Paasdag, 28 maart t/m 6 april		
Palmzondag	9.30 uur	Peter Derks
1 ^{ste} Paasdag	9.30 uur	Marijn van de Laar

- Zondag 12 april 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 19 april 9.30 uur woord- en communieviering
Henny Spooren.

Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 14 maart 16.00 uur woord- en communieviering
Angéle Spijkers.
- Zaterdag 21 maart 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Vieringen van Palmzondag t/m 2 ^{de} Paasdag, 29 maart t/m 6 april		
Palmzondag	11.00 uur	Peter Derks
Witte Donderdag	16.00 uur	Marijn van de laar
Goede Vrijdag:	16.00 uur	Peter Derks
Paaszaterdag	16.00 uur	Marijn van de Laar

- Zaterdag 11 april 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar
- Zaterdag 18 april 16.00 uur woord- en communieviering
Henny Spooren.

Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen.

www.parchiepeerkedonders.nl zie tab: vieringen
en bezinning, online kerkdienst.

Of scan nevenstaande QR-code.

- Zondag 15 maart 11.00 uur woord- en
communieviering
Peter Derks.



- Zondag 22 maart 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Palmzondag	11.00 uur	Frank Lemmens
Palmzondag	11.00 uur	Frank Lemmens
Witte Donderdag	19.00 uur	Marijn van de Laar
Goede Vrijdag: Kruisweg	14.30 uur	Peter Derks
Goede Vrijdag	19.00 uur	Marijn van de Laar en Peter Derks
Paaszaterdag	21.00 uur	Marijn van de Laar
1 ^{ste} Paasdag	11.00 uur	Marijn van de Laar
2 ^{de} Paasdag	11.00 uur	Peter Derks

- Zondag 12 april 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar en Peter Derks.
- Zondag 19 april 11.00 uur woord- en communieviering
Henny Spooren.

Hasseltse kapel:

- Maria-Boodschap:
Woensdag 25 maart 10.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

Overleden parochiaan:

25 februari: Jan Swolfs, 99 jaar



Algemene gegevens:

Website www.parochiepeerkedonders.nl

E-mail info@parochiepeerkedonders.nl

Bereikbaar 013-2070127 (van 9.30 uur-12.30 uur)

Voor noodgevallen 06-51990105 (van 8.00 uur -20.00 uur)

Bank Rabobank: NL28RABO 0304918857

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 11-12 april. Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot **vrijdag 3 april, 18.00 uur**. *Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.*

Redactie via: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl