

Nieuwsbrief
Aflevering 2025-04
22-23 maart

In deze aflevering:

- Agenda komende periode.
- Vastenactie: Verbonden met vrouwen die graag schoner willen koken.
- 40-dagertijd en Goede Week-Pasen, locatie de Vlaspit.
- Goede week locatie de Vlaspit: medewerkers gezocht.
- Heel veel mooie ingezonden artikelen n.a.v. de sluiting van de Montfortkerk.
- Eerste Communie: Wat is er veel te delen.
- Waardering voor Hans van der Leun.
- Jongerenpastor.
- Het parochiebestuur zoekt nieuwe leden.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie en daarbuiten te gebeuren?
In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie.

23 en 30 maart	MiniBieb, Klooster Notre Dame, 10.00 uur tot 12.00 uur
24 maart	Gespreksgroep, Lukaskerk, 13.30 uur.
5 april	Switchviering Petrus Donderskerk, 19.00 uur.
6 april	Viering met Katharsis met liederen uit de musical Jesus Christ Superstar, Petrus Donderskerk, 11.00 uur,
9 april	Gespreksgroep de Verwondering, Duynsberg. 10.00 uur
9 april	Online gespreksgroep vanuit thuis. 19.30 uur

11 april	Seniorenpastoraat, Parochiecentrum Enschotsestraat. 14.00 uur.
14 t/m/ 18 april	Een Goede Goede Week: Maaltijden en vieringen, Petrus Donderskerk. 17.30 uur.
19 april	Paasfakkeltocht, start Petrus Donderskerk. 17.30 uur
20 april	Paasbrunch, Goede Herderzaal. 12.30 uur
15 t/m 24 mei	Wandelreis Santiago de Compostella.
24 t/m 26 mei	Bedevaart Beauraing

Een MiniBieb.

Klooster Notre Dame, St. Oloflaan 1d
Vier zondagochtenden van 10.00 uur tot 12.00
uur

Zondag 9, 16, 23 en 30 maart.

Heel veel boeken!

Share a book,

Take a book,

Leave a book.

Iedereen kan boeken halen en ruilen.

In de Vastentijd, onderweg naar Pasen, willen we door deze boekenactie bijdragen aan de Vastenactie.



*‘Een beter bestaan van
Vrouwen in Oeganda’.*

Doe je ook mee? Kom
eens langs!

Natuurlijk ook: doneren
in de Vastenactie-bus.

U bent van harte
welkom.

Gespreksgroep Lucaskerk: Omgaan met slechte berichten

Op maandag 3 maart kwam de gespreksgroep van de Lucaskerk bij elkaar. We spraken deze carnavalsmiddag over 'niet kniezen niet zeuren'.

We hadden het over het 'binnen laten komen' van slechte berichten.

Zelfs al zou je willen zeggen 'ik neem gewoon afstand van slecht nieuws', dan komt slecht nieuws soms 's nachts binnen in onze dromen. We kunnen niet altijd afstand houden van slecht nieuws.

Maar als we zelf met iets worstelen en we willen dit delen met anderen, kan het pijnlijk zijn dat mensen onze zorgen niet willen horen. 'Ik heb wel genoeg aan mezelf; ik kan die sores van jou er niet bij hebben'.

En wat gebeurt er dan? We leren we de mensen kennen die niet geïnteresseerd zijn in wat ons echt bezig houdt. Sommigen gaan eerder zwijgen.

Dat is jammer, zeggen veel therapeuten. Want leed kan ook vast gaan zitten in ons lichaam. Dat is jammer, zeggen ook geestelijk verzorgers en pastores. Want juist in het delen van onze kwetsbaarheid kan er gemeenschap ontstaan: geen buitenkant meer maar verbondenheid op een dieper niveau.

Iemand vertelde: "Ik werd gevraagd om een uitdaging aan te gaan; ik vertelde: ik weet niet of ik het kan. Maar ik mocht het op mijn eigen manier doen en ik voelde de groep om me heen staan om me te helpen. Ik vind het nog steeds spannend. Maar ik vertrouw er op dat we er samen uit komen'.

Een groep kan je dus steunen om je kwetsbaarheid aan te kunnen.

Iemand vertelde: "Ik geef me over aan God. En ik weet zeker dat God het van me over neemt waar ik zelf niet meer verder kan. Ik zeg niet 'God zegene de greep', maar ik geef me actief en vol vertrouwen over aan God.

Ik sta er niet alleen voor'.

Op 24 maart 13.30 uur in de Lucaskerk komen we weer bij elkaar. We hebben het er over dat onze geschiedenis zeer intelligente mensen heeft gekend -en nog- die zo dwaas waren dat ze een duistere oorlog ontketenden. En dat we met ons beste verstand niet kunnen komen waar mystici het licht hebben gevonden. Je kunt altijd aanhaken!



Switchviering

Kun jij switchen tussen een bijbeltekst en je eigen leven?



Het thema van deze viering is **“Keihard”**. We lezen in de bijbeltekst hoe Jezus door de wetsleraren op de proef gesteld wordt. Ze brengen hem een vrouw die overspel gepleegd had en vragen hem om over haar te oordelen. In de wet staat dat de vrouw gestenigd mag worden. Jezus reageert: **“Wie nog nooit iets verkeerd heeft gedaan, mag de eerste steen gooien.”**



Kom je mee vieren?

Wanneer: Zaterdag 5 april om 19.00u

Waar: Petrus Donderskerk,
Enschotsestraat 124, Tilburg

Gespreksgroep De Verwondering op 9 april 10.00 uur zesde verdieping van De Duynsberg: Er zou juist meer conflict in de wereld moeten zijn

'Professioneel bemoeial' Chantal Aviva Runne maakt zich al jaren hard voor de interreligieuze dialoog in Amsterdam. Hierin laat ze zich inspireren door haar Joodse oma die vijf concentratiekampen overleefde: 'Ik wou dat mijn oma kon zien hoe ik haar gedachtengoed voortzet.'

Chantal Runne had als kind al een sterke band met haar joodse oma. Ondanks haar oorlogstrauma's, leerde ze haar kleindochter open te staan voor mensen die anders zijn. 'Over Duitsers zei ze: "Je hebt Duitsers en je hebt moffen." Als er iemand was die ondanks alles altijd eerst de mens zag, was zij het.'

Chantal laat zich dagelijks inspireren door haar Joodse wortels, maar soms leveren die ook druk op: 'Eigenlijk had ik er niet mogen zijn. Dat besef is een zegen én een vloek. Want ik heb altijd het gevoel dat mijn bestaan ertoe moet doen.'

Als voorzitter van de dialoogcommissie van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam zet Chantal zich in voor de interreligieuze dialoog. Dit leidde in 2014 tot de oprichting van Mo & Moos: een platform voor jonge joden en moslims in Amsterdam.

'Bij een dialoog sta je naast elkaar, waardoor je kan zien waar de ander naar kijkt - met behoud van je eigen mening', vertelt Chantal in *De verwondering*. Hierbij mag het soms ook best knetteren. 'Het klinkt misschien gek, maar er zou juist meer conflict in de wereld moeten zijn. Conflict lost juist op als je erdoorheen werkt.'

De essentie komt voor Chantal neer op de ziel, die fluistert welke kant ze op moet in het leven. In deze zoektocht zijn haar Joodse wortels ook een richtingaanwijzer: 'Er is voor elk moment in je leven een gebed of een zegenspreuk. Als je verdrietig bent of troost zoekt is zo'n traditie zo rijk.'



Gespreksgroep Online op 9 april 19.30 uur: over meer dan mooie liturgie

Meinrad Dufner en Anselm Grün schrijven in het boekje 'Spiritualiteit van Beneden' dat hoge idealen een kerkgemeenschap kunnen beletten zich in te laten met mensen die verwondingen hebben. Het is belangrijk dat



mensen die aan de rand staan hun pastores en een parochiebestuur wakker houden. In onze tijd zijn er in alle lagen van onze samenleving mensen die leven in hun eigen bubbel. Bisschop de Korte vertelde enkele weken geleden aan pastores dat er op/bij het

schitterende tabernakel van een mooie kerk een afbeelding van een zwerver te zien was. Want Christus is niet slechts in een hostie aanwezig, maar vooral ook in een roepende naaste. Naast acties voor goede doelen werken we aan contact met mensen zelf: niet als hulpverlener boven de ander, maar als gelijkwaardige naaste.

Maar ook humor en relativiseringsvermogen zijn belangrijk. Grün en Dufner schrijven: 'Humor is een teken van transcendentie (P.L.Berger). In de humor komen wij een onaangename situatie te boven en overwinnen wij haar op spirituele wijze, doordat we ons enerzijds met haar verzoenen en anderzijds vanuit God relativëren en overstijgen.'

Als je een keertje mee wilt praten -en luisteren- over spiritualiteit van beneden, vraag dan de link op bij pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Seniorenpastoraat vrijdag 11 april a.s.



Zo vlak voor Palmzondag en de Goede Week is het wel eens fijn om te kijken naar de liturgie van deze speciale dagen.

Dat gaan we doen aan de hand van muziek, beelden

en teksten uit de Bijbel.

Die laatste week die Jezus doormaakte plaatsen we bijzonder in het licht. We kijken ook naar onze ervaringen vroeger en nu rondom de Goede Week. Iedereen is van harte welkom om 14.00 uur in het parochiecentrum Enschtotsestraat 124.

Vastenactie: verbonden met Oegandese vrouwen die graag schoner willen koken



Martha Bulhabasa wil het brikettenproject helpen groeien. Zij is een alleenstaande moeder met zes kinderen. Ze heeft een klein stukje grond waar ze groente verbouwt voor eigen gebruik en voor de verkoop.

Onlangs verwoestten grote modderstromen haar groentetuin. Het water kwam van de smeltende gletsjers. Haar tranen zitten hoog want haar situatie is nijpend nu haar bron van inkomsten wegviel en ze als alleenstaande moeder er helemaal alleen voor staat. Gelukkig zorgen de

vrouwen uit de gemeenschappen goed voor elkaar: 'Ik krijg nu van mijn voormalige klanten wat groente om te verkopen. Als ik die heb verkocht, betaal ik ze en dan houd ik een klein beetje geld over voor mezelf'. Het brikettenproject dat Vastenactie ondersteunt, geeft haar perspectief: 'Ik vind het fijn om de briketten te maken en ik kan nu weer vooruit kijken. Via het project spaar ik geld en hoop ik dat ik daarmee straks ook weer mijn tuin te kunnen herstellen. Ik droom ervan dat ik straks genoeg geld verdien om mijn kinderen te ondersteunen....'

Wij op onze beurt ondersteunen Martha en haar gezin natuurlijk heel graag! Doet u ook mee? (Foto van Martha: Vastenactie in beeld, februari 2025)

40-dagentijd en Goede Week-Pasen, locatie de Vlaspit (Enschotsestraat 124)



In de 40-dagentijd wordt aandacht besteed aan de Vastenactie.

Op *zondag 6 april* om 11.00 uur zingt Katharsis tijdens de woord- en communieviering liederen uit de musical Jesus Christ Superstar.

Op *zondag 13 april* 11.00 uur Surinaamse viering op Palmzondag met wijding en uitreiking van palmtakjes.

De *Goede Week* heeft elke avond (maandag t/m vrijdag) om 17.30 uur een maaltijd met om 19.00 u. een indrukwekkend viermoment.

Woensdag 16 april is de Vastenmaaltijd van de Surinaamse Gemeenschap, zelfde tijden.

Op *Witte Donderdag 17 april* vieren wij aan een lange tafel om 19.00 uur het Laatste Avondmaal van Jezus met m.m.v. koor Cantiqua en voorgangers Theo te Wierik en Gerard Stevelink. De liederen zijn allemaal Taizé-liederen.

Op *Goede Vrijdag 18 april* heeft koor Switch haar Goede Vrijdag-wake met aansluitend een filmvoorstelling in de zaal van het parochiecentrum.

Op *Paaszaterdag 19 april* begint om 17.30 uur de Paasfakkeltocht, we gaan het nieuwe vuur halen bij de boerderij van de familie van Roestel aan de Bosscheweg met aldaar soep en brood. Ook voor de kinderen wordt er iets georganiseerd. Aanmelden paasfakkeltocht kan via devlaspit@parochiepeerkedonders.nl Graag vermelden hoeveel personen en aantal kinderen onder 12 jaar.

Aansluitend begint om 20.00 uur de Paaswake (geheel Neerlandstalig met wijding van het paasvuur, de paaskaars en op het eind van deze indrukwekkende viering de uitzending van iedereen met het brandende paasvuur om dat in de directe omgeving te verspreiden en zo de paasboodschap door te geven.

Eerste Paasdag 20 april is de viering met besprenkeling om 11.00 uur met m.m.v. koor Cantiqua.

Tweede Paasdag 21 april een woord- en communieviering om 11.00 uur.

Een Goede Goede Week!



Thuis bij Peerke

Dit jaar willen wij weer zorgen voor een Goede Goede Week!

Wat houdt deze week ook alweer in? In de week van 14 t/m 18 april wordt er een iedere avond om 17.30 uur een eenvoudige maaltijd verzorgd, waarna ook een korte viering volgt. De maaltijden en de vieringen zijn los van elkaar te bezoeken. De kosten voor de

maaltijd bedragen €7,50. De opbrengst van de maaltijden komt ten goede van het Vastenactieproject van dit jaar; "**Oegandese vrouwen die schoner**

willen koken". De opbrengst van de maaltijd van woensdag is voor een project dat gekozen is door de Surinaamse Gemeenschap. De maaltijden vinden plaats in het parochiecentrum aan de Enschtosestraat 124. Alle aansluitende vieringen vinden ook plaats in de kerk.

Aanmelden voor de Goede Goede Week kan tot uiterlijk vrijdag 11 april a.s. door een mail te sturen naar thuisbijpeerke@hotmail.com, in te tekenen op de lijsten achter in de kerk of te bellen naar 06-49792756.

Hieronder vindt u een overzicht met de data en het menu voor de Goede Goede Week.

Datum	Maaltijd (17.30 uur inloop)	Viering (19.00 uur)
Maandag 14 april	Groentesoep met broodjes	Petrus Donderskerk
Dinsdag 15 april	Macaroni Bolognese	Petrus Donderskerk
Woensdag 16 april	De maaltijd wordt verzorgd door de Surinaamse gemeenschap.	Petrus Donderskerk
Donderdag 17 april, Witte Donderdag	Kip in romige saus met rijst	Petrus Donderskerk
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag	Erwtjes, worteltjes, aardappelpuree en vissticks.	Petrus Donderskerk

Goede Week locatie de Vlaspit: Medewerkers gezocht.



Het is een mooie week maar er moeten ook veel dingen gedaan worden.

Wie kan meehelpen met bijv. bloemversiering, klaarzetten voor de verschillende vieringen, met het voorbereiden en de uitvoering van de Paasfakkeltocht.

Meldt je aan bij Gerard Stevelink en geef aan

wat je zou kunnen/willen doen.

Email: gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl of telefoon 06-30509876 (lieftst via een appje)

Dan maken we er samen een mooie week van. Alle hulp is welkom!

Dankwoordje.



Lieve mensen,

In dit bericht bedank ik de voorgangers en vrijwilligers van de Montfort kerk. Vele jaren van trouwe inzet om de geloofsgemeenschap als familie te laten functioneren.

Op 2 maart kwam dat heel mooi en bijzonder naar voren. Vele hadden een taak in de viering en konden een steentje bijdragen aan de afscheidsviering.

Bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben voor onze

Montfortgemeenschap. In het bijzonder een dank je wel voor de voorgangers: Peter Denneman, Liesbeth Eijsbroek, Frans Maas en Anja Verbraak. Samen hebben wij jaren in de “schriftuitleggers”- bijeenkomsten de veertigdagentijd en de adventstijd voorbereid. Iedere maand waren jullie de inspireerde voorgangers die ons de lezingen van de zondag en het dagelijkse leven aan elkaar verbond.

Jullie zijn van harte welkom op een andere locatie in onze parochie.

Pastoor Frank Lemmens.

DANK....DANK.....DANK.

Zondag 2 maart 2025 heeft de geloofsgemeenschap van de Montfort afscheid genomen van hun kerk. Dat heeft bij menigeen een traan gekost. In een prachtige viering hebben we het kerkgebouw losgelaten, maar pas nadat we in een indrukwekkende viering aandacht besteed hadden aan gesproken woorden, intense belevingen, godservaringen en gemeenschap “We wilden omzien in dankbaarheid”. Dit werd door Peter Denneman ook verwoord in zijn overweging. Ik citeer:

“Omzien in dankbaarheid

ook als we terugdenken aan

al het moois en goeds dat in de Montfortkerk heeft plaatsgevonden.

Doopsels die hier zijn gevierd,

eerste communies, vormsels, huwelijken, jubilea.

Uitvaarten vonden er plaats.

Velen van ons hebben mooie herinneringen aan dit gebouw:

hier is de nabijheid van God gevoeld,

hier hebben mensen troost gevonden in moeilijke tijden,

hier hebben mensen hun levensroeping beter verstaan;

hier hebben mensen de last van hun zonden bij God kunnen neerleggen hier hebben mensen een levende en een op elkaar betrokken gemeenschap gevonden en ga zo maar door.



Wie kan de zegeningen tellen die van deze kerk zijn uitgegaan? Soms moeten we in het leven iets achterlaten, iets afstaan, iets afsluiten, sluiten zelfs, zoals nu onze geliefde Motfortkerk. “

We hopen dat deze een mooie nieuwe functie krijgt in onze wijk. Hiermee hebben niet alleen in dankbaarheid omgekeken naar 59 jaar Montfortgemeenschap, maar we hebben ook gekeken naar de hedendaagse gemeenschap in onze wijk, bestaande uit mensen met 120 nationaliteiten die heel vaak in armoede leven. Daarom is het geweldig dat we de opbrengst van de collecte, te weten € 548,50 kunnen schenken aan het bestuur van Poels Hofke, dat elke donderdagochtend voedsel uitdeelt vanuit De Ypelaer. Onze dank gaat uit naar de Montfortanen die door de jaren heen onze gemeenschap hebben gedragen, naar onze voorgangers, naar alle vrijwilligers, naar de pastoor en het parochiebestuur, maar zeker ook naar hen die onze hechte gemeenschap inhoud en vorm gaven.

Voor de deuren.

Als je de deuren van de Montfortkerk achter je dicht doet, zoals wij de



zondag 2 maart deden, dan komt de buitenwereld naar je toe. En in dit geval een stukje van de wijk, de Stokhasselt. Een veelkleurige wijk waarover vaker is geschreven. Dit is nu onze werkelijkheid, ons gebied waarop wij verder gaan. Verder gaan vanuit ons christen zijn, vanuit al wat gezegd en gedaan is achter die gesloten deuren.

Om een eerste stap te zetten hebben wij afgelopen zondag een collecte gehouden voor een deel van die bewoners. Voor de voedselbank van Poels Hofke.

Elke donderdag komen zij naar de Ypelaer met etenswaren.

Ook het groepje parochianen dat onder de naam Dromen over Peerke, een naar buiten gerichte kerk, is voor deze doelgroep een actie aan het voorbereiden.

Wij zijn dan ook zeer verheugd u te mogen laten weten dat de collecte een bedrag heeft opgehaald van € 548,50.

Hartelijk dank hiervoor. Op weg naar nieuwe wegen!

Liesbeth Eijsbroek.

Afscheidsviering Montfortkerk.



Die zondag was de Montfortkerk weer vol als in haar beste tijden. Alle beschikbare stoelen waren aangesleept en toch moesten mensen nog staan. Het gaat om de laatste viering op 2 maart 2025, de sluiting van onze kerk. Het was een indrukwekkende eucharistieviering met als rode draad: dankbaarheid om wat al die voorbije jaren hier zó goed geweest was en dat dit nooit verloren gaat. Er werd prachtig gezongen door ons vertrouwde Experi-koor en de sterren werden van de hemel gespeeld op piano en orgel. Voorgangers waren de pastoor van de Peerke Donders-parochie Frank Lemmens en Peter Denneman,

provinciale overste van de Montfortanen en jarenlang voorganger in deze door zijn ordegenoten opgerichte geloofsgemeenschap. Door de voorbereidingsgroep van deze viering was gekozen voor het evangelie over het zaad dat in goede aarde valt en dan niet anders kán dan rijke vrucht voortbrengen.

In Peters overweging werd duidelijk hoeveel goede aarde er was en is tussen de mensen van de Montfort, vanaf het begin tot op vandaag. Improviserend in een bouwkeet bijna 60 jaar geleden begon ons parochieleven hier in de Stokhasselt, inspirerend begeleid door de paters maar vooral gedragen door veel jonge enthousiaste mensen. Goede aarde waarin Gods Woord opschiet, bloem vormt, vrucht draagt: verschillende koren, veel werkgroepen en

projecten, niet alleen gericht op zorg voor de eigen gemeenschap maar ook naar maatschappelijke nood buiten, met anders denkenden en anders gelovenden in onze zeer multiculturele wijk. Op eigentijdse wijze werd zo jarenlang lucht en adem gegeven aan de Geest van het evangelie, de Geest die vervolgens ver uitgaat boven de menselijke maat. Dit alles verankerd en bijeengehouden in liturgische en sacramentele ervaring die mensen op cruciale momenten nodig hebben. Zo was de overweging een dankbare herinnering aan hoe vitaal geloof glans gegeven heeft aan leven en samenleven. In de voorbeden en na de communie werd deze herinnering hernomen in de stijl van gebed. Daartussenin als geïntegreerd in het Eucharistisch gebed de zegenbede: *Gezegend de Onzienlijke ...*: het noemend naderen van Gods kwetsbare Kracht in zijn mensenzoon en diens zusters en broeders.

Indrukwekkend wanneer op het einde de paaskaars wordt gedoofd, en tenslotte het ritueel waarbij die paaskaars, de bijbel, het altaarmissaal, doopvont en andere attributen van onze decennialange liturgische praktijk – tot en met de ciborie met hosties - de kerk uit worden gedragen. Dit onder het zingen van een afscheidslied en het laatste luiden van de kerkklok.

Er was dankbaarheid die ochtend, maar ook teleurstelling en verdriet, zoals gewoonlijk bij een afscheid. Dat was overigens al eerder begonnen, toen we de jeugd gingen missen en we ook ouder werden, toen het bereik van onze zangstemmen geringer werd en tenslotte ook ons aantal slonk. Sommigen verhuisden, werden te oud of zijn gestorven. Maar enkelen van het eerste uur waren die ochtend terug gekomen, samen met kinderen en kleinkinderen, veelal intussen ook al volwassen. Velen van hen herkenden die verwevenheid van dank en verdriet, dank om wat zij ooit als zó goed ervaren hadden en verdriet in het besef dat dit voorbij is. Of toch, nee, niet voorbij: het is er nú, als zaad in goede grond dat wil bloeien en vrucht dragen.

Er werd nog lang nagepraat bij koffie en wat lekkers, bij een drankje voor wie dat wilde. Oude banden werden hernieuwd, levensverhalen uitgewisseld, en algemeen was er grote Instemming met de mooie viering. Het werd ervaren als eerbetoon aan alle energie en creativiteit die mensen hier in elkaar en in hun idealen hebben gestoken. En ongetwijfeld: God zag opnieuw dat het goed was.

Joke Roovers.

Eerste Communie: wat is er veel te delen!



Op zondag 9 maart om 9.30 uur kwamen de communicanten weer bij elkaar. Dit keer in het zaaltje van de Lucaskerk.

We begonnen met stilte en gebed. We baden het Onze Vader. Heel veel kinderen kennen het inmiddels uit hun hoofd.

Twee kinderen die thuis ook de Vietnamese taal mee krijgen, lieten het

Onze Vader in het Vietnamees horen. Vervolgens baden de vier van Poolse afkomst aanwezige kinderen het voor. En iedere keer zei de hele groep: Amen!

Centraal stond deze ochtend het verhaal van de Vijf Broden en Twee Vissen. Veel te weinig natuurlijk voor die vele honderden mensen. Maar Jezus wilde niet dat zijn apostelen iedereen zou weg sturen. Delen kunnen we toch wel? En dat bleek...! Dat bleek ook in de Afrikaanse viering, die we samen meemaakten om 11.00 uur. Dat was wel een evenement: met dat dansende Congolese koor!

Na de viering zette ons Afrikaanse koor Umoja hapjes op de tafel. Wat werd er genoten van deze gastvrijheid. Jong en oud, Afrikaans en Nederlands, Pools en Vietnamees, en al die andere culturen: we voelen ons verbonden in onze parochie als broeders en zusters met God als Onze Vader. (amen!) Nota Bene: op 6 april zingt Umoja om 11.00 uur in de Lucaskerk.

Waardering voor Hans van der Leun in de werkgroep Kerst-Inn en Paaslunch.

Het was de werkgroep Kerst-Inn ter ore gekomen dat Hans van der Leun onlangs in de Opstandingskerk de Erepennig van de Protestantse Kerk Nederland ontvangen had. Dat was wel een extra felicitatie waard! In een voorbereidend overleg over de Paaslunch stonden er grote koeken op tafel en kreeg Hans een bos bloemen van onze interkerkelijke groep.



We zijn Hans -met zijn vrouw Joke- heel dankbaar dat hij zich ook al jaren inzet voor de Kerst-Inn op Eerste Kerstdag voor mensen die alleen zijn en mensen die behoefte hebben om anderen te ontmoeten. Nu voor het tweede jaar kennen we dus ook een Paaslunch, georganiseerd door de PKN en de RK Kerk (Peerke Donders) Hans en Joke, nogmaals gefeliciteerd. We hopen jullie nog lang in onze groep te mogen hebben!
Namens de groep, Peter Derks, pastoraal werker.

Jongerenpastor.

Mede door subsidie van de Zusters van Liefde hebben we een medewerkster aan kunnen stellen specifiek voor jongeren in de parochie.



Eva Hermans deed haar werk voornamelijk vanuit de locatie Frater Andreas. Deze locatie kende al jaren een jongerenpastoraat. Hier kon ze steun en informatie vinden van collega's en oudgedienden. Eva heeft pogingen gedaan om bijeenkomsten te organiseren voor kinderen die pas gevormd waren en voor 16-plussers. De kwaliteit van de activiteiten was prima, maar ze heeft deze wegens

ziekte nooit een structureel karakter kunnen geven. Eva is op dit moment nog met ziekteverlof en de arbeidsovereenkomst loopt op 1 mei af.

De parochie zal zich opnieuw moeten bezinnen op de vraag wat ze voor jongeren kan betekenen.

We danken Eva en wensen haar beterschap en een zonnige toekomst.

Het parochiebestuur zoekt nieuwe leden

In de parochie zijn, met de pastoor en de beroepskrachten, vele honderden vrijwilligers actief om een levende geloofsgemeenschap in stand te houden en te versterken. De parochie heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van alle gebouwen, begraafplaatsen en goederen die het mogelijk maken dat het pastorale werk in al zijn facetten goed uitgevoerd kan worden.



Het huidige bestuur telt zes personen en zoekt uitbreiding om op een verantwoorde manier haar werk te kunnen doen.

Het bestuur zoekt:

- een Secretaris die met de vicevoorzitter en de parochie coördinator de bestuurlijke organisatie mee vorm geeft en draaiende houdt,
- een portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid en -coördinatie,
- een portefeuillehouder Begraafplaatsen waar de lijnen van de uitvoerders (administratie, onderhoud) van het werk rond de kerkhoven bij elkaar komen
- een portefeuillehouder Communicatie. Deze zorgt voor de (coördinatie van de) communicatie binnen de parochie (Nieuwsbrief, website etc.) en ontwikkelt met het bestuur beleid op dit gebied.

De taakomschrijving van de diverse functies vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Neem contact met ons op!

Bent u geïnteresseerd of kent u mensen die u geschikt acht: wij horen graag van u. We gaan met u of iemand die u geschikt acht en geïnteresseerd is een oriënterend gesprek aan.

Inlichtingen over deze vacatures zijn verkrijgbaar bij ondergetekende.

Mailen kan naar bohemenvouters@home.nl of bellen: 06 40560564

Kees van Bohemen (vicevoorzitter)

Vieringen in de komende periode.

Goirkese kerk:

- Zondag 23 maart 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 30 maart 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 6 april 9.30 uur woord- en
communieviering
- Zondag 13 april 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.



Padua:

- Zaterdag 22 maart 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

- Zaterdag 29 maart 16.00 uur woord- en communieviering
Rob Waijers en Bert Jacobs.
- Zaterdag 5 april 16.00 uur woord- en communieviering.
- Zaterdag 12 april 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

Parochiecentrum Enschtsestraat 124.

- Elke donderdag 9.00 uur viering.

Petrus Donderskerk:

- Zondag 23 maart 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 30 maart 11.00 uur woord- en communieviering
Rob Waijers en Bert Jacobs.
- Zaterdag 5 april 19.00 uur Switchviering
- Zondag 6 april 11.00 uur woord en communieviering
Gerard Stevelink.
- Zondag 13 april 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik en Gerard Stevelink.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 23 maart 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 30 maart 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 6 april 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 13 april 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 22 maart 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 29 maart 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 5 april 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.

- Zaterdag 12 april 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen.

www.parchiepeerkedonders.nl zie tab: *vieringen en bezinning, online kerkdienst.*

Of scan nevenstaande QR-code.

- Zondag 23 maart 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar en Peter Derks.
- Zondag 30 maart 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens
- Zondag 6 april 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 13 april 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar en Peter Derks.



Hasseltse-kapel:

- Dinsdag 25 maart, Maria Boodschap, 10.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens

Overleden parochianen:

- 10 februari : Rien Dingemans, 85 jaar.
- 16 februari : Bas Clijsen, 77 jaar.
- 17 februari : Harry Verhoeven, 94 jaar.
- 18 februari : Gonnje Tooten-van Nisselrooij, 89 jaar.
- 04 maart : Jim Wouters, 62 jaar.





Zie het donker verdwijnt
de blauwe lucht, de zon die schijnt
de lente komt eraan
het Licht is nooit ver bij ons vandaan
alles zal opnieuw groeien
vanuit het niets weer bloeien
de schepping zal prachtig kleuren
vol bloemen met heerlijke geuren
de dieren zullen vrolijk springen
samen het hoogste lied zingen.

- Leo Heuvelman -
christelijkegedichten.com



Algemene gegevens:

Website www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur)
06-5199 0105
Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 12/13 april.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 4 april, 18.00 uur.
Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.

Redactie via: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl