

Nieuwsbrief
Afllevering 2024-3
17-18 februari 2024

In deze aflevering:

- Agenda komende periode.
- Grenzen overschrijden.
- Pasen en vasten.
- Vastenactie.
- Wereldwinkel, Sop&Zeep, Amnesty International
- Terugblik oecumenische viering.
- Leden van het bestuur.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?

In de nieuwsbrieven vindt u verdere informatie.

15/2 t.m 22/3	Veertigdagentijd.
16-23/2 en 1-8- 15-22/3	Vastensoep maaltijd, huiskamer Lucaskerk. 18.00 uur
18/2	Dondersstenen, bovenzaal Lucaskerk. 11.00 uur
19/2	Gespreksgroep, huiskamer Lucaskerk. 14.00 uur
21/2	Online gespreksgroep. 19.30 uur
2/3	Communiegezinnen, Montfortkerk. 17.00 uur
6/3	Vastenmaaltijd, dagkapel Goirke. 17.00 uur
7/3	Zing elkaar moed in, Plein St. Jozefkerk. 18.30 uur

8/3	Seniorenpastoraat, parochiecentrum Enschtsestraat. 14.00 uur
22/3	Solidariteitslunch, Montfortkerk. 12.30 uur
25 t/m 29/3	Goede Week-maaltijden, parochiecentrum Enschtsestraat. 17.30 uur
27/3	Gespreksmiddag, Huiscafé Amarant, Bredaseweg 375. 14.00 uur
1/4	Paaslunch, gebouw SJB, Beneluxlaan 76. 13.30 uur
8/4	Synodegesprek, dagkapel Goirke. 19.30 uur

Grenzen overschrijden.



Beste betrokkene!

Op dinsdag 6 februari jongstleden hielden het Parochiebestuur en het Pastoresteam weer hun gezamenlijke maaltijd. We doen dat een paar keer per jaar om elkaar te ontmoeten en het over een pastoraal thema te hebben.

Dit keer spraken we over 'verbinding tussen de locaties'. De openingsvraag was: vinden we dat het prima gaat zoals het nu gaat, of willen we

wel meer verbinding tussen de locaties? De aanwezigen waren het met elkaar eens: we dienen te blijven werken aan meer verbinding. Maar niet op alle terreinen. We blijven zo lang het kan vooral op locatie onze liturgie vieren. De zaalruimtes die er zijn willen we graag blijven gebruiken voor ontmoetingen in de wijk.

Op het terrein van sacramentenvoorbereiding tellen we onze zegeningen: dat doen we inmiddels volledig samen. We zijn er ook blij mee dat er koren bereid zijn te zingen op meerdere locaties! Op het gebied van begraafplaatsenbeheer is er ook meer afstemming en op het terrein van communicatie -in breedste zin- worden er nieuwe stappen gezet.

Maar op dat laatste gebied, beste lezer, zou er ook een uitdaging kunnen liggen naar ons allemaal. Verderop in deze nieuwsbrief lees je over een inleiding die pastor Marijn op 15 maart gaat houden over verspilling van voedsel. Zo'n avond is natuurlijk een uitgesproken kans om elkaar vanuit verschillende locaties te ontmoeten en nieuwe verbinding te creëren. Je bent op 15 maart al welkom bij de vastensoep (voorafgaande aan de inleiding van Marijn) om 18.00 uur in de huiskamer van de Lucaskerk (wel aanmelden). Vastensoep: het is de komende tijd *de* kans om te werken aan nieuwe verbindingen. In alle locaties wordt er vastensoep gegeten of vastenmaaltijden georganiseerd.

Zie elders in deze nieuwsbrief. Je kunt er dan voor kiezen om ook een keer naar een andere locatie te gaan dan je gewend bent.

Met de gezamenlijke maaltijden en de vastensoep verbind je je natuurlijk ook met het volk van Zimbabwe, dat veel meer dan wij te lijden heeft onder klimaatverandering.

Laten we van de veertigdagentijd een betekenisvolle tijd maken door op een positieve manier grenzen te overschrijden. Vastenmaaltijden kunnen ons laten voelen dat we als Volk Gods onderweg naar de Ander gaan zonder dat we *vast zitten* aan één plek.

Peter Derks

PS: Had je de datum van woensdagavond 10 april al genoteerd? Dan is er weer Vergadering van de Parochie. Die gaat over werken aan verbinding.

Dondersstenen.

Zondag 18 februari komen de Dondersstenen weer bij elkaar in de bovenzaal van de Lucaskerk.

Vandaag hebben we het over 'Wees trots op jezelf!'

Soms zou je willen dat je net zo goed kon voetballen als Ronaldo, of net zo mooi kon zingen als Elsa uit Frozen, Maar heb je al eens goed naar jezelf gekeken? Jij bent ook een topper!



Ben je tussen de 4 en de 12 jaar, kom om 11.00 uur naar de bovenzaal van de kerk en je mag met of zonder je ouders meezingen, meeluisteren en meeknutselen!

Tot 18 februari!



Gespreksgroep maandagmiddag 19 februari: samen rond het Evangelie.

Op aangeven van enkele deelnemers lezen we op 19 februari met elkaar een Evangelietekst van één van de komende zondagen. We gaan na wat deze tekst bij ieder oproept, wat God door deze tekst tegen ons zou kunnen zeggen.



Ieder zal daarin iets anders horen. Zo zal het samen lezen van het Evangelie ons nog meer kunnen verrijken op de weg die we gaan met God en met elkaar.

(En wie weet, neemt Peter wel iets van die wijsheid mee in zijn overweging op zondag...)

We beginnen om 14.00 uur in de huiskamer van de Lucaskerk. Voel je welkom!

Online gespreksgroep over de Bergrede in het Evangelie van Matteus.



De online gespreksgroep over de Bergrede van Jezus is vanwege Aswoensdag verplaatst naar woensdagavond 21 februari 19.30 uur.

Centraal staat de Bergrede van Jezus. We spreken op 21 februari over geluk hebben als je verdriet kunt toelaten, en over psalm 37 waarin Jezus de zachtmoedigen een goede toekomst belooft.

Als je een keertje mee wilt doen, thuis van achter je laptop, meld je dan aan bij Peter Derks

pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Seniorenpastoraat.

Op vrijdag 8 maart is ieder weer uitgenodigd om samen te komen in het Parochiecentrum Enschtsestraat 124. We beginnen om 14.00 uur en zullen met elkaar spreken over Vasten en Vergeving.

Vroeger was biechten een normale aangelegenheid binnen onze kerk. Of je er nu wel dan niet iets op te biechten had. Het sacrament van vergeving en verzoening kunnen we nog steeds nodig hebben. Hoe denken we daar over? Welke vorm kunnen we daarvoor bedenken?

We sluiten af met een kort moment waarin we vergeving en verzoening vragen aan God en aan elkaar.

Dit past heel goed in de veertigdagentijd.

U bent van harte welkom.



Ouder worden: een geschenk of eerder een uitdaging?

Gespreksmiddag op woensdagmiddag 27 maart 2024

Locatie: huiscafé Amarant, Bredaseweg 375 in Tilburg.

Aanvang: 14.00 uur.

Om de haverklap worden er in de media onderzoeken gepresenteerd waaruit naar voren komt dat veel ouderen in onze tijd lijden aan eenzaamheid, onzekerheid en somberheid. We ontdekken dat het motto 'als je maar gezond bent' niet genoeg is.

Is ouder worden een geschenk, of ook wel een uitdaging?

Op 27 maart zijn Anja Verbraak en Peter Derks, vanuit de Werkgroep Identiteit en Zingeving KBO Brabant, te gast op een thema-middag van KBO St. Maarten de Reit. Zij houden een inleiding, gebaseerd op een presentatie van het jaarsymposium van KBO Brabant van april 2023. Na de inleiding gaan ze met u in gesprek over uw eigen ervaringen met ouder worden.

Kosten voor deelname aan deze middag: € 2,00 (incl. 2x koffie/thee met koekje).

Voel je welkom!

Graag aanmelden bij:

Maria de Beer

☎ 013 – 467 00 41 of bij

Corry van Berkel

☎ 013 – 467 11 88



Pasen en vasten.

Van de website www.vastenactie.nl:

Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer Carnaval

Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag en het



begin van de Vastentijd. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat blijkt uit het feit dat het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen (Noord-Brabant en Limburg, maar ook bij voorbeeld Oldenzaal). Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden.

Vasten.

Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

- een betere omgang met jezelf;
- een betere omgang met medemensen;
- een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
- een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.

Vasten en Vastenactie.

Wist u dat Vastenactie al sinds 1961 campagne voert voor projecten in ontwikkelingslanden? De vastentijd is een periode van bezinning en solidariteit

VASTENACTIE

met anderen. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. Vasten betekent 'even minderen voor een ander'. Het idee is te geven wat je bespaart (of

kunt missen) om het leven van anderen ver weg te verbeteren. Vastenactie werft fondsen om wereldwijd kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen.

Thema Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld.

Het bericht van het plotselinge overlijden van haar man Donovan, in Zuid-Afrika om geld te verdienen voor hun gezin, bracht Thandekile Ncube echt de wanhoop nabij. Veel tegenslagen had de boerin in de regio Masvingo, Zimbabwe al moeten verwerken. De belabberde economische situatie in haar land met de steeds stijgende prijzen, lange periodes van droogte, cyclonen die het land teisterden, de Covid-epidemie, haar huidziekte waardoor ze nauwelijks op haar stukje land kan werken en nu dit, het verlies van haar lieve man. Hoe moet het nu verder, met haar en vooral met haar beide kinderen, haar elfjarige dochter Nomatter en haar zoon Forward, acht jaar pas? Door de barsten in haar leven valt er een klein lichtstraaltje binnen. In haar plattelandsgemeenschap in Masvingo zijn veel boerinnen en boeren voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud afhankelijk van kleinschalige landbouw en regenwater.



Met behulp van Vastenactie worden er vier waterpunten geïnstalleerd om de toegang tot schoon water te verbeteren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen - van water voorzien.

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd.

De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen tegen wilde dieren en door lokale kennis van natuurlijke landbouw en zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen.

Ook Thandekile Ncube profiteert hiervan. Ze is inmiddels een kledingwinkel gestart. Daarnaast verzamelt en verkoopt ze mopane-rupsen, een belangrijke bron van eiwitten en een populair voedingsmiddel in Zimbabwe.

“Het grootste cadeau dat mensen elkaar kunnen geven zijn voedsel en geld, omdat we dat nodig hebben om te overleven,” zegt ze. “Het geeft me hoop dat ik nog steeds in leven ben, ondanks alles wat we hebben meegemaakt als gezin. Welke problemen je ook tegenkomt in het leven, het is belangrijk om jezelf bij elkaar te pakken en verder te gaan, houd hoop en werk hard voor je kinderen, ook al is dat soms erg moeilijk.”

Wij bevelen de actie van harte bij u allen aan!

Vastensoep, solidariteitslunch en vastenmaaltijden in de verschillende locaties:

Locatie Montfort

Op vrijdag **22 maart 2024** wordt in de Montfortkerk om **12.30 uur** in het kader van de Vastenactie een Solidariteitslunch gehouden.

De lunch is gratis maar wij vragen u wel een bijdrage te willen geven die ten goede komt aan de Vastenactie ‘Beter leven in een veranderende wereld’ die



dit jaar gericht is op ondersteuning van bovengenoemde projecten in Zimbabwe.

U kunt zich opgeven vòòr 18 maart, door uw naam te noteren op het inschrijfformulier dat achter in de kerk hangt of door een telefoontje naar ons secretariaat 013 4550510, dat geopend is op dinsdag, woensdag - en

vrijdagmiddag van 13.00 uur – 15.00 uur

Wij hopen met velen te kunnen aanschuiven!

Locatie Goirke.

Op **woensdagavond 6 maart** ben je van harte welkom om mee te eten, aan tafel in de dagkapel van onze Dionysiuskerk van het Goirke.

Enkele pastores zetten dan een paar heerlijke soepen voor je neer. Met gesmeerde broodjes er bij. Doel is om er geld voor de Vastenactie voor op te halen. We vragen € 5,= per persoon maar meer mag natuurlijk ook.



Dit is ook een mooie kans om elkaar te ontmoeten en nieuwe verbindingen tot stand te brengen: met mensen uit onze wijk, met mensen van alle locaties.

Tijdens de maaltijd kunnen we ook genieten van een mooi stukje muziek en een enkel

woordje. Na de maaltijd wandelen we door de kerk om er elkaar te wijzen op bijzondere elementen die we misschien nog wel nooit eerder zo gezien hebben. De bijeenkomst duurt van 17.00 uur– 19.00 uur.

Aanmelden voor 28 februari: fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl of 013-2070127 (9.30 -12.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Voel je welkom!

Geert Eijsbouts en Peter Derks

(Ook op zaterdag 9 maart is er Vastensoep van 17 uur – 19 uur. Daar gaan veel leden van de Heemkundekring komen. Als je graag bij hen aansluit: er zijn nog enkele plaatsen vrij aan tafel.)

Locatie Frater Andreas:

In de komende weken van de Veertigdagentijd bieden wij u vanuit de Locatie Frater Andreas een aantal activiteiten aan, waar we parochianen uit de hele parochie voor uitnodigen.

1) Op de eerste plaats willen wij in de weekendvieringen uitdrukkelijk aandacht schenken aan de peilers van de Veertigdagentijd: Bezinning, soberheid, aandacht voor de zwakkeren en kwetsbaren van onze stad en onze wereld.

2) Vervolgens nemen we de inmiddels tot traditie geworden gewoonte van de Vastensoep weer op, met maaltijden en verkoop van soep voor het Vastenproject van dit jaar.



De afgelopen drie jaar konden we alleen soep verkopen, maar dit jaar willen we een oude gewoonte hernemen door op vrijdagavond om 18.00 uur In de Huiskamer van de Lucaskerk een sobere vastensoep-maaltijd te

serveren, soep met brood en fruit na. Bij de maaltijd verwachten wij dat u uw eigen soepkom of bord en een lepel meeneemt.

Gelukkig hebben zich weer meerdere "koks" beschikbaar gesteld om de twee soepen per week te koken.

Zowel voor de maaltijd als voor de verkoop per bakje is de bijdrage (minimaal) € 5,00, waarbij de opbrengst voor de Vastenactie 2024 – "Minderen voor Zimbabwe" is.

Opgeven voor de vastensoep kan iedere week tot donderdagmorgen 11.00 uur op het Parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan 91, tel.:013-207 01 27 of per mail: fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl

Graag uw naam en telefoonnummer doorgeven, of u aan de maaltijd wilt deelnemen of soep wilt bestellen. Als u een bestelling voor de zondag wilt plaatsen horen we graag welke soort maaltijdsoep en hoeveel bakjes u wilt. 1 bakje = 2 borden.

Op zondag kan de bestelling in de Lucaskerk opgehaald worden tussen 10.45 uur en 11.00 uur. De opbrengst gaat naar de landelijke Vastenactie. U kunt uw gift ook overmaken op NL26 RABO0151213372 t.n.v. RK Parochie Zalige Peerke Donders onder vermelding van Vastenactie 2024. Wat staat er de komende weken op het menu? U kunt kiezen uit onderstaande soepen:

vr. 16 – zo. 18 februari Zwitserse Gerstesoep en Pompoensoep (vega)

vr. 23 – zo. 25 februari Uiensoep en Groente-minestrone-soep (vega)

vr. 01 – zo. 03 maart Zoete aardappelsoep met rode curry en Winter-groentesoep (vega)

vr. 08 – zo. 10 maart Erwtensoepe en Bietensoepe (vega)

vr. 15 – zo 17 maart Kaas-groentesoep en Linzensoep (beide vega)

vr. 22 – zo. 24 maart Pindasoep, sperziebonen\taugé en Tomaat-paprikasoep (beide vega)

Eet smakelijk!

Werkgroep MOV Locatie Frater Andreas.

3) Tenslotte willen wij een tweetal thema-avonden aanbieden, gekoppeld aan de vastenmaaltijd van 19.15 tot 20.30 uur:

1 maart 2024: Een bijeenkomst over " Eenvoudig leven" naar aanleiding van de klimaatbrief van Paus Franciscus ("Laudato Si") vertaald in gewone mensentaal.

In hoofdstuk 4 roept de paus op te luisteren naar de roep van de aarde en de roep van de armen. Beide vragen tegelijkertijd onze aandacht en zorg.

Inleider en gespreksleider: Pastor Peter Derks

15 maart 2024: Voedselverspilling in Nederland. Op alle mogelijke manieren gaan wij heel slordig om met onze voedselbronnen. Daardoor wordt er heel veel eten verspild en weg gegooid. Daaraan doen winkels, tuindersbedrijven, maar ook heel veel individuele mee. Brood, vlees en vis, aardappels, groente en fruit, eieren, zuivel en andere gekoelde producten worden met tonnen weg gegooid. Wat kunnen wij daaraan doen? Hoe kunnen wij die patronen veranderen. Inleider en gespreksleider: Pastor Marijn van de Laar.

Wij hopen met deze thema's elkaar te helpen bewuster de Veertigdagentijd te beleven en toe te leven naar Pasen.

Locatie De Vlaspit:

In de Goede Week staan de Goede-Week-maaltijden gepland in het parochiecentrum Enschtosestraat 124. Elke avond een eenvoudige maaltijd en aansluitend een viering in de Petrus Donderskerk.

Wat houdt deze week ook alweer in? **In de week van 25 t/m 29 maart** wordt er iedere avond om **17.30 uur** een eenvoudige maaltijd verzorgd, waarna ook een korte viering volgt. De maaltijden en de vieringen zijn los van elkaar te bezoeken. De kosten voor de maaltijd bedragen € 7,50.

De meeropbrengst van de maaltijden komt ten goede aan het Vastenactieproject van dit jaar: *“Leven in een veranderende wereld, voor de mensen in Zimbabwe”*.

Op woensdag wordt de maaltijd verzorgd door de Surinaamse gemeenschap. De meeropbrengst van deze maaltijd is bestemd voor de restauratie van de toiletgroep van een schoolgebouw in Moengo, een plaatsje buiten Paramaribo.

De maaltijden vinden plaats in het nieuwe parochiecentrum Enschtosestraat 124.

Aanmelden voor de Goede Week kan tot uiterlijk woensdag 20 maart a.s. door een mail te sturen naar thuisbijpeerke@hotmail.com. Telefonisch opgeven kan dagelijks na 16.00 uur via Ruud Vugs, telefoonnummer: 0646470995. Ook liggen er lijsten in de Petrus Donderskerk en Padua.

Hieronder vindt u een overzicht met de data en het menu voor de Goede Week.



Datum	Maaltijd 17.30 uur (inloop 17.15 uur)	Viering (19.00 uur)
Maandag 25 maart	Groentesoep met broodjes	Petrus Donderskerk
Dinsdag 26 maart	Macaroni bolognese	Petrus Donderskerk
Woensdag 27 maart	Maaltijd verzorgd door Surinaamse gemeenschap	Petrus Donderskerk
Donderdag 28 maart Witte Donderdag	Kip in romige saus met rijst	Petrus Donderskerk
Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag	Erwtjes, worteltjes, aardappelpuree en vissticks.	Petrus Donderskerk

Dit jaar valt Tweede Paasdag op 1 april.



Daar gaan we iets vrolijks en gezelligs van maken!
Vanaf 12.00 uur ben je welkom op onze paaslunch in SJB, in ons onderkomen van Stichting Jeugdbelangen aan de Beneluxlaan 76
Van 13.30 uur tot 14.30 uur hebben we een muzikale bingo.

Om 15.00 uur nemen we weer afscheid van elkaar

Om de voorbereidingen goed te kunnen doen, vragen we je wel om je aan te melden -en met hoeveel personen je van plan bent te komen-:

fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl tel. 013-2070127 (9.30 -12.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
of bel naar Hennie Belterman: 06-42448569

Aanmelden kan tot 22 maart.

De paaslunch wordt georganiseerd door de Parochie Peerke Donders en de Protestantse gemeente van Tilburg en omstreken. (Kosten: vrijwillige bijdrage)

Beste koren en ieder die gelooft in de kracht van samen zingen!

Het is op 24 februari precies twee jaar geleden dat Rusland haar buurland Oekraïne binnen viel. nog meer oorlog begon op 7 oktober 2023 in Israël/Palestina.

Ondertussen woeden ook conflicten op andere plaatsen van de wereld verder. Veel mensen voelen zich machteloos.

Stoppen we maar met het bijhouden van het nieuws? En trekken we ons terug in onze eigen bubbel?

Of spreken we elkaar moed in: dat we geloven dat we samen wel blijven geloven in vrede?

Zingen we elkaar moed in?

De Raad van Kerken nodigt je uit om eens per maand samen te zingen voor vrede. We beginnen op donderdag 7 maart.

Plaats: het plein voor de Jozefkerk op de Heuvel. Bij regen: in de kerk.

Tijd: 18.30 uur – 19.15 uur

Begeleiding: Helga Baan en Peter Derks

Doe je ook mee?

Meld je dan aan bij Peter Derks pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Wil je ook je favoriete vredesliederen naar ons mailen?

Maandelijks drie kwartier voor de vrede.

Het is onze inzet om maandelijks drie kwartier te zingen.

De volgende keren zouden dan zijn: 11 april en 23 mei.



*We gaan van start als we 12
aanmeldingen hebben voor onze
eerste keer.*

Je kunt daarna per keer bepalen of je komt.

De eerste keer oefenen we onze liederen van 18.00 uur– 18.30 uur in een zaaltje achter in de Jozefkerk.

De keren daarna beginnen we gewoon om 18.30 uur.

Wij kijken uit naar je aanmelding! (als koor of als individu)

Helga Baan en Peter Derks.

Tijdelijk geen Wereldwinkel in Lucaskerk en Kruispunt



Heeft u in januari en februari ook de Wereldwinkel gemist in de Lucaskerk?? Dat komt omdat de eigenaar van het pand aan de Nieuwlandstraat, waar de Wereldwinkel gehuisvest is, een grote verbouwing, inclusief verduurzaming wil doorvoeren. Eind december en in januari heeft de Wereldwinkel uitverkoop gehouden, maar de verwachting is dat we in mei

in een spiksplinternieuwe winkel kunnen heropenen. Dan zullen we ook weer de maandelijkse verkoop in de Lucaskerk en de kwartaalverkoop in het Kruispunt hervatten.

Amnesty International



Op de tweede zondag van de maand blijven we wel traditiegetrouw de mogelijkheid bieden brieven te tekenen voor Amnesty International. Wij vragen een kleine vergoeding voor de noodzakelijke postzegel om uw brief te versturen.

Sop&Zeep



Sop- en zeepartikelen, waarbij u kunt denken aan wasmiddelen, shampoo, toiletzeep en tandpasta kunt u elke 2e zondag in het blauwe krat in de Lucaskerk inleveren. Ze zijn bestemd voor mensen met een smalle beurs.

Eerste Communiegezinnen in de Montfortkerk.

Op zaterdag 2 maart worden de Eerste Communiegezinnen om 17.00 uur verwacht in de Montfortkerk. Deze bijeenkomst gaat over het delen van ons leven. Je kunt denken: zoveel te delen heb ik toch niet? Maar als je best doet, en je helpt elkaar, dan kan blijken dat je anderen veel te bieden hebt.



We gaan met z'n allen soep maken. En daarna aan tafel. We delen ook brood met elkaar. Zo worden we samen het ene Lichaam van Christus: we kunnen ervaren dat Jezus bij ons is.

Ook pastoor Frank Lemmens zal aanwezig zijn. Bedenk maar alvast wat je hem wilt vragen! We ronden de bijeenkomst af rond 19.00 uur.

Save the date.

Op 8 april om 19.30 uur ben je welkom in de dagkapel van de Goirkesekerk om

je reactie te geven op het synodedocument *Een synodale kerk op zending*. Dit document is op het internet te vinden. Het gaat erom dat we, bij alles wat we doen in de kerk, gaan luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft.



Onze kerkprovincie heeft gespreksvragen bij haar synodedocument gemaakt om het gesprek eenvoudig te kunnen voeren.

Van het gesprek dat we op 8 april met elkaar voeren wordt een verslag gemaakt dat wordt opgestuurd naar ons bisdom. Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar www.luisterendopweg.nl. Noteer alvast: 8 april, Goirke.

Terugblik op oecumenische gebedsviering van 21 januari: wat een rijkdom!

Op zondag 21 januari vierden de vijf kerkgenootschappen Geredja Indjili Maluku, Gereja Kristen Indonesia Nederland, Protestantse Gemeente Tilburg e.o., Ekklesia Tilburg en de Parochie Peerke Donders in de Rehobothkerk van de Molukse gemeenschap de opening van de Gebedsweek voor de eenheid van christenen.



De kerk zat afgeladen vol. Alle kerkgenootschappen waren ruim vertegenwoordigd (op die spekgladde zondagochtend...).

Het thema van de viering was: Heb God lief en de naaste als jezelf.

En die liefde -die verbondenheid- was te voelen in de viering. Vooral het samen zingen smeedde de aanwezigen samen tot één christenkerk... in 'zo maar een dak' (boven al die hoofden).

Dan blijkt weer dat we als christenen dicht bij elkaar staan.

En dan vragen mensen zich na afloop van de viering weer af: waarom doen we dit niet veel vaker? We voelen, we ervaren, dat we leven uit dezelfde Geest!

Iedereen gelooft in diezelfde God, in Jezus als zijn verkondiger. De diversiteit aan gezangen deed ieder de rijkdom van zoveel traditie(s) ervaren.

Dat zat allemaal niet in woorden maar vooral in de open harten van iedereen.

Na afloop bleven we nog lange tijd met elkaar napraten, genietend van al die hapjes en drankjes meegebracht door gelovigen uit vijf kerken.

We kijken al weer uit naar de volgende oecumenische viering!

Peter Derks

Leden van het bestuur.

Pastoor voorzitter.



Als pastoor ben ik door de bisschop benoemd en word ik daarmee voorzitter van het bestuur van de parochie. Het gaat daarbij niet alleen om theologisch en pastorale kennis. Ik moet ook bestuurlijk leiding geven aan de parochie. Dit betekent dat ik wil samenwerken met de mede bestuurders.

Doordat ik de parochie en de parochianen heb leren kennen, ontwikkel je daarmee vaardigheden om dit te kunnen doen.

Dit komt door sacramentenbediening en het bezoeken van mensen. Als pastoor ben ik verantwoordelijk voor het pastoraal beleid. Ik zorgt dat dit wordt vastgelegd. Het beleidsplan komt tot stand door mijn pastoraal team en in samenwerking met de mensen van de parochie.

Zowel op pastoraal terrein als op bestuurlijk terrein word ik bijgestaan door anderen. Ik kan en moet niet alles zelf te doen. Ik benut alle talenten die mij ter beschikking staan, zowel in het pastoraal team als in het parochie bestuur. Elke parochie heeft een pastoor of een administrator. Er is altijd een priester die formeel voorzitter is van het bestuur en die de parochie in en buiten rechte vertegenwoordigt. In de huidige tijd is dat geen solistische functie meer. En omdat vergaderen niet mijn ding is heb ik de bestuurlijke taken gedelegeerd aan de vicevoorzitter.

Vieringen in de komende periode.

Goirkesekerk:

- Zondag 18 februari 09.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 25 februari 09.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 3 maart 09.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 11 maart 09.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 18 maart 09.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens

Montfortkerk:

- Zondag 18 februari 09.30 uur eucharistieviering
Peter Denneman smm.
- Zondag 25 februari 09.30 uur woord- en communieviering
Liesbeth Eijsbroek.
- Zondag 3 maart 09.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 11 maart 09.30 uur woord- en communieviering
Anja Verbraak.
- Zondag 18 maart 09.30 uur eucharistieviering
Peter Denneman smm.

Padua:

- Zaterdag 17 februari 16.00 uur woord- en communieviering
Jos Langenhoff en Theo Marcelis.
- Zaterdag 24 februari 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 2 maart 16.00 uur woord en communieviering
Bert Jacobs en Theo Marcelis.
- Zaterdag 9 maart 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 16 maart 16.00 uur woord- en communieviering
Jos Langenhoff en Joke van Knegsel.

Parochiecentrum Enschotsestraat 124.

- Elke donderdag 09.00 uur viering.

Petrus Donderskerk:

- Zondag 18 februari 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 25 februari 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 3 maart 11.00 uur woord- en communieviering
Rob Waijers en Ruud Vugs.
- Zondag 10 maart 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik en Gerard Stevelink.
- Zondag 17 maart 11.00 uur eucharistieviering, Frank Lemmens.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 18 februari 09.30 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zondag 25 februari 09.30 uur eucharistieviering Theo te Wierik.
- Zondag 3 maart 09.30 uur woord- en communieviering Angéle Spijkers.
- Zondag 10 maart 09.30 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zondag 17 maart 09.30 uur woord- en communieviering Peter Derks.

Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 17 februari 16.00 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zaterdag 24 februari 16.00 uur eucharistieviering Theo te Wierik.
- Zaterdag 2 maart 16.00 uur woord- en communieviering Angéle Spijkers.
- Zaterdag 9 maart 16.00 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zaterdag 16 maart 16.00 uur woord- en communieviering Peter Derks.

Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen:

www.parchiepeerkedonders.nl zie tab: ***vieringen en bezinning, online kerkdienst.***

Of scan met nevenstaande QR-code.



- Zondag 18 februari 11.00 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zondag 25 februari 11.00 uur eucharistieviering, Theo te Wierik.
- Zondag 3 maart 11.00 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 10 maart 11.00 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zondag 17 maart 11.00 uur woord- en communieviering Peter Derks.

Overleden parochianen:

21-01: Desi Dongor, 90 jaar.

24-01: Miep Bom-Koster, 92 jaar.

29-01: Mariëtte Lambregts-Appels, 93 jaar.



hoop is een
= lichtje =
in de nacht
dat vandaag
moed geeft
en morgen
kracht

Algemene gegevens:

Website www.parchiepeerkedonders.nl
e-mail info@parchiepeerkedonders.nl
Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur)
06-5199 0105
Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 9-10 maart. Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 1 maart, 18.00 uur. *Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.*

nieuwsbrief@parchiepeerkedonders.nl