

Nieuwsbrief
Aflevering 2024-10
6-7 juli 2024

In deze aflevering:

- Agenda komende periode.
- Agenda: Zingen voor vrede.
- Over de Nieuwsbrief.
- Zomerfestival.
- Torenbeklimmers van b.s. De Stappen.
- Dopelingen.
- Vieringen in de komende weken.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?

In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie.

| Juli/augustus | Vakantievieringen Montfortkerk. |
|----------------------|--|
| 6/7 | BBQ misdienaars, Lucaskerk. 17.00 uur. |
| 10/7 | Gespreksgroep, de Duynsberg. 10.00 uur. |
| 12/7 | Seniorenpastoraat, parochiecentrum Enschotsestraat. 14.00 uur |
| 15/7 | Gespreksgroep, huiskamer Lucaskerk. 14.00 uur. |
| 15/7 | Gespreksavond, Lucaskerk. 19.30 uur. |
| 22/7 | Roze viering, Opstandingskerk, Cobbenhagenlaan 8. 11.30 uur. |
| 15/9 | Open monumentendag, kerk het Goirke. 11.00 uur-17.00 uur |
| 18/9 | Informatieavond Vormsel, Lucaskerk. 19.00 uur. |

Misdienaars barbecue op zaterdagmiddag 6 juli in de Lucaskerk.

Voor de alle misdienaars van onze parochie is er op zaterdag 6 juli vanaf 17.00 uur een barbecue in de Lucaskerk. Je kunt je nog aanmelden bij Peter Derks tot zaterdagmiddag 6 juli 12.01 uur:

pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Voel je welkom!



Gespreksgroep woensdag 10 juli om 10.00 uur in de Duynsberg over bijzondere herinneringen aan een vorig leven.



Bas Steman maakte tijdens research voor een van zijn boeken iets wonderbaarlijks mee. In een regressietherapie, een vorm van therapie waarmee je vroegere ervaringen zou kunnen herbeleven, kwamen herinneringen boven van een soldaat die tijdens de Slag om Arnhem is gestorven. 'Ik voelde groot verdriet dat ik niet meer tegen mijn dierbaren kon zeggen dat ik van ze hield.' Bas weet

het niet zeker, maar hij vermoedt dat er een vorm van reïncarnatie bestaat. 'Het zou kunnen dat we allemaal golven zijn in een grote zee. Misschien heeft iets van de golf van Morgan de Basgolf aangeraakt.'

We hebben het er over op woensdag 10 juli om 10.00 uur in de Duynsberg. Voel je welkom!

Seniorenpastoraat.

Op vrijdag 12 juli is de volgende bijeenkomst van het Seniorenpastoraat in het parochiecentrum aan de Enschtosestraat.

We gaan deze middag een paar filmpjes kijken, lekker samen zingen en mooie gesprekken voeren. Kortom het wordt weer een gezellige middag deze zomer.

Er is een aangepaste zomerse traktatie.

Iedereen is om 14.00 uur van harte welkom.



Gespreksgroep 15 juli 14.00 uur in de huiskamer van de Lucaskerk

Op Igniswebmagazine.nl -website van de Jezuïeten- is te lezen:

Er zijn mensen die in hun levensbeschouwing geen rekening houden met het gegeven van de religieuze ervaring. Zij zien de religie dikwijls als een gedachteconstructie die zich enkel handhaaft omdat ze nuttig is op korte termijn. Wie, zoals zij, ongevoelig is gebleven voor de eigenlijke religieuze ervaring, kan te rade gaan bij het verhaal van Alexander. Diens 'religieuze ervaring' is niet ontstaan omwille van haar aanwijsbaar nut, maar als een plots ontwaken.

Mystieke geschriften

Zo ook de religieuze ervaring in onze religieuze traditie, bijvoorbeeld de roepingverhalen van de Bijbelse profeten. Ook daar ontstaat de religieuze ervaring plotseling, als een 'openbaring'. Daar blijkt eveneens dat de mens, na die ervaring, de wereld niet meer kan zien zoals voorheen. Wie dat niet begrijpt, kan beginnen met "Proof of Heaven" om daarna dieper te graven. Het lezen van [mystieke geschriften](#) is nog meer aan te bevelen, maar natuurlijk meer veeleisend.

Op 15 juli ben je welkom om aan de hand van teksten uit het boek 'Na dit leven' van Eben Alexander, in gesprek te gaan over wat jij geloofwaardig vindt. Voel je welkom!

Peter Derks.

(In een vervolg gaan we met mystieke teksten aan de slag!)



Roze viering.

“Oh wat gaaf! Wat goed!”, maar ook “Wat? Wat zeg jij nou? Een Roze viering, serieus? Wat maken ze me nou?! Dit kan écht niet, doe eens normaal!”

Tja, het bovenstaande is een kleine greep van uitspraken die ik te horen kreeg toen ik vertelde dat ik me bezig hield met de voorbereiding voor de Roze viering die zal plaatsvinden op maandag 22 juli (Roze Maandag) in de Opstandingskerk aan de Professor Cobbenhagenlaan om 11.30 uur. Het is een fijne samenwerking van de katholieke kerk met de Protestantse Kerk Nederland van Tilburg en Omstreken. PKN Tilburg had al langer de wens om op zo'n maandag een Roze viering te houden. Ik ben dankbaar dat ik mag aansluiten bij de voorbereiding, naast pastor Peter Derks en Sabrina Hoever.

Eindelijk wordt onze doelgroep een keer uitgenodigd. En ik zeg nadrukkelijk 'eindelijk'.

Het is natuurlijk een gevoelig onderwerp: de LHBTIQ+ doelgroep en de combinatie met het Rooms-Katholieke geloof. Er zijn allerlei regels en wetten waar wij niet aan zouden voldoen of regels en wetten die wij zouden breken. Maar als je teruggaat naar de kern van ons geloof, dan kom je uit bij Jezus en zijn liefde voor mensen. Wie zegt dat wij als LHBTIQ+ gemeenschap geen liefde voor onze naasten kunnen bieden? Daarnaast is Jezus altijd oordeelvrij als het om liefde gaat. Waarom zou dit dan nu wel tegenover onze LHBTIQ+ gemeenschap nodig zijn?

Jezus kende ons al nog voor wij zelf wisten wie wij waren. Hij zegt dat we mogen zijn wie je bent. Je mag er zijn. Hoe je je ook voelt, wie je ook bent, wat je ook bent: moeten al die kinderen, jongeren en volwassenen dan zo gebukt gaan onder psychisch lijden, omdat ze vanwege geloofsregels niet mogen zeggen wat ze voelen?

Het wordt tijd dat we er als LHBTIQ+ gemeenschap ook zichtbaar mogen zijn binnen de Rooms-Katholieke kerk. Gelukkig komt er al kleine ruimte en dat doet goed. Ik hoop en bid dat er binnen onze mooie parochie Peerke Donders ook ruimte komt voor open ogen en open armen voor deze doelgroep, we ons aansluiten bij Wijdekerk en daarmee een verwelkomende, liefdevolle Wijdekerk zijn.

Meer informatie kunt u vinden op:

www.wijdekerk.nl

PS: Komt u ook maandag 15 juli 2024 om 19.30 uur naar de St. Lucaskerk voor de gespreksavond over 'Geloven onder de regenboog?'

Dieudonné Jetten – de Klerk.



Zing mee voor de vrede!



*Sluit je aan op donderdag
11 juli, 29 augustus,
19 september, 17 oktober,
21 november en 12 december,
van 18.30 - 19.15 uur
op de Heuvelring
voor de Jozefkerk*



Over de nieuwsbrief.

Onlangs hebben een aantal mensen samen gekeken naar de nieuwsbrief. Al jarenlang bestaat de redactie uit één persoon (Gerard Stevelink) en iemand die de opmaak verzorgt (Lia

van Hoof).

We zullen in de komende tijd een enquête uitzetten onder de ontvangers van de nieuwsbrief.

Misschien heeft u als lezer gemerkt dat we getracht hebben de opmaak en in deling wat aan te passen. Een betere indeling in rubrieken en een agenda met achtergrondinformatie.

Daarnaast komt er van sommige locaties ook weinig nieuws binnen.

We proberen daarom om via correspondenten per locatie wat dichterbij de mensen te komen en activiteiten en ideeën wat beter door te laten stromen.

De volgende mensen hebben zich bereid verklaard om als correspondent de komende tijd hun best hiervoor te doen:

Locatie de Vlaspit: Gerard Stevelink

gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl

Locatie de Montfort: Joke Roovers rooversjoke@gmail.com

Locatie het Goirke: Benjamin Renique benjaminrenique@gmail.com

Locatie Frater Andreas: Henny Spooren-Schaart

hennyspoorenschaart@hotmail.com

Aan hen kunt u, naast naar het redactieadres,

nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl uw info sturen. Ook zullen zij zelf actief de ontwikkelingen in de locatie bijhouden. En schrijf ook kort eens iets als u geraakt bent door een activiteit bijv.

De verschijningsfrequentie blijft voorlopig eens per drie weken.

Achterin elke nieuwsbrief staat de kopijdatum voor de volgende nieuwsbrief vermeld.

Hopelijk lukt het zo de nieuwsbrief nog beter aan te laten sluiten bij u als lezers.

Gerard Stevelink.

Zomerfestival.

Al een aantal jaren op rij wordt er in het stadsdeel Oud-Noord een Zomerfestival georganiseerd. Het heeft de naam "Samen op Stap" gekregen.



Dit festival komt tot stand i.s.m. onze parochie, Contour/De Twern en de Kring.

In de zomer, als er veel familieleden op vakantie gaan, dreigen alleenstaande ouderen te vereenzamen. Vandaar dat dit initiatief is ontstaan en in de loop der jaren vaste vorm heeft gekregen.

In december is de eerste activiteit. Er wordt een Sinterklaas- of Kerstmiddag georganiseerd.

In het voorseizoen zijn er een drie-tal koffiemiddagen waar de mensen elkaar ontmoeten en hernieuwd kennismaken.

In het zomerseizoen zijn er op vier middagen allerlei activiteiten. Een muziekmiddag, een uitgebreide lunch, een spelmiddag en een dagje eropuit met de bus.

Voor de inwendige mens wordt heel goed gezorgd.

Alle deelnemers gaan met een blij en dankbaar gevoel terug naar huis.

Hebt u misschien interesse om ook een keer mee te doen, neem dan contact op met Gerard Stevelink. gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl

Kinderen van basisschool De Stappen beklommen de toren van onze Dionysiuskerk.

Op basisschool De Stappen werd in juni het thema 'torens' behandeld.



En toen kwam er een mailtje naar de parochie: is het mogelijk de toren van de kerk van het Goirke te beklimmen?!?

Daar ging Peter van Gestel -onze torendeskundige- graag op in. Op donderdagmiddag 20 juni gingen we samen de hoogte in! De rest wordt verteld door de foto's die we van juffrouw Bregje kregen en de stukjes die een paar kinderen schreven:

Sofia, groep 4

Een paar kinderen durfden niet omhoog en een kind stopte op de helft we klommen en klommen tot we er waren. de klokken klinken heel hart deze klokken gebruikten ze voor het spookslot in de efteling! je had een baby klok, en een grotere klok, en een hele grote klok, en een heeeeee grote klok. je kon erin verstoppen! dat was cool probeer het eens.

Aaliyah, groep 5

Ik was bij de kerk en we gingen in de toren klimmen en de juf ging mee en de ouders sommige kinderen waren een beetje bang en meneer Peter die liet ons dingen zien en toen we boven waren mochten we de klok luiden en toen zei iedereen trek en los trek en los en toen kwam de andere groep en je kon zelfs de efteling zien en toen ging de eerste groep weer naar beneden en toen ging de andere groep weer naar beneden en dat was het grote avontuur.

Bodi, Kyan en Laut, groep 4

We gingen met groep 4/5 naar de kerk. We kregen een rondleiding van meneer Peter. We mochten een kleine klok luiden. En toen gingen groepjes maken van A en B . Toen ging groep A naar boven het eerste stuk was makkelijk. toen kwamen aan bij het eerste stuk was een klein museum toen kregen we uitleg. en toen was het tijd om weer verder te gaan naar boven aangekomen. en toen kwam groep B. de mensen die achter bleven die leerde over de hostie en over het heilige boek . Toen mochten we klokken luiden en toen gingen we weer naar beneden.



Vieringen in de komende periode.



Goirkesekerk:

- Zondag 7 juli 9.30 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zondag 14 juli 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 21 juli 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 28 juli 9.30 uur woord- en communieviering Gerard Stevelink.
- Zondag 4 augustus 9.30 uur woord- en communieviering Gerard Stevelink.

Montfortkerk:

- Zondag 7 juli 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 14 juli 9.30 uur woord- en communieviering Liesbeth Eijsbroek.
- Zondag 21 juli 9.30 uur eucharistieviering Peter Denneman smm.
- Zondag 28 juli 9.30 uur woord- en communieviering Frans Maas.
- Zondag 4 augustus 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.

Padua:

- Zaterdag 6 juli 16.00 uur woord- en communieviering Jos Langenhoff en Joke van Knegsel.
- Zaterdag 13 juli 16.00 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zaterdag 20 juli 16.00 uur woord- en communieviering Theo Marcelis en Joke van Knegsel
- Zaterdag 27 juli 16.00 uur woord- en communieviering Gerard Stevelink en Jos Langenhoff.
- Zaterdag 3 augustus 16.00 uur woord- en communieviering Theo Marcelis en Joke van Knegsel.

Parochiecentrum Enschootsestraat 124.

- Elke donderdag 9.00 uur viering.

Petrus Donderskerk:

- Zondag 7 juli 11.00 uur woord- en communieviering
Theo Marcelis en Gerard Stevelink.
- Zondag 14 juli 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik.
- Zondag 21 juli 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 28 juli 11.00 uur woord- en communieviering
Gerard Stevelink en Joke van Knegsel.
- Zondag 4 augustus 11.00 uur woord- en communieviering
Gerard Stevelink en Theo Marcelis.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 7 juli 9.30 uur woord- en communieviering
Henny Spooren.
- Zondag 14 juli 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 21 juli 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 28 juli 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 4 augustus 9.30 uur woord- en communieviering.

Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 6 juli 16.00 uur woord- en communieviering
Henny Spooren.
- Zaterdag 13 juli 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 20 juli 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zaterdag 27 juli 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zaterdag 3 augustus 16.00 uur woord- en communieviering,



Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen:

www.parchiepeerkedonders.nl zie tab: *vieringen en bezinning, online kerkdienst.*

Of scan nevenstaande QR-code.

- Zondag 7 juli 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 14 juli 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 21 juli 11.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 28 juli 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 4 augustus 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.



Dopelingen:

9 juni:

Riv Hamers.
Mia Szafron.
Jiren Adams Pieternella.
Jaydiël Gordon.

Algemene gegevens:

Website www.parchiepeerkedonders.nl
e-mail info@parchiepeerkedonders.nl
Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur)
06-5199 0105
Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 27-28 juli
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 19 juli, 18.00 uur.
Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.

Redactie via: nieuwsbrief@parchiepeerkedonders.nl



Zomer

Zee van bloemen
wolken en wind
zinderende zon
gelach van een kind

zoemende bijen
liggen in 't hooi
zo mogen zomers zijn
zwoel, zonnig en mooi!

Wij wensen iedereen een hele mooie

zomer.

Zorg goed voor elkaar!!