

# GOEDE WEEK en PASEN 2021



## Het wordt een ander Pasen dit jaar

‘Het zal geen Pasen worden dit jaar, net als vorig jaar’,  
hoorde ik deze week iemand zeggen.

Die uitspraak stemde tot verder nadenken.

Ja, het zal voor velen een andere Pasen worden.

Niet met verzorgde liturgie in de kerk voor velen.

Niet met een mooi concert: een of andere passie.

Maar in ons dagelijkse leven

kan het Pasen worden als nooit tevoren.

De Pasen van weerbaarheid en veerkracht,

de Pasen van meer verbondenheid en solidariteit.

De Pasen van doorbijten en elkaar ondersteunen

tijdens de lange kruisweg van huisarrest of ziekte.

Voor sommigen wordt het een heel harde, pijnlijke kruisweg.

Meer Goede Vrijdag dan Pasen.

Misschien zal het voor velen vooral

een intense Witte Donderdag worden.

Treuren om dramatisch verlies:

zelfs afscheid nemen is anders.

Voor zorgverleners zal ‘elkaar de voeten of handen wassen’

dit jaar een heel eigen invulling krijgen:

toegewijd zorgzaam zijn

bij de zwaar zieke coronapatiënten in het ziekenhuis.

Velen zijn in deze alleen-zame dagen een engel voor elkaar.

Voor ons allen is de Goede Week dit jaar

meer een diaconale week dan een liturgische:

een tijd van elkaar dragen en helpen dragen.

Elkaar op een afstand omringen met aandacht en attenties.

Kracht en verbondenheid

in kwetsbaarheid en eenzaamheid!

Christelijk leven en evangelie gebeuren niet enkel in het kerkgebouw  
maar evenzeer in de wereld, in ons eigen leven en in onze relaties.

Dat beseffen we nog beter in deze coronatijd.

Een sterke Goede Week en een moedige Pasen!!

*Tekst door Jan Verboomen op facebook gezet*

Beste medeparochianen,

We leven in een tijd waar niets is zoals het voorheen was.

Geen handen geven, geen knuffel, alles op afstand.

Een mondkapje is alledaags gebruiksvoorwerp.

Vieringen met beperkte aantallen, parochiecentra dicht.

De behoefte is zo sterk, we worden het een beetje beu.

Avondklok, lockdown, vaccin,

De tijd gaat voorbij en toch staan we voor de Goede Week.

Jezus maakt de komende week door als koning,

Hallelujah.

Dan als dienaar, die een teken nalaat: brood en wijn

Dan als slaaf aan een kruis genageld, verlaten en eenzaam,

Erbärme dich.

En dan is het stil, doodstil.....

En op die ochtend, in alle vroegte, het lijkt zo onwaarschijnlijk,  
maar voor God is niets onmogelijk,

VERRIJZENIS, nieuw leven, voorgoed.

Wij wensen u allen een inspirerende week, gaande met Jezus,

Met die u dierbaar zijn, en alle hoop op licht voor later.

ZALIG PASEN!

*Team en bestuur van Parochie Peerke Donders*

Voor de vieringen van de Goede Week en Pasen verwijzen wij naar onze

website: [www.parochiepeerkedonders.nl](http://www.parochiepeerkedonders.nl)

Hier vindt u alle informatie omdat we ook afhankelijk zijn van de  
maatregelen die de overheid voor ons land afkondigt.



### **Groene tak - Palmzondag**

Groene tak voor op het kruis  
breng zijn levensverhaal in ons huis.  
De dagen dat we jubelen  
net zoals in die stoet op Palmzondag.  
De dagen dat we feesten  
net zoals aan die tafel op Witte  
Donderdag.  
De dagen dat we treuren  
net zoals bij het kruis op Goede Vrijdag.  
De dagen dat we hopen  
net zoals aan 't open graf op Pasen.  
Groene tak voor op het kruis  
wees welkom in ons huis  
en voel je er thuis.

*Antoon Vandeputte*

### **Ken jij HEM?**

God is vannacht gevallen  
Ik heb het zelf gezien  
Hij reed op een ezel een grote, witte stad binnen  
en alle mensen juichten  
Ze riepen dat Hij koning moest worden  
maar Hij keek eerder droevig  
En toen Hij niet luisterde  
naar hun afgedwongen uitnodiging  
lieten ze Hem vallen  
Hij viel en ze lieten Hem vallen  
met de tranen in zijn ogen  
Ze namen Hem gevangen en  
we zijn allemaal gevlucht  
Wij waren zijn vrienden  
maar we zijn allemaal gevlucht  
toen we zagen hoe Hij leed  
Ze sloegen Hem aan een kruis  
een groot houten kruis  
en Hij is doodgedruppeld  
Ze vroegen mij: ken je Hem?

En ik zei nee  
Ze vroegen mij: jij kende Hem toch?  
En ik zei nee  
Ze zeiden tegen mij  
maar je hebt Hem toch gekend?  
En ik zei nee, ik ken Hem niet  
vervloekt, ik zweer het, ik ken Hem niet  
En toen heb ik pas gehuild  
Hij is dood  
en ik heb Hem niet gekend.

*Uit: Intercity onderweg naar Pasen*

## **BROOD EN WIJN, NAGELATEN VOOR ONS ...**



*Symbolisch Palmzondag en Witte Donderdag op en naast het kruis,  
uit de Goede Weekviering van 2019, parochiecentrum Hoefstraat 201*

De deur van de bovenzaal staat nog open.  
De restanten van het avondmaal staan op tafel.  
Neemt en eet, drinkt, doet dit in gedachtenis aan Mij

## KINDEREN EN PASEN



*Witte Donderdag zijn kinderen van basisschool Den Bijstere  
welkom in de Petrus Donderskerk.*

*Elk jaar een ander programma.*

*Deze foto toont hoe zij briefjes in de "klaagmuur" stoppen,  
briefjes zorgvuldig ingevuld en dichtgevouwen, met hun eigen boodschap,  
het leed en de hoop van eenieder.*

*Hoe zwaar dingen soms kunnen zijn of voelen,  
naast het kruis is er ook altijd het groen van de hoop en de kleur van  
bloemen die ons leven doorweven.*

*Het licht van Pasen schijnt voor allemaal.*

### **Alleen zaadjes**

Een jongeman had een droom. Hij ging een winkel binnen. Achter de toonbank zag hij een engel. Haastig vroeg hij hem: "Wat verkoopt u, mijnheer?" De engel antwoordde vriendelijk: "Alles, wat u maar wilt." De jongeman zei: "Dan zou ik graag hebben: het einde van de oorlog in de hele wereld, meer bereidwilligheid om met elkaar te overleggen, aandacht voor de kleinen en de zwakken, een hartelijke kerkgemeenschap, meer tijd voor de ouders om met hun kinderen te spelen en..."

De engel onderbrak hem en zei: "Verontschuldig me, jongeman, u hebt mij verkeerd begrepen. We verkopen hier geen vruchten. We verkopen hier alleen zaadjes."

## **Witte Donderdag.**

Jezus viert het Joodse Pesachmaal.

Hij geeft er een nieuwe betekenis aan.

'Doet dit tot mijn gedachtenis', zegt Jezus tijdens dit feestmaal.

Samen eten en drinken om Jezus te gedenken, ons met hem en met elkaar te verbinden, en hem na te volgen.

Wat doen wij allemaal ter gedachtenis van Jezus?

Hoe komt Jezus in ons midden?

Wij vieren Eucharistie.

Samen worden we het ene Lichaam van Christus.

Iedereen heeft talenten die ingezet kunnen worden voor onze wereldwijde gemeenschap.



*In verband met corona werd de vastensoep in de Frater Andreas dit jaar rondom de vieringen uitgedeeld.*

*De opbrengst wordt ingezet om onze broeders en zusters in Zambia te helpen met hun onderwijsprogramma's.*

*Doet dit tot mijn gedachtenis: Alles wat je voor de minsten hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.*



## BEWIEROKING VAN HET KRUIS EN BLOEMENHULDE



*Wierook, dat is gestolde druppels hars. zeg maar de tranen van de bomen, de tranen van het kruis. Vandaag is het ook symbool van de tranen van zoveel mensen die hun kruis dragen, van lijden en pijn, van eenzaamheid en verloren zijn. En elke keer vertellen wij het door het teken van het kruis. Van toen en nu af aan maakt het kruis de wereld nieuw, van toen af aan is het een teken van hoop en overwinning en tegelijkertijd een protest tegen alle vernietiging, zelfs tegen de dood, Daarom vereren wij het kruis met onze bloemen als teken van hoop op die nieuwe wereld.  
Prachtig beeld vanuit de Montfortkerk.*

### **Straks bijeen**

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.  
Straks bijeen, het verdriet van de baan.  
Weer bijeen, zonder afstand te houden,  
Opgetogen: de morgen breekt aan.



Samen zullen we danken en zingen.  
Samen breken we brood, delen we wijn.  
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:  
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,  
na het leed dat we samen hebben doorstaan,  
dat wij zien wat het nieuwe betekent  
en daar zinvol mee om zullen gaan.

*Noorse tekst: Hans-Olav Moerk*

*Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community*

*Nederlandse vertaling: Gert Landman*

## PIËTA



*Wat blijft je nog over als  
moeder, op de heuvel van  
het lijden, waar je kind  
uitgeschakeld wordt door  
menselijke haat?*

*Wat blijft je nog over, als  
alleen rechtop te blijven,  
en je hand op zijn lichaam  
leggen, hem zo je  
tederheid te schenken, die  
het wint van alle dood?*

*Vader, neem in Uw teder  
licht ook Maria op, en alle  
moeders die gekruisigd  
worden door ontreddering  
om hun kind dat vernietigd  
wordt en die hun  
ondraaglijk lijden naar U  
uitschreeuwen!*

*Beeld van moeder Maria met haar overleden kind,  
nog even op haar schoot voordat hij in het graf wordt bijgezet  
uit de Goirkese kerk.*



## Hij is verrezen

Hij is verrezen!

Zoek Hem waar Hij te vinden is.

Niet in een verre geschiedenis,

niet in koude stenen,

niet in dode letters.

Hij leeft,

overal waar mensen geven om elkaar,

waar mensen kiezen voor de liefde en

het leven,

voor schoonheid, goedheid en

waarheid,

waar mensen elkaar op de been helpen

en tot leven helpen komen.

Hij laat zich vinden door wie Hem zoekt,

Hij doet open voor wie klopt,

Hij antwoordt aan wie vraagt.

Hij leeft en brengt leven!

*(naar Theobaldusparochie)*

## Lied: Opstaan!!

[https://www.liedboekcompendium.nl/lied/223-opstaan-morgen-weg-je-sluiers-dans-2\\_1\\_4](https://www.liedboekcompendium.nl/lied/223-opstaan-morgen-weg-je-sluiers-dans-2_1_4)



02 Opstaan!.wma

1. Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,  
en dauw daal neer en geef het leven glans.  
Lijster zing en wek in ons het lied  
dat morgenlicht begroet, Gods melodie.  
Lang leve God, die ons de morgen geeft.  
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest.  
Leve de Zoon, die opstaat als de zon,  
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.
  
2. Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,  
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.  
Het harde leven stelt een vraag aan God,  
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.  
Lang leve God, zijn wereld lenen wij,  
leve de Geest, zij roept ook ons erbij,  
leve de Zoon, hij zegent wat hij kan,  
zegt wie vrede zoekt, wie leeft ervan.
  
3. Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,  
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan,  
Jij bent een teken van de tijd die komt,  
een zee van vrede, alle haat verstormt.  
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij,  
leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!  
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:  
samen met hem loopt hier geen weg meer dood.
  
4. Opstaan, mensen, zet je feestmuts op,  
een eind aan wachten: wereld op z'n kop!  
Haal toeters, bellen, drum, trompet, gitaar:  
kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar.  
Lang leve God, hij deelt met ons de wijn,  
leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn.  
Leve de Zoon, hij zet de tafel klaar.  
Niemand weet beter: altijd jubeljaar!

*Ionaliëd uit de bundel Opstaan!*

*Oorspronkelijke titel: Shake up the morning let the dawn undress.*

*Tekst van [John L. Bell](#) (\*1949) en [Graham Maule](#) (\*1958).*

*De vertaling is van [Roel Bosch](#). De muziek is van [John L. Bell](#).*

## Pasen gebeurt

Pasen gebeurt...  
in onze liefde voor elkaar  
in een glimlach  
een telefoongesprek  
een eenvoudig  
'hoe gaat het?'



Pasen gebeurt...  
waar we elkaar proberen te beschermen  
en de voorzorgsmaatregelen naleven,  
waar we tijd maken voor het verhaal van een ander,  
beren zetten voor het raam  
of een maaltijd brengen naar de buurvrouw.

Paasvreugde wordt voelbaar hier en nu  
in de moed van velen  
om niet bang te worden  
om verbinding niet uit de weg te gaan.

In de verte, aan de rand van deze quarantaine  
gloort nieuw leven met tijd en aandacht  
voor jouw en mijn binnenkant.  
Zalig Pasen!

*Dienst zinzorg en pastoraal Sint-Kamillus*

## Schepping

Ooit was de aarde pril en ongerept maar ook woest en  
onherbergzaam, een land van alleen maar mogelijkheden.  
God gaf de aarde het licht van de zon, de bron van leven.  
Toen sprak God –zo staat geschreven- 'Ga, bewerk en vorm de  
aarde, maak haar vruchtbaar, tot een land om in te wonen.  
En Hij gaf de mensen handen om dat werk ter hand te nemen, ogen  
om te overzien en voeten om op weg te gaan naar de toekomst.  
Hij vertrouwde aan mensen de dieren van het veld toe, de groene  
gewassen en de wijde wateren.  
Hij schonk hun de vlakten en de bergen, de hoogten en de diepten  
van de aarde met alle schatten daarin verborgen, zoals olie en goud.

En Hij sprak: Maakt deze aarde tot een mensenwereld waar het goed is om te wonen. Waar vriendschap en liefde de dienst uitmaken.

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

*Daar waar vriendschap is en liefde,  
daar waar vriendschap is, daar is God.*

En zij gingen aan het werk, mensen die óóit voor ons leefden, in tijden lang geleden of gisteren nog.

Soms lukte het niet om het vol te houden maar er waren ook tijden dat er een glimp van Gods rijk van recht en vrede te zien was.

Eén van hart, één van ziel, één van vuur voor dat grote ideaal waarvoor die ene mens, Jezus, is gestorven maar ook verzezen!.

## **Pasen**

Op de eerste dag van de week, voor ons is dat nu de zondag, heel vroeg in de morgen, gaat Maria, de moeder van Jezus, samen met een vriendin van Jezus naar het graf.

Ze hebben zalf en olie bij zich om het dode lichaam van Jezus mee in te wrijven. Want zo werd dat toen altijd gedaan bij dode mensen.

Maar als ze bij het graf aankomen, is de grote steen weggerold.

Het graf is open en Jezus is er niet!

Wel is er een jongen met sneeuw witte kleren. Hij zegt tegen de vrouwen: 'Wees maar niet bang. Jullie zoeken Jezus die vrijdag is doodgegaan. Maar Hij is niet dood. Hij leeft!'

De vrouwen zijn helemaal verbaasd en in de war. De jongen zegt: 'Ga naar huis en vertel alles tegen zijn vrienden.'

Dat doen de vrouwen. Ze lopen zo hard ze kunnen naar de stad en vertellen het bijzondere nieuws aan hun vrienden. Iedereen is ontzettend verbaasd.

Wat een bijzonder verhaal! - Dat kun je bijna niet geloven.

Maar je wordt er wel heel blij van! Hij leeft! Hij is opgestaan!

En dat is Pasen het nieuwe leven. Het is als met de bollen in de grond, met de bomen die nieuwe bladeren krijgen. Het is als met zadjes die we in de grond stoppen. Alles lijkt wel eerst in het donker te moeten groeien, zelfs de vogels in een ei. Pas als alles er op en aan zit zien ze het levenslicht. Zien we het licht.



Jezus liet ons opnieuw Zijn licht zien, vandaar dat we met Pasen de Paaskaars branden, als teken dat Jezus voor ons licht wil zijn, dat we groeien om goede mensen te zijn. En alles wat we doen het daglicht kan zien. Jezus is voor ons het licht dat nooit ophoudt te schijnen. En als je als christen gedoopt bent heb je deel aan dit nieuwe leven in Jezus. Dat vieren we met Pasen.

**Sta jij ook op?** (uit: *Intercity bestemming Pasen*)

Want als Hij is opgestaan vannacht  
dan ook onze moed om te doen als Hij

Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend  
dan ook onze wil Hem te volgen

Want als Hij is opgestaan  
dan ook ons geloof dat het donker niet het laatste woord spreekt

Als er iets nieuw is deze dag  
is het onze liefde, geboren uit Hem en bestemd voor de wereld

Want als er iets is opgestaan  
is het ons antwoord op:  
'heb je Me lief?'

## Paasbloemen

Door zachte winters  
beginnen ze er elk jaar vroeger aan:  
bossen gele paasbloemen  
langs wegen, in parken, op bermen.  
Profeten van de lente  
en van de verrijzenis.  
Met toenemende verbazing  
in verminderde belangstelling.  
Paasbloemen in lockdown.  
Wat staan wij hier te zwaaien,  
als mensen niet meer bewegen?

Tegendraads volhouden  
met feestelijke kleuren  
tot het graf weer opengaat  
en het leven naar buiten komt.  
Hoe vroeger, hoe beter.  
Zoals die morgen van Pasen.  
Maria dacht dat het  
de tuinman was.

+ Johan Bonny



**Lied: Als alles duister is (Taizé)**

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

<https://www.youtube.com/watch?v=2qQZGujiJGU>

*(een uitvoering van zanggroep Sela)*

**Licht verspreiden**

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
een vuur dat licht en warmte uitstraalt  
voor hen die leven in een donkere en koude wereld.

Ontsteek dan een lichtend vuur.

Is dat een gebed tot God?

Of is het een oproep aan onszelf?

Wellicht is het allebei.

Maar waarmee moeten wij het vuur dan aansteken?

Kijk om je heen.

Ook in het duister zijn kleine lichtjes te vinden.

Het licht van het geloof dat mensen in beweging houdt.

Het licht van de hoop die mensen op zoek laat gaan.

Het licht van de liefde die mensen samenbindt.

Geef dat licht aan elkaar door om daarmee overal de paaskaars,  
teken van vriendschap en verbondenheid, te ontsteken.

Maak ook dit jaar Pasen tot een feest van licht, juist nu.

*Wensen wij elkaar van harte een zalig Pasen en Goede dagen!*