

Nieuwsbrief
Afllevering 2022-13
17-18 september.2022

In deze aflevering:

- Beste lezer,
- Vredeswandeling.
- Eerste Communievieringen.
- Lezing over de OMGEKEERDE KRUISTOCHT van Ralf Bodelier.
- Switchviering.
- Het Ronde Tafelhuis nodigt u uit.
- Thuis bij Peerke.
- Seniorenpastoraat.
- Abdijdag.
- Voor ouders en opvoeders.
- gLoBe.
- Je zegt het zo gemakkelijk....
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

Beste lezer,

Een wijze vrouw.

Ik herinner me die vrouw nog goed, die ik een heel aantal jaren ben blijven bezoeken nadat ik de uitvaart van haar man had gedaan. Het was een kleine vrouw met een schelle stem -toen eind tachtig- Zeer intelligent. Ze las graag romans en hield van geschiedenis en politiek. Ze hield het nieuws goed bij. En ze voelde zich zeer kerkbetrokken. Maar ze stelde ook altijd veel vragen! Ze had pijn aan het verleden. Het meest aan 't feit dat ze haar eerste kind niet had mogen houden omdat ze ongehuwd zwanger was geweest. In dat afstaan had de kerk een grote rol gespeeld: ongehuwd zwanger zijn, daar maakte de

kerk een drama van. Maar gelukkig had ze ook veel steun gehad van een pater die haar was blijven steunen in woord en daad. Eigenlijk had ze een haat-liefdeverhouding met de kerk.

Als we het over de kerk hadden zei ze altijd: "Zo lang de communicatie vrijwel alleen van boven naar beneden gaat en de kerkleiding niet mee gaat met wat mensen beweegt... zo lang zal de kerk blijven krimpen." (Ik zie nog het vuur in haar ogen als ze dat weer eens herhaalde!)

Tweerichtingsverkeer.

Ik heb dat tweerichtingsverkeer zelf ook vaak gemist. En nog.

Niet alleen het open gesprek met de kerkleiding maar ook de dialoog in en rondom de vieringen.

Wanneer ik een overweging verzorg, mis ik het soms dat mensen er niet op (kunnen) reageren.

Ik houd van het spontane vieren in een kring. Met minder voor-geformuleerde gebeden.

Maar ik realiseer me dat er ook mensen zijn die daar niet van houden.

De één zit graag bijna anoniem achter in de kerk en komt naar een viering

vooral voor de rust en 'alleen met God zijn'. De ander kijkt uit naar

ontmoetingen: niet alleen met God maar ook met medegelovigen. We zoeken samen een weg in eigentijds vieren.

In gesprek met bestuur en pastores op 26 september.



Communicatie met het bisdom: zou het nog wat kunnen gaan worden met het synodale proces?

En communicatie in een viering: we hebben een sterke traditie die zich heel langzaam verder ontwikkelt -waarbij in onze parochie ook de inhoudelijke inzet van vrijwilligers van onschatbare waarde is-.

En communicatie met bestuur en pastores?

Op 26 september krijg je de gelegenheid om in gesprek te gaan met het parochiebestuur en het pastoresteam. Dat wordt een avond waarin parochiebestuur en pastores informatie geven over gevoerd beleid. Maar het is ook een avond om met elkaar in gesprek te gaan. We kunnen elkaar vertellen waar we mee bezig zijn en wat ons bezig houdt.

Vrijwilligers in vele tientallen werkgroepen werken dagelijks aan een parochie waarin geloven en leven met elkaar verbonden zijn.

U bent welkom, meer dan welkom, op de Vergadering van de Parochie op 26 september.

Laat dit aan het begin van het nieuwe werkjaar een ontmoeting worden waaruit weer nieuwe energie komt.

Peter Derks.

Vredeswandeling (Walk of Peace) 2022.



Op zaterdag 17 september wordt er op initiatief van de Raad van Kerken en vredesorganisatie PAX-Ambassade een vredeswandeling gehouden. De wandeling staat in het teken van de oorlog in Oekraïne. Onderweg gaan we verschillende kerken langs en met een kort programma besteden we daar aandacht aan de nijpende situatie van Oekraïense vluchtelingen en zamelen we geld voor hen in. De wandeling begint op 17 september om

9.00 uur in de Pauluszaal aan de Vierwindenlaan 9 in Tilburg. Daarna gaan we op weg via de kerken van de diverse genootschappen: de Opstandingskerk, de Lukaskerk en de Nieuw Apostolische Kerk. De gehele wandeling duurt tot ongeveer 12.15 uur. Onderweg is er koffie en thee. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Meer informatie over de wandeling vindt u op de website

www.raadvankerkentilburg.nl.

(U kunt er ook voor kiezen om rond 11.00 uur alleen aanwezig te zijn in de Lucaskerk. Voelt u zich welkom!)

Eerste communievieringen.

Op zondag 18 september is om 11.00 uur de 1^e communieviering in de Petrus Donderskerk. Daar mogen Lois van den Hout, Jaylano Dirx, Jidde Haegens, Raül Damen en Vinn Hamers voor het eerst ook aan tafel met Jezus.



De viering wordt voorgegaan door onze pastoor, Frank Lemmens samen met Gerard Stevelink. Het koor Cantiqua verleent haar medewerking en Willem-Jan Moonen zal op trompet de viering

mee vorm geven. Dit jaar was de voorbereiding voor het eerst een gezamenlijk project van alle werkgroepen die nu één werkgroep Eerste Communie vormen. Op *zondag 25 september* is het de beurt aan de kinderen die in de Goirkese kerk hun 1^e Communie doen. Ook hier gaat onze pastoor voor samen met pastor Peter Derks. Deze viering begint om 09.30 uur en het Regenboogkoor verzorgt de zang. Wij feliciteren alvast Luca Adams, Jayden van Hees, Anna Coomans, Lana Salvetti, Jazzlynn Dreier Gligoor, Joshua Pasman, Kaja Milewska, Victoria Milewska, Iris van Bilsen, Rudmar Vriezema, en Sylvester Slomka.

Voor allemaal een hele mooie feestdag toegewenst.

Lezing over de OMGEKEERDE KRUISTOCHT door Ralf Bodelier.

Menigeen kent Ralf Bodelier wellicht van zijn publicaties, maar misschien ook



van zijn vertellingen. Hij wandelde 4200 kilometer van Jeruzalem naar Bouillon. Een pelgrimage? Bodelier zelf spreekt over een Omgekeerde Kruistocht. In omgekeerde richting liep hij dezelfde route die Godfried van Bouillon van 1096 tot 1099 aflegde als leider van de eerste kruistocht. Hij heeft veel nieuwe inzichten opgedaan in talloze gesprekken in Israël en op de Westbank, in

de vluchtelingenkampen van Libanon en moskeeën in Turkije. Als een geboren verteller wil hij u meenemen.

U bent van harte welkom op 29 september 2022 om 19.30 uur

De zaal van het Ronde Tafelhuis is om 19.00 uur open.

U vindt het Ronde Tafelhuis op het Wagnerplein in het Verhalenhuis.

Switchviering.



Kun jij switchen tussen een bijbeltekst en je eigen leven?

Het thema van deze viering is “ Klein en kwetsbaar ”.

In de bijbeltekst van vandaag antwoordt Jezus op de vraag “Geef mij meer geloof” dat alles mogelijk is met een geloof zo

groot als een mosterdaadje. Daarmee bedoelt hij dat je met iets kleins al de grootste dingen kunt doen, de grootste dingen kunt bereiken. Je moet er alleen wel zelf in geloven.

Wanneer: Zaterdag 1 oktober om 19.00 uur.



Waar: Petrus Donderskerk, Enschtsestraat 124, Tilburg.

Het Ronde Tafelhuis nodigt u uit.



In her Ronde Tafelhuis , een centrum voor religie en cultuur, worden regelmatig bijeenkomsten gehouden waar u als parochiaan wellicht ook in geïnteresseerd bent.

U bent van harte uitgenodigd voor twee bijeenkomsten en bij voldoende belangstelling een excursie naar de Liberaal Joodse Synagoge in Amsterdam.

De bijeenkomsten staan in het teken van verhalen uit het Jodendom en joods leven. Er is aandacht voor de Joodse feestdagen en de wijze waarop deze in onze tijd worden gevierd.

Mw. M. Groeneveld vertelt over her jodendom en mw. T. van Blitterswijk zal op een aantal momenten laten zien hoe gebruiken en gebeden uit het jodendom een plaats kregen in de christelijke tradities.

Data en tijd: 6 en 20 oktober, 13.30 uur tot 15.00 uur.

Kosten per keer: €10,=

Maximaal 10 deelnemers

Thuis bij Peerke.

Voor een lekkere maaltijd en een gezellig praatje.

Iedereen is van harte welkom!

Wanneer	Zaterdag 08 oktober
Tijd	17.30 uur (inloop vanaf 17.15 uur)
Waar	Parochiecentrum Hoefstraat 201
Kosten	€7,50



Opgeven kan via lijsten op het parochiecentrum (op werkdagen tussen 9.00u en 11.30u) en achter in de Petrus Donderskerk, per e-mail thuisbijpeerke@hotmail.com.

Vanaf maandag 22 augustus t/m zondag 02 oktober.

Seniorenpastoraat.

Op vrijdag 14 oktober 14.00 uur is er een bijeenkomst van het seniorenpastoraat. Verdere informatie hierover krijgt u in de volgende nieuwsbrief.

Noteer alvast de datum in uw agenda, want u weet: de koffie en thee staan klaar en u bent allemaal van harte welkom in het parochiecentrum aan de Hoefstraat.



Abdijdag.

De Hart op Weg – Beweging organiseert i.s.m. de parochie Peerke Donders op *zaterdag 22 oktober* een abdijdag.

De dag is voor iedereen bedoeld die graag een dag wil doorbrengen in een klooster. Het wordt vooral een dag van stilte en bezinning. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering.

Het maximale aantal deelnemers is 12 (inclusief de begeleiders)

De begeleiders zijn Theo te Wierik, msc en Gerard Stevelink.

Thema: In de voetsporen van Franciscus

Plaats: Stadsklooster San Damiano – 's-Hertogenbosch

De kosten per deelnemer zijn € 15,- te voldoen op het eind van de dag.

Opgave (naam, adres en telefoonnummer): provinciaalmisc@misacor.nl of via Gerard Stevelink, Hoefstraat 201, Tilburg.

Hart

Op



Weg

Hart op Weg Beweging - St.Oloflaan 1 – 5037 EP Tilburg

www.info@hartopwegbeweging.nl



devlaspit@parochiepeerkedonders.nl

Voor ouders en opvoeders.



Hart voor Brabant

Er zijn wellicht momenten waarop u denkt "Hoe pak ik dit probleempje aan?", of "Ik word vader/moeder, maar wat betekent dat voor ons?" Zo kan ook elke lieve, maar soms ook rebelse puber ouders tot

wanhoop brengen. GGD Hart van Brabant wil u helpen met een breed aanbod van cursussen, workshops en koffie-ochtenden. U vindt deze op <https://www.lgdhvb.nl/cursussen> .

gLoBe.

Op zondagmiddag 28 augustus vond het buurtfestival gLoBe plaats.

Op verschillende locaties in de wijk Loven/Besterd waren diverse activiteiten te bezoeken.

Onze Petrus Donderskerk was deze middag ook open. Een stukje geschiedenis van onze kerk, uitleg over bijzondere beelden, glas in lood en het mozaïek achter in de kerk, was in een boekje te lezen. Op de verrijdbare panelen was nog meer uitleg te lezen over bijvoorbeeld de kruisweg en gebruiksvoorwerpen tijdens de diensten.



Elk uur konden bezoekers genieten van prachtig harpspel. De harpiste, Michelle Sweegers, gaf uitleg over de stukken die zij speelde en beantwoordde na afloop vragen van bezoekers.

Het aantal bezoekers die onze kerk bezochten was behoorlijk. We hebben mooie gesprekken gevoerd met mensen en ze meer kunnen vertellen over onze geloofsgemeenschap. Mogelijk zijn ze hierdoor geïnspireerd en komen ze nog eens terug voor een viering op zondag of tijdens een andere activiteit in onze toren.

Het was een geslaagde middag.

Je zegt het zo gemakkelijk...

De gespreksgroep van de Lucaskerk komt gemiddeld eens per drie weken bij elkaar op maandagmiddag om 14.00 uur. Via Contour de Twern is Jacqueline in de groep terecht gekomen. Jacqueline (zestig jaar) heeft veel mee gemaakt. Haar zoon van begin twintig kan sinds zijn ernstige ongeluk bijna niet vooruit. Maar Jacqueline heeft zelf ook ernstige gezondheidsproblemen. En ook financieel zit ze op de bodem. Hoe dan verder te komen?

In de gespreksgroep van 12 september bracht ze onderstaande tekst in.

En ze vertelde: ik krijg toch kracht om verder te gaan.... Maar wat kan het leven zwaar zijn!

Sterk

Tallose keren heb ik gehoord

Jij bent zo sterk, jij kan dat allemaal aan.

Maar had of heb ik ook daadwerkelijk een keuze.

Ik moest en moet het helaas allemaal aan kunnen.

Maar 'sterk zijn', daar kies je niet altijd voor.

Mensen zeggen dat snel, maar snappen soms de impact niet.

Moegestreden zou je wel eens willen opgeven.

Maar je moet voor jezelf en voor je dierbaren door.

Het stempel 'sterk' is misschien best fijn en krachtig om te horen.

Toch word je sterk door wat je meemaakt.

Niemand is ooit 'sterk' geboren.

Jacqueline zocht zelf op:

Alleen je eigen hart kent je verdriet.

Spreuken 14,10; 1 Koningen 8, 38

Voor alles ben ik sterk genoeg dankzij Hem die mij kracht geeft



Vieringen in de komende periode.

Goirkesekerk:

- Zondag 18 september 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 25 september 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens en Peter Derks.
- Zondag 2 oktober 9.30 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zondag 9 oktober 9.30 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 16 oktober 9.30 uur woord- en communieviering Gerard Stevelink.



Montfortkerk:

- Zondag 18 september 9.30 uur eucharistieviering Peter Denneman smm.

- Zondag 25 september 9.30 uur woord en communieviering
Frans Maas.
- Zondag 2 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 9 oktober 9.30 uur woord- en communieviering
Frans Maas.
- Zondag 16 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Peter Denneman smm.

Padua:

- Zaterdag 17 september 16.00 uur woord- en communieviering
Ruud Vugs en Gerard Stevelink.
- Zaterdag 24 september 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 1 oktober 16.00 uur woord- en communieviering
werkgroep.
- Zaterdag 8 oktober 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 15 oktober 16.00 uur woord- en communieviering
werkgroep.

Kapel Parochiecentrum Hoefstraat 201:

- Elke maandag, dinsdag, en vrijdag 8.15 uur viering.

Petrus Donderskerk:

- Zondag 18 september 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 25 september 11.00 uur woord- en communieviering
Gerard Stevelink.
- Zaterdag 1 oktober 19.00 uur Switchviering.
- Zondag 2 oktober 11.00 uur woord- en communieviering
werkgroep.
- Zondag 9 oktober 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik.
- Zondag 16 oktober 11.00 uur woord- en communieviering
werkgroep.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 18 september 9.30 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zondag 25 september 9.30 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zondag 2 oktober 9.30 uur woord- en communieviering Henny Spooren.
- Zondag 9 oktober 9.30 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zondag 16 oktober 9.30 uur woord- en communieviering Peter Derks.

Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 17 september 16.00 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zaterdag 24 september 16.00 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zaterdag 1 oktober 16.00 uur woord- en communieviering Henny Spooren.
- Zaterdag 8 oktober 16.00 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zaterdag 15 oktober 16.00 uur woord- en communieviering Peter Derks.

Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen:

www.parchiepeerkedonders.nl zie tab: ***vieringen en bezinning , online kerkdienst.***

Of scan met nevenstaande QR-code

- Zondag 18 september 11.00 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zondag 25 september 11.00 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zondag 2 oktober 11.00 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 9 oktober 11.00 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.



- Zondag 16 oktober 11.00 uur woord- en communieviering Peter Derks.



Overleden parochianen:

31 augustus: Riet Dreijer-de Jong, 93 jaar.

01 september: Nel Wirken-Vinken, 89 jaar.

03 september: Toos Hoefnagels-Smarius, 86 jaar.

06 september: Bea van Eerd-van den Heuvel, 91 jaar.

08 september: Piet van den Dungen, 87 jaar.

11 september: Ingrid van Bladel-Engel, 69 jaar.

Als dit het einde is en verder niets,
Dan is er leegte, gemis, verdriet en tranen
Om wat eens was en niet meer is.
Maar er is meer dan lijf en leden,
Veel meer.

Want wat een mens bezielt,
Dat is, dat was,
Haar geest, haar kracht, haar denkvermogen,
Alle gaven van haar hart,
Haar goedheid grenzeloos,
De sterkte van haar woord,
Haar hartelijk gebaar,
Haar spreken, vlug of juist bedachtzaam,
Haar zwijgen soms veelzeggend.
Dat alles leeft,
Leeft voort in die haar kenden,
Die van haar hielden en blijven houden
Omdat haar geest nooit, nooit vergaat.



Algemene gegevens:

Website www.parchiepeerkedonders.nl

e-mail info@parchiepeerkedonders.nl

Bereikbaar 013-2070127 (van 9.30 uur - 12.30 uur)

Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur)

06-5199 0105

Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 8-9 oktober

Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 4 oktober, 18.00 uur.

niewsbrief@parchiepeerkedonders.nl

