

Nieuwsbrief  
Aflevering 2019-1  
Januari 2019

In deze aflevering:

- Mogen we dan bij jou?
- Actie Kerkbalans.
- Samen kerst vieren.
- Paters Tarsis en Dandan.
- Algemene gegevens.

### **Mogen wij dan bij jou?**

God, waar het hart vol van is,  
loopt onze mond niet altijd over.

Soms  
denken of  
voelen

we iets in onszelf  
dat we niet uit durven zeggen.  
Mogen we het dan bij jou neerleggen?  
Dat het veilig is bij jou?  
En dat jij zegt: 'Het is goed'?



*Paulien van Bohemen.*

### **Actie Kerkbalans.**



Aan het begin van het nieuwe jaar doen wij via de actie Kerkbalans een beroep op u om onze parochie financieel te ondersteunen.

Wij willen als parochie een steunpunt zijn op momenten in uw leven wanneer u het nodig hebt.

Als thema voor het werkjaar 2018-2019 is gekozen voor "NABIJHEID".

# Actie Kerkbalans



2019

Wij willen dichtbij elkaar staan, als kerk wanneer wij uw vreugdevolle momenten kunnen ondersteunen zoals bij doop, 1<sup>e</sup> communie, vormsel en huwelijk. We doen dat ook door met elkaar te zorgen voor inspirerende en goed verzorgde vieringen waar iedereen van harte welkom is. Als het wat minder gaat, als de jaren gaan tellen, als u getroffen wordt door ziekte dan proberen wij

dichtbij te blijven door een bezoekje, ziekencommunie maar ook door activiteiten als het seniorenpastoraat en via de inlooplunch of een driegangenmaaltijd bij "Thuis bij Peerke".

Voor de jongeren is er het Jongerenpastoraat en de Mandala. En onze parochiecentra zijn dagelijks open voor allerlei praktische zaken maar ook voor gewoon een kopje koffie of een goed gesprek.

Wij moeten deze dienstverlening echter geheel zelf betalen. Daarom kloppen we ook bij u aan voor een bijdrage.

Mgr. Van den Hende zei over de actie het volgende: "De waarde van de Kerk is niet in geld uit te drukken, maar de Kerk kan niet zonder geld bestaan. Met Kerkbalans voorzie je je parochie van reisgeld om te kunnen blijven pelgrimeren. Het is een bijbels beeld dat we als geloofsgemeenschap op reis zijn hier op aarde. Geld voor de Kerk is reisgeld voor de pelgrimerende kerkgemeenschap. Die reis krijgt op allerlei manieren vorm". De parochie Peerke Donders heeft 4 torens die als kleine gemeenschap nabij willen zijn in en voor de wijk.

Ook al heeft de kerk het in deze tijd moeilijk, de zon is nog niet ondergegaan.

Maar wij teren wel in op onze reservers. Daarom moeten wij ons vuur brandend houden, samen, met elkaar! Helpt u mee?

Komende week ontvangt u de envelop met informatie over de actie Kerkbalans.



Mocht u geen envelop ontvangen hebben dan kunt u contact opnemen via telefoon en email (zie algemene gegevens).

Wij vertrouwen op uw steun en willen u bij voorbaat al hartelijk danken.

### **Samen kerst vieren.**

De Parochie Peerke Donders heeft de mooie traditie om ook op 1e Kerstdag haar deuren te openen. Niet alleen de kerkdeuren voor de vieringen maar ook op twee plaatsen voor een sfeervolle kerstmiddag.

In het gebouw van de Stichting Jeugdbelangen in 't Zand wordt al sinds jaren



een middag georganiseerd door een geoliede groep vrijwilligers. De voorbereiding loopt gestroomlijnd en iedereen weet wat hij of zij moet doen. Dus de kerstbroden zijn gehaald, er is volop boodschappen gedaan voor de hapjes. Deze zijn ook Halal zodat de middag echt voor iedereen toegankelijk is.

Het werd uiteindelijk een druk bezochte middag met oude bekenden en nieuwe gezichten. De kinderen konden knutselen en accordeonist Eric speelde sfeervolle kerstmuziek. Mooi om te zien hoe de culturen en achtergronden wegvallen op een middag als deze. Iedereen viert kerst met elkaar. Aan het eind van de middag, als de werkgroep weer aan het opruimen gaat, vertrekken een aantal mensen naar de Montfortkerk aan de Corellistraat.

Daar is na de eucharistieviering door een aantal vrijwilligers de kerk aangepast. Dat is geen kleine klus. Alles moest de kerk uit en de ruimte werd geheel opnieuw ingericht. Ook dit jaar waren er vrouwen van 4Women die in een leuk stalletje hapjes klaarmaakten. We doen dat om mensen uit te nodigen te gaan kijken en kennis te maken met mensen en lekkernijen uit andere culturen.

Rond 14.00 uur waren we klaar voor de ontvangst. Als altijd druppelden de gasten langzaam binnen. ( Rond 12.00 uur zijn er echter al mensen aan de deur geweest, die we moesten teleurstellen ).De gezellige muziek en zang van Peter was een warm welkom. De sfeer was meteen gemaakt, zodanig dat de eerste danspasjes werden gemaakt. Intussen kon men de kerstbeeldengroep van Bert bewonderen.



In de kinderhoek werd intussen al snel door de kinderen geknutseld, maar de handvaardigheid kreeg pas echt aandacht toen aan alle tafels kerststerren werden gemaakt onderleiding van Bart en Joop. Overigens niet in stilte, want troubadour Lucas trok rond om bij de verschillende tafels zijn zang te laten horen.

De cateringgroep had gezorgd voor een lekkere goed verzorgde maaltijd. Er klonken dan ook veel dankbare en gezellige opmerkingen. Het meest blij waren we met de beloftes om volgend jaar terug te zullen komen.

Na de maaltijd wachtte er weer een hele klus: de kerk moest terug gebracht worden in de oorspronkelijke staat. De ochtend werd in tegenovergestelde richting herhaald. Geen wonder dat de laatste vrijwilligers pas rond half 10 moe maar tevreden de kerk verlieten.

### **Paters Tarsis en Dandan.**

Het afgelopen jaar hebben we bij meerdere vieringen in onze parochie kennis



kunnen maken met twee paters MSC: Dandan Naong uit de Fillipijnen en Tarsis Siswanto uit Indonesie. De bedoeling van deze kennismakingsperiode was om te kijken op welke wijze

beide of één van hen actief bij onze parochie betrokken kunnen worden. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het het beste is om versterking te krijgen voor de liturgische en pastorale taken in onze parochie door één van hen. En dat is pater Tarsis Siswanto geworden. Dus volop kans dat u hem in de komende tijd nog vaker tegen zult komen. Team en parochiebestuur zijn erg gelukkig met hem en wij hopen op een fijne samenwerking die ook pater Tarsis veel geluk zal brengen.

### **Algemene gegevens:**

website:

[www.parochiepeerkedonders.nl](http://www.parochiepeerkedonders.nl)

e-mail:

[info@parochiepeerkedonders.nl](mailto:info@parochiepeerkedonders.nl)

bereikbaar:

013-207 0127 (van 09.30 – 12.30 u.)

voor noodgevallen (08.00 – 20.00 u.): 06-5199 0105

bank:

Rabobank, rekeningnummer NL28 RABO 0304 9188 57

## TOREN DE MONTFORT

In deze aflevering

- Terugblik Peuter- en Kleuterviering Kerstmis 2018
- Eerste Communie 2019
- Kerstin 2018
- vieringen in de komende tijd
- Algemene gegevens Toren de Montfort



### TERUGBLIK PEUTER- EN KLEUTERVIERING MONTFORTKERK

‘De ster van één nacht’, zo luidde de titel van de Peuter- en Kleuterviering. Als je de Montfortkerk binnen kwam was alles net een klein beetje anders dan anders. Natuurlijk stond er onze mooie, vertrouwde Kerststal die ieder jaar weer zorgvuldig wordt uitgesteld door onze vrijwilligers.

Voor de kerststal stond een voerbak, met daarin stro, maar ook een paar zachte doeken erin.

Er was een echt herdersveld met een houtvuurtje en het door menig kind

geliefde schaapje, was ook al aan

het grazen. Ook de herberg was

natuurlijk aanwezig

Klokslag half 4 begon de viering.

Gelukkig maar, want de spelers

waren best een klein beetje

zenuwachtig.

De hele groep spelers bestond uit

drie koningen, prinses Ariane, de

hoofdherder, de herbergier met

zijn koksmaatje, Engel Gabriël en last but not least Maria en Jozef en het

kindje. De drie koningen waren op zoek naar de ster van één nacht, maar

konden deze niet vinden. Ze hadden al uren rondgelopen, maar nog steeds

hadden ze die ene ster niet gevonden. Ze besloten om onderweg ergens te

gaan slapen en dan de volgende dag maar naar koning Herodes te gaan.

Ze gingen op zoek naar een slaappleats.

Ondertussen waren Maria en Jozef ook op weg naar Bethlehem. Maria was

zwanger en haar kindje kon elk ogenblik geboren worden. Zij klopten bij de



herberg aan, maar daar was voor hen geen plaats. Na enig aandringen van Jozef kregen ze de sleutel van een stal, waar hooi en water aanwezig was. Net toen Jozef en Maria weg waren bij de herberg, arriveerden de koningen en prinses Ariane. De herbergier wist niet hoe snel hij slaapplekken klaar moest maken voor dit deftig volkje.

De vader van prinses Ariane zei tegen haar dat ze moest gaan slapen. Zelf bleven ze nog tot in de late uurtjes eten en drinken. Maar prinses Ariane dacht: Ik ga helemaal niet slapen. Ik ga stiekem op zoek naar die éne ster. Ze nam de koningsmantel van haar vader, de sterrenkijker en de landkaart mee. En ja wel hoor, Prinses Ariane zag opeens een engel en de lang gezochte ster. Samen met de engel en de herders gingen ze de ster achterna. Alle kindjes in de kerk, die ook een lichtje hadden gekregen, trokken mee. Ondertussen waren ze er in de herberg ook achter gekomen dat prinses Ariane weg was. In eerste instantie was er natuurlijk paniek, maar toen wist de vader van Ariane dat zijn dochttertje op zoek was naar de ster.

Zo snel als ze konden gingen ze op weg.

Toen de engel met de herders en alle kindjes uit de kerk bij de stal waren aangekomen, zagen ze in de voerbak het kindje Jezus. Allemaal mochten ze het kindje bewonderen.

Uiteindelijk waren ook de herbergier, het koksmaatje en de drie koningen gearriveerd. Zij brachten het kindje goud, wierook en mirre. De ster twinkelde boven de stal.



We kunnen terugkijken op een mooie sfeervolle viering. Na afloop kregen de kinderen limonade met een kerstkransje en voor de ouders was er koffie of thee.

Tijdens de viering hebben we ook met zijn allen kerstliedjes gezongen, waarbij Sepp Verbraak op zijn keyboard ons begeleidde. Natuurlijk was Annelies Reesink ook weer van de partij om ons in Kerstsfeer te brengen. En die kerstsfeer zat er goed in.

Dank je wel aan allen die deze viering mogelijk hebben gemaakt.

Maar ook dank je wel aan iedereen die deze viering met ons mee heeft willen vieren.

Werkgroep Peuter- en Kleuterviering



## **EERSTE COMMUNIE 2019 MONTFORTKERK**

Op donderdag, 17 januari 2019 starten we met de voorbereiding op de Eerste Communie. Samen met Shirley Hartelust, Milan Schalks, Iraneemely Boeldak en hun ouders gaan we op weg. Samen op weg om

er op 26 mei 2019 weer een mooie en sfeervolle Eerste Communieviering van te maken. We werken met het project: "Met Jezus op weg".

Dit project wordt in alle torens van de parochie Peerke Donders als leidraad gebruikt. Het eerste thema is: "Geroepen bij je naam".

We hopen op een fijne voorbereidingstijd.

Werkgroep Eerste Communie Toren de Montfort

## **SAMEN KERST VIEREN**

Op eerste kerstdag stonden de deuren van de Montfortkerk open voor ieder die op dit feest van warmte en vrede samen wilde zijn met bekende en onbekende medemensen. Na de eucharistieviering hebben een aantal vrijwilligers de kerk aangepast. Dat is geen kleine klus. Stoelen moeten eerst gestapeld worden; tafels worden geplaatst en gedekt en de stoelen moeten terug rond de tafels. Altaarattributen worden verwijderd, kraampjes opgebouwd, verlichting opgehangen. Het kost menige zweetdruppel. Intussen zijn andere vrijwilligers bezig met de koffie, het snijden en smeren van kerstbrood en het inrichten van een uitdeelpunt voor een hapje en een droogje. Ook dit jaar waren er vrouwen van 4Women die in een leuk stalletje hapjes klaarmaakten. We doen dat om mensen uit te nodigen te gaan kijken en kennis te maken met mensen en lekkernijen uit andere culturen.

Rond 14.00 u waren we klaar voor de ontvangst. Als altijd druppelden de gasten langzaam binnen. ( Rond 12.00 u zijn er echter al mensen aan de deur geweest, die we moesten teleurstellen ).De gezellige muziek en zang van Peter was een warm welkom. De sfeer was meteen gemaakt, zodanig dat de eerste danspasjes werden gemaakt. Intussen kon men de kerstbeeldengroep van Bert bewonderen. Bert heeft een schat aan kerstgroepen en is steeds bereid een aantal groepen met ons te delen. In de kinderhoek werd intussen al snel door de kinderen geknutseld, maar de handvaardigheid kreeg pas echt aandacht toen aan alle



tafels kerststerren werden gemaakt onder leiding van Bart en Joop. Overigens niet in stilte, want troubadour Lucas trok rond om bij de verschillende tafels zijn zang te laten horen.

Zo rond 5 uur verlieten onze middaggenoten ons en werden voorbereidingen getroffen voor de maaltijd. De ronde tafels zorgden voor een leuke aanblik, maar maakten ook een goed tafelgesprek mogelijk. De cateringgroep had gezorgd voor een lekkere goed verzorgde maaltijd. Er klonken dan ook veel dankbare en gezellige opmerkingen. Het meest blij waren we met de belofte om volgend jaar terug te zullen komen.

Na de maaltijd wachtte er weer een hele klus: de kerk moest teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat. De ochtend werd in tegenovergestelde richting herhaald. Geen wonder dat de laatste vrijwilligers pas rond half 10 moe maar tevreden de kerk verlieten.

### **Vieringen in de komende periode**

zondag 27 januari	9.30u	eucharistieviering met samenzang voorganger is Wiel Logister
zondag 3 februari	9.30u	eucharistieviering met samenzang voorganger is pastoor Frank Lemmens
zondag 10 februari	9.30u	woord en communieviering met zang van het Experikoor; voorganger: Anja Verbraak
zondag 17 februari	9.30u	eucharistieviering met samenzang voorganger: Wiel Logister
zondag 24 februari	9.30u	woord en communieviering met samenzang voorganger is Paulien van Bohemen

### **Algemene gegevens toren de Montfort:**

Parochiesecretariaat van Toren de Montfort is gevestigd in de Corellistraat 231, 5049 EJ Tilburg

en is geopend op **dinsdag, woensdag en vrijdag** tussen 13.00 en 15.00 uur

Tijdens die tijd is het secretariaat telefonisch te bereiken onder nummer 013 4550510

email: [montfort@parochiepeerkedonders.nl](mailto:montfort@parochiepeerkedonders.nl)

Inloopuurtje wijkpastor Paulien van Bohemen:

elke 1<sup>e</sup> donderdag van de maand tussen 14.00u – 15.00u

plaats: Parochiesecretariaat, Montfortkerk.





