

Nieuwsbrief  
Aflevering 2022-14  
8-9 oktober 2022

In deze aflevering:

- Een zinvolle bijdrage.
- Oogstdankviering.
- Seniorenpastoraat.
- Bijbelbijeenkomsten.
- Jubileum Hasseltse kapel.
- Thuis bij Peerke.
- Aanmelden Eerste Communie.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

### Een zinvolle bijdrage.

Sedert enige maanden ben ik betrokken bij een heemkundige werkgroep om naoorlogse kerken in Tilburg in kaart te brengen. Vanuit het archief worden hierbij ook voorzien van mooie naslagwerken, waaronder ook ingebonden



jaaredities van het verdwenen tijdschrift Roomsche Leven. Dit weekblad is gedurende de periode 1916 tot aan 1970 in ons dekenaat verschenen en was een voortzetting van het tijdschrift 'Kerkklokje van

Tilburg', de 'Officieele lijst der Kerkelijke Diensten, tevens bevattende Verhalen op Godsdienstig en Maatschappelijk Gebied'. Het blad was gericht op de geloofsbeleving van katholieke gezinnen en vermeldde nieuws over

parochies, misintenties, feesten en jubilea, en onder meer verscheen er vanaf 1953 Cees Robben's 'Prent van de Week'. In de voorbije paar avonden hebben we aldus enige jaargangen doorgespit, aangezien alle edities nog helemaal gedigitaliseerd moet worden. En zo trof ik een mooie beschrijving over pater Frans Siemer (1887-1966) rond zijn zeventigjarige verjaardag; een lokaal bekende kunstenaar, oud-docent aan het Odulphuslyceum en verder studentenmoderator. Als gastheer bij hem thuis op de boerderij 'De Oliemeulen' aan de Reitse Hoevenstraat heeft hij jarenlang vele studenten ontvangen en geluisterd naar hun verhalen. De beschrijving van pater Siemer ontlokte een mooie en voor mij waardevolle reactie van een kennis, welke ik graag met u (in eigen bewoordingen) wil delen.

Het levensportret van pater Frans omschrijft deze als: 'warm, en spoort met mijn beeld van hem: een grote inspirator voor al die jonge studenten die op zoek zijn. 'De Siemer' wist blijkbaar een goede snaar te raken, hen een duw te geven in hun ontwikkeling en zelfbeeld; daarmee was hij bijzonder zinvol bezig als priester. Dat is veel volwassener dan de "missionaire kerk" die nu gepredikt wordt. Het komt mij wat naïef over: zeltjes proberen te winnen, met een mobiel kapelletje zaterdag in de winkelstraat mensen willen verleiden tot het aansteken van een kaarsje en mogelijk een gesprek...' In de voorbije periode zijn we vanuit de parochie ook bezig geweest met die missionaire kerk, onze stappen zijn doorgespeeld aan het bisdom en op zich is vanuit 'Den Bosch' een inspirerende samenvatting hieruit voortgekomen. (Over de andere bisdommen laat ik me hier maar even niet uit.) Wel raakt de beschrijving van mijn kennis aangaande pater Frans Siemer me. Momenteel zitten toch behoorlijk wat personen mentaal namelijk in de knel. En niet in de laatste plaats jonge mensen, studenten en leerlingen, die in de nasleep van Corona en de lockdowns zijn vastgelopen. Momenteel ben ik vanuit mijn werk betrokken bij de organisatie van een studiemiddag met als thema 'Een ziekmakende maatschappij... hoe hierin veerkracht ontwikkelen?'. Een van onze sprekers daarbij, een psychiater, heeft in de samenvatting van zijn lezing aangegeven dat er in de Coronacrisis vooral maatregelen werden genomen 'om lichamelijke schade te voorkomen, terwijl



als neveneffect juist mentale schade werd veroorzaakt: ouderen die geen bezoek mochten ontvangen, jongeren die verstoken bleven van onderwijs en sociale activiteiten, angst bij personeel in de verpleeghuizen en scholen... lange tijd leek dit alles weinig echt rol te hebben in het debat. Wat geeft het leven zin?: Vrij zijn van Covid? Lichamelijke gezondheid? Samen zijn met andere mensen? Mentaal welbevinden?' Pater Frans Siemer voelde dit kennelijk reeds decennia geleden aan. Vermoedelijk heeft dit voor vele jonge mensen toen goed uitgepakt: een zinvolle bijdrage is in wezen van alle tijden...  
*Geert Eijsbouts.*

### **Oogstdankviering.**



Zondag a.s. 9 oktober om 11.00 uur willen wij in de Petrus Donderskerk een oogstdankviering houden samen met de Surinaamse gemeenschap.

U mag houdbare producten meebrengen en we houden een extra collecte voor Poels, waar ze elke week steeds meer maaltijden verstrekken aan mensen in moeilijkheden. Die maaltijden worden door vrijwilligers samen met enkele zusters

Dienaressen van de Heilige Geest gekookt en uitgegeven dan wel genuttigd in Poels Hofje aan de Lambert de Wijsstraat 13 in Tilburg. Elke dinsdag en donderdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Koor Pramisi zingt in deze viering.

### **Seniorenpastoraat.**

Oktober als Mariamaand.

Oktober is vanouds de Rozenkransmaand.

Genoemd naar het Feest van Maria van de Rozenkrans dat op 7 oktober gevierd wordt, is dit later uitgebreid tot een tweede Mariamaand.

Op deze middag zullen we speciaal aandacht besteden aan de betekenis van Maria, aan bidden en mediteren en de speciale rol die zij heeft in veel harten van gelovige mensen.

Haar warmte, haar liefdevolle zorg, haar aandacht kunnen wij ook in deze tijd heel goed gebruiken.

Van harte welkom, vrijdag 14 oktober, 14.00 uur.

Parochiecentrum Hoefstraat 201.



## Bijelbijeekomsten.

De Hart op Weg Beweging organiseert i.s.m. onze parochie drie *Bijelbijeekomsten* in het klooster Notre Dame, St.Oloflaan 1.



De bijelbijeekomsten zijn op maandagavond 31 oktober, 14 en 28 november.

De tijd is 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur.

Opgave kan via [www.hartopwegbeweging.nl](http://www.hartopwegbeweging.nl) of via het inschrijfformulier dat achter in de kerk ligt.

Maandag 31 oktober gaat het over Gods verbond met de mensen: een verhaal van eeuwen.

De drie avonden worden verzorgd door Jos Vriesema, pastoraal werker en lid van de Chevalierverbonden (= lekenbeweging van de Missionarissen van het H. Hart en de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart).

## Jubileum Hasseltse kapel.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Hasseltse kapel na een grondige restauratie weer als kapel in gebruik genomen kon worden. Een jubileum dat natuurlijk gevierd moet worden.

In oktober, ook een Mariamaand bij uitstek, is het hoogtepunt van de festiviteiten. Er zijn verschillende activiteiten gedurende de gehele maand.

Voor alle data en tijden verwijzen wij u graag naar de web-site: [www.hasseltsekapel.nl](http://www.hasseltsekapel.nl)



## Thuis bij Peerke.

Voor een lekkere maaltijd en een gezellig praatje.

Iedereen is van harte welkom!

De volgende datum van het eetcafé is zondagmiddag 11 december om 13.00 uur. Het thema is "Brunch vol verwachting".

Nadere bijzonderheden krijgt u in een van de volgende nieuwsbrieven. De datum kunt u alvast in uw agenda noteren.



Thuis bij Peerke

## Aanmelding Eerste Communie.



Binnenkort start de voorbereiding voor de Eerste Communie 2023. De kinderen die in de ledenadministratie van onze parochie staan ingeschreven hebben inmiddels een aanmeldformulier ontvangen.

Maar mogelijk zijn nog meer kinderen geïnteresseerd om hun Eerste Communie te doen. U kunt een brief en aanmeldingsformulier aanvragen telefonisch via 013-207 0127 of door een mail te sturen aan

[eerstecommunie@parochiepeerkedonders.nl](mailto:eerstecommunie@parochiepeerkedonders.nl)

De informatieavond is dit jaar op: maandag 17 oktober 2022 in de Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91 van 20.00 uur-21.00 uur

Vanaf dit jaar is de voorbereiding gepland op de zondagochtend. We hebben 4 kerklocaties (Goirkese kerk, Petrus Donderskerk, Montfortkerk en Lucaskerk) en de voorbereiding rouleert over deze locaties. Op de informatieavond zullen we u hierover verder informeren. Daarna is de keuze aan u op welke locatie uw kind de 1<sup>e</sup> Communie wil doen.

Na het doopsel is de 1<sup>e</sup> Communie het vervolg op het traject van “meegaan met Jezus” op de weg door het leven. En de huidige tijd vraagt echt om betrokkenheid op elkaar en op de aarde waarop we leven. Daar mogen wij met elkaar aan werken en het is goed en fijn om dat in een gemeenschap te mogen doen. Doet u mee?

*Werkgroep Eerste Communie.*

## Vieringen in de komende periode.

### Goirkesekerk:

- Zondag 9 oktober 9.30 uur eucharistieviering  
Frank Lemmens.
- Zondag 16 oktober 9.30 uur woord- en communieviering  
Gerard Stevelink.
- Zondag 23 oktober 9.30 uur eucharistieviering  
Frank Lemmens.
- Zondag 30 oktober 9.30 uur eucharistieviering  
Frank Lemmens.



- Dinsdag 1 november 19.00 uur Allerheiligen viering  
Frank Lemmens.
- Woensdag 2 november 19.00 uur Allerzielen viering  
Frank Lemmens.
- Zondag 6 november 9.30 uur woord- en communieviering  
Peter Derks.

#### Montfortkerk:

- Zondag 9 oktober 9.30 uur woord- en communieviering  
Frans Maas.
- Zondag 16 oktober 9.30 uur eucharistieviering  
Peter Denneman smm.
- Zondag 23 oktober 9.30 uur woord- en communieviering  
Anja Verbraak
- Zondag 30 oktober 9.30 uur Allerheiligen- en Allerzielen viering  
Liesbeth Eijsbroek.
- Zondag 6 november 9.30 uur eucharistieviering  
Frank Lemmens.

#### Padua:

- Zaterdag 8 oktober 16.00 uur eucharistieviering  
Frank Lemmens.
- Zaterdag 15 oktober 16.00 uur woord- en communieviering  
Theo Marcelis en Gerard Stevelink.
- Zaterdag 22 oktober 16.00 uur eucharistieviering  
Frank Lemmens
- Zaterdag 29 oktober 16.00 uur woord- en communieviering  
Jos Langenhoff en Joke van Knegsel.
- Zaterdag 5 november 16.00 uur woord- en communieviering  
Bert Jacobs en Rob Waijers.

#### Kapel Parochiecentrum Hoefstraat 201:

- Elke maandag, dinsdag, en vrijdag 8.15 uur viering.

#### Petrus Donderskerk:

- Zondag 9 oktober 11.00 uur oogstdank viering  
Theo te Wierik.

- Zondag 16 oktober 11.00 uur woord- en communieviering Gerard Stevelink en Theo Marcelis.
- Zondag 23 oktober 11.00 uur eucharistieviering Frank Lemmens.
- Zondag 30 oktober 11.00 uur woord- en communieviering Jos Langenhoff en Joke van Knegsel.
- Woensdag 2 november 19.00 uur Allerzielen viering Avondwake-werkgroep.
- Zondag 6 november 11.00 uur woord- en communieviering Bert Jacobs en Rob Waijers.

#### MFA 't Kruispunt:

- Zondag 9 oktober 9.30 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zondag 16 oktober 9.30 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zondag 23 oktober 9.30 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zondag 30 oktober 9.30 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zondag 6 november 9.30 uur woord- en communieviering Henny Spooren.

#### Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 8 oktober 16.00 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zaterdag 15 oktober 16.00 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zaterdag 22 oktober 16.00 uur eucharistieviering Marijn van de Laar.
- Zaterdag 29 oktober 16.00 uur woord- en communieviering Peter Derks.
- Zaterdag 5 november 16.00 uur woord- en communieviering Henny Spooren.

## Lucaskerk:

U kunt de vieringen via livestream volgen:

[www.parchiepeerkedonders.nl](http://www.parchiepeerkedonders.nl) zie tab: **vieringen en bezinning , online kerkdienst.**

Of scan met nevenstaande QR-code

- Zondag 9 oktober 11.00 uur eucharistieviering  
Marijn van de Laar.
- Zondag 16 oktober 11.00 uur woord- en  
communieviering  
Peter Derks.
- Zondag 23 oktober 11.00 uur eucharistieviering  
Marijn van de Laar.
- Zondag 30 oktober 11.00 uur eucharistieviering  
Frank Lemmens.
- Dinsdag 1 november 19.00 uur Allerheiligenviering  
Marijn van de Laar.
- Woensdag 2 november 19.00 uur Allerzielenviering  
Marijn van de Laar en Peter Derks.
- Zondag 6 november 11.00 uur Vormselviering  
Vicaris Theo Lammers en Frank Lemmens.



## **Overleden parochiaan:**

17 september: Netty Riksen, 85 jaar.



## **Algemene gegevens:**

Website [www.parchiepeerkedonders.nl](http://www.parchiepeerkedonders.nl)

e-mail [info@parchiepeerkedonders.nl](mailto:info@parchiepeerkedonders.nl)

Bereikbaar 013-2070127 ( van 9.30 uur - 12.30 uur)

Voor noodgevallen ( van 08.00 uur – 20.00 uur)

06-5199 0105

Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 29-30 oktober

Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 25 oktober, 18.00 uur.

[nieuwsbrief@parchiepeerkedonders.nl](mailto:nieuwsbrief@parchiepeerkedonders.nl)