

Nieuwsbrief
Aflevering 2019-8
Augustus 2019

In deze aflevering:

- Niks te klagen.
- Viering Maria ten Hemelopneming.
- Aanbod Bijbelvereniging.
- Algemene gegevens.

Niks te klagen

Vergeet niet te bidden
in tijden van vreugde.

Vergeet niet te danken
voor al wie of wat je lief is.

Vergeet niet het bidden
als alles goed gaat.

Niks te klagen?
God zij dank gezegd!

Paulien van Bohemen.



Viering Maria ten Hemelopneming.



Op zondag 18 augustus vieren we als geloofsgemeenschap het feest van Maria ten Hemelopneming. We doen dat in de geest van Montfort.

Montfort is een groot vereerder van Maria. In zijn tijd, maar ook in onze tijd, wordt /werd vaak gediscussieerd over de plaats van Maria. Montfort gaf zijn visie in veel van de cantieken die hij schreef. Wiel Logister besteedt daar uitgebreid aandacht aan in zijn boek "Maria en Mariaverering".

De cantieken zijn vertaald en op muziek gezet. Een ad hoc samengesteld koor o.l.v. Sonja van den Dries, zal de cantieken zingen in de viering waarin Wiel voorgaat.

Wat zou het mooi zijn als onze kerk vol zit met mensen die Maria een warm hart toedragen en zich daarmee plaatsen in de rij van volgelingen van Montfort. Wiel zal ons in de schriftuitleg zeker de weg wijzen. Wij nodigen u uit in de viering van 9.30 u in de Montfortkerk.

Aanbod Bijbelvereniging.

De bijbel is de grondslag voor ons geloven. Als woord van God biedt het richting aan ons leven. Zelf lezen in de bijbel is binnen de katholieke traditie geen vanzelfsprekendheid. Jammer, want door lezing en overdenking, kan de bijbel een verrijking en verdieping geven aan je geloofsleven.

Misschien is de aanschaf van een bijbel een te grote financiële uitdaging.



De Bijbelvereniging heeft een groot aanbod aan bijbels die zij gratis ter beschikking stellen. Zoals een 5-delige bijbeluitgave in grote letters, maar ook bijbels in allerlei talen. Via www.bijbelvereniging.nl kunt u het aanbod bekijken en als er een bijbel is die u aanspreekt, ook een bestelling doen. Er wordt alleen een bijdrage in de verzendkosten gevraagd.

Algemene gegevens:

website: www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail: info@parochiepeerkedonders.nl
bereikbaar: 013-207 0127 (van 09.30 – 12.30 u.)
voor noodgevallen (08.00 – 20.00 u.): 06-5199 0105
bank: Rabobank, rekeningnummer NL28 RABO 0304 9188 57

TOREN DE MONTFORT

In deze aflevering

- Zomertrefpunt in de Montfortkerk
- Een nieuw pastoraal werkjaar
- Openingsviering / 45 jaar Experikoor
- Dankjewel Schriftuitleggers
- overleden
- vieringen in de komende tijd
- Algemene gegevens Toren de Montfort



Zomertrefpunt in de Montfortkerk

Elk jaar organiseren een aantal samenwerkende organisaties in Tilburg Noord het Zomertrefpunt. Zij nodigen een 40-tal mensen die vaak alleen zijn, (kinderen zijn op vakantie en reguliere activiteiten liggen stil vanwege de vakantie) uit op een viertal woensdagen. Steeds op een andere lokatie. Woensdag 7 augustus waren de mensen welkom in de Montfortkerk. Die was door een aantal vrijwilligers als omgebouwd tot een uitnodigende feestzaal. Mensen konden met 6-8 personen plaatsnemen aan feestelijk

gedekte tafels. Bij binnenkomst tussen 11 en 12 uur was er uiteraard een kopje koffie. Na een welkom door pastoor F.Lemmens werd er een uitgebreide lunch geserveerd. Hieraan heeft een groep vrijwilligers o.l.v. I. van Gansen gewerkt. De sfeer was tijdens de viergangenlunch heel ontspannen. Vrijwilligers hebben onderling al geginnegapt over het middagprogramma. Als er een schaal broodjes werd vermist, had de goochelaar die weggetoverd. Pas toen er allerlei materialen werden binnengedragen kregen de gasten een



vermoeden van het programma. Dany Luiten en een liefvallige assistente hebben hun publiek verrast met hun trucs. Hoe lukte het om van een fles een serie flessen tevoorschijn te toveren? Hoe kon hij een ring laten verdwijnen en terugvinden in het kleinste doosje van een serie? Hoe kon hij gedachten lezen? Het publiek werd ook ingeschakeld, daverende lachsalvo's !!! In de pauze was er een advocaatje met slagroom. Misschien had dat ook nog wel invloed op de sfeer. Het is in elk geval duidelijk dat de mensen heel tevreden naar huis zijn gegaan. Bij het opruimen bleek ook bij ons dat veel handen licht werk

maken.

Gaat u mee???

Het jaar heeft voor ieder van ons zo zijn eigen dynamiek. In veel gezinnen zullen de kinderen vakantie gevierd hebben.



Veel opa's en oma's zullen een zucht van verlichting geslaakt hebben; "Iedereen is weer veilig thuis." Andere mensen hebben geen idee gehad van een vakantie: zorgen gaan door, zieken moeten toch behandeld worden, geliefden hebben onze zorg en aandacht ook in de vakantietijd nodig. Hoe uw vakantietijd ook was, de realiteit dringt zich op, dat we aan het begin staan van een nieuw pastoraal werkjaar.

Een jaar, waarin we dicht bij u willen staan. De vieringen krijgen weer alle aandacht en u mag een beroep op ons doen als u behoefte hebt aan pastorale zorg. We mogen een beroep doen op elkaar. We hopen ook in het komende werkjaar Gods liefde naar HEM en naar elkaar uit te kunnen dragen, door er te zijn voor elkaar. Gaat u mee op die weg?

J.R.

Feestelijk Openingsviering van het pastorale werkjaar 2019-2020 op 1 september.

Bij de opening van het pastorale werkjaar hebben we dit jaar meteen iets te vieren. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, **bestaat het Experikoor in september al 45 jaar.**

We hopen dat velen van u dit met ons mee willen vieren in de dienst van 9.30u in onze eigen Montfortkerk.

U bent van harte welkom want, zoals ook eerder geschreven werd, gedeelde vreugde is dubbele vreugde.



Tot ziens op 1 september!



Onze Schriftuitleggers

Bij het vieren van het 45 jarig bestaan van het Experikoor, willen we ook onze dank uitspreken naar de Schriftuitleggers. Samen met de liturgiegroep van het koor, nemen zij de lezingen onder de

loep en proberen er met de groep een vertaling naar onze tijd en eigen leven in te vinden, die zij later in de schriftuitleg tijdens de viering verwoorden.

Zij besteden veel tijd aan de voorbereiding, het maken van de preek en het verzorgen van de vieringen. De meesten van hen zijn vrijwilligers en er mag, zeker ook naar hen, weleens een **Hartelijk Dankjewel!** worden uitgesproken.



Overleden

Op zondag 7 juli j.l. overleed op 86 jarige leeftijd

Jan van Pelt

Vrijdag 12 juli hebben wij in de Montfortkerk afscheid van hem genomen.

We wensen zijn vrouw Corry en de kinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Vieringen in de komende periode:

- | | | |
|---------------------|-------|--|
| zondag 25 augustus | 9.30u | woord en communieviering met samenzang
voorganger is Frans Maas |
| zondag 1 september | 9.30u | Opening pastoraal werkjaar 2019-2020
eucharistieviering met zang van het
Experikoor |
| zondag 8 september | 9.30u | woord en communieviering met samenzang
voorganger is Anja Verbraak |
| zondag 15 september | 9.30u | woord en communieviering met zang van
het koor Katharsis; voorganger is Paulien
van Bohemen. |

Algemene gegevens toren de Montfort:

Parochiesecretariaat van Toren de Montfort is gevestigd in de
Corellistraat 231, 5049 EJ Tilburg

en is geopend op **dinsdag, woensdag en vrijdag** tussen 13.00 en 15.00 uur
Tijdens die tijd is het secretariaat telefonisch te bereiken onder
nummer 013 4550510

email: montfort@parochiepeerkedonders.nl

Bank: Rabobank rekening nummer NL 73 RABO 0151 2130 11
t.n.v. R.K. Parochie Zalige Peerke Donders

